

DANSK POLITISTAT

II.

# DANSK POLITISTAT

DANMARKS POLITI FÆNGSELSVÆSEN

GRÆNSEGENDARMERI

OG

SOGNEFOGDER

REDIGERET AF

CHRISTIAN GJERLØV

II.

---

FR. BAGGES KGL. HOFBOGTRYKKERI  
KØBENHAVN 1934

  
TOLDBIBLIOTEKET



## GRÆNSEGENDARMERIETS OPRINDELSE OG UDVIKLING

Af Chefen for Grænsegendarmeriet Oberst *A. Greve Moltke*.

I følge meget gamle Beretninger blev den første Told indført i Danmark omkring Aar 1200, dels som Toldafgifter i Havnene, dels som Udførselstold. Denne sidste betaltes af de store Drifter af Heste og af Hornkvæg, der fra Jylland førtes mod Syd, men der hengik lange Tider, forinden man finder selv ret svage Spor af en regelmæssig og fast ordnet Bevogtning for at hindre Smugleri. Og da der til at begynde med ikke var nogen bestemt Grænselinie, ved hvilken Tolden blev opkrævet — den skulde betales i Byerne Kolding og Ribe — som kunde tjene til Støtte for en vis Kontrol med Vareførslen, opstod der snart Smuglerier. Da Tolden tilmed periodisk øgedes ret betydeligt, dreves disse Smuglerier ogsaa stærkere og stærkere, og allerede paa et tidligt Tidspunkt af Historien møder man forskellige Former af Modstand mod Toldforanstaltninger.

For at der dog kunde føres nogen Kontrol med, at hverken »Heste, Øksne eller andet« udførtes fra Jylland uden Bevis for, at der blev svaret Told paa Toldstederne i Kolding og Ribe, fik Fæsterne af visse Gaarde ved Foldingbro og Skodborghus Afgiftsfrihed for Gaardene imod, at de førte Opsyn med, at der ikke skete ulovlig Overførsel ved de forskellige Vadesteder mellem de to Byer. Denne Foranstaltning blev truffet omkring 1570, og til yderligere Kontrol med Vareførslen over Grænsen mellem Jylland og Hertugdømmet blev der under Christian IV indført »Vadstedridere« — 2 i Kolding og 2 i Ribe —, som om Natten patrouillerede i Grænsedistriktet henholdsvis mod Vest

og mod Øst, indtil de mødtes ved Skodborghus. Disse beredne Mænd var bevæbnede, hvad der var saare nødvendigt, da de var meget forhadte baade af Smuglerne og af Befolkningen i Almindelighed. Vadstedridernes Antal forøgedes efterhaanden noget, men i 1760 afløstes de af 10 Kontrollører, der blev stationeret langs Grænseskillet. Paa dette Tidspunkt kunde man nemlig tale om et saadant, idet der udaf det tidligere »Tolddistrikt« efterhaanden udvikledes en »Toldgrænse«, der nærmest fulgte Koldingaa og Skodborgaa. Det er henimod denne Tid, at Navnet »Kongea« dukker op, idet det ganske naturligt benyttedes blandt Befolkningen for at betegne den Aa, hvor Kongens Told skulde betales.

Medens det forskelligartede Personale, som havde virket i Grænsedistriktet for at udføre Kontrol med Toldens Erlæggelse, en Tid lang havde været underlagt Toldinspektørerne i Kolding og i Ribe, underlagdes det fra 1820 en Grænsetoldinspektør, som fik Station i Skodborg, og samtidig skete der en Omordning af Grænsetoldpersonalet, saaledes at man herefter synes at kunne tale om et mere fast Bevogtningsorgan. Men den Misfornøjelse med at have en Toldgrænse mellem Nørrejylland og Slesvig, som længe havde været til Stede blandt Befolkningen, og som havde givet sig stedse kraftigere Udtryk i 1843 i en af over 6000 Mennesker underskreven Adresse om dens Op-hævelse, førte omsider i 1852 til, at Toldgrænsen ved Kongeaen forsvandt for at flyttes sydpaa, og indtil videre forsvandt Grænsetoldvæsenet fra Egnen mellem Kolding og Ribe. Først efter den for Danmark saa ulykkelige Krig i 1864 blev der i disse Egne atter en Toldgrænse, men denne Gang var den tillige Landets Grænse mod Syd, mod det tyske Rige, nærmere bestemt Kongeriget Preussen.

Paa dette Tidspunkt fandtes der i Hertugdømmerne 2 Gendarmerikorps: det slesvigske Gendarmeri, som var et rent Politikorps til Opretholdelse af Orden i Landet, og som derfor var fordelt til forskellige Stationer rundt om i dette uden at have nogen-somhelst Tilknytning til Grænsetjenesten. Dette havde derimod det andet Gendarmeri-korps: »Det holstenske Grænsegendarmeri«, som havde sit Hovedkvarter i Wandsbeck ved Elben, og som et »militært organiseret Corps« til Hovedopgave havde at beskytte Toldvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd og at »vigilere« til Forhindring af Toldsvig. Desuden skulde Gendarmeriet opdage og forebygge andre Forbrydelser og Politiforseelser, undertrykke Opløb og Tumult, forhindre fremmede Vagabonders Indtrængen i Landet samt Deserteurs og Reservers Undvigelse ud af Landet og i det hele understøtte andre gavnlige Politiforanstaltninger. Dette »Toldgendarmeri« oprettedes den 1. Januar 1839 med en Styrke paa ialt 3 Officerer, 1 Vagtmester og 22 »Cavallerister«. Hele Personalet »afgaves« af de 3 i Hertugdømmerne garnisonerende Regimenter, nemlig »Liv-Regimentet Cuirasserer, Regimentet lette Dragoner og det holstenske Landsenerregiment. I 1843 forøgedes Mandskabsstyrken til 32 beredne og 43 uberedne Gendarmer og modtog ogsaa senere paakrævet Forøgelse, saaledes at Korpset efterhaanden naaede op til at tælle 5 Officerer og ca. 400 Underofficerer og Gendarmer.

Da de krigeriske Begivenheder i Begyndelsen af 1864 gjorde sig gældende, maatte det holstenske Grænsegendarmeri, som bevogtede Grænsen ved Elben, forlade denne, og det fulgte senere, da ogsaa Hæren trak sig tilbage nordpaa, dennes Bevægelser i større og mindre Grupper, alt som Forholdene gjorde det nødvendigt eller muligt. Store Dele af Korpset fandt Anvendelse, i Forbindelse med det slesvigske Gendarmeri og under dettes Chef, som Feltgendarmeri, men ogsaa mod Smuglere blev der enkelte

Steder Lejlighed til at optræde, saaledes efter den 18. April 1864 paa Als. Senere hen paa Aaret anvendtes Mandskabet ogsaa som Feltgendarmeri paa Fyen. — I den første Tid efter Fredsslutningen var der kun faa Opgaver for Korpset, Als var allerede før denne rømmet, og heller ikke paa Fyen var der nu noget, der kunde give dets Personale Beskæftigelse. I Slutningen af Aaret samledes Korpset derfor atter paa Halvøen, hvor det fordeltes til forskellige Stationer langs den nye Grænse, som indtil videre kun havde en foreløbig Karakter.

Til endelig Fastsættelse og Udstikning af den nye Grænse traadte efter Fredsslutningen en Grænsereguleringskommission i Virksomhed, som tillige skulde besørge Afmærkningen af Grænsen. Kommissionen bestod af 1 dansk, 1 østerrigsk og 1 preussisk Major og paabegyndte sin Virksomhed i Januar 1865, idet den, begyndende fra Ribe, hvor den først tog Ophold, arbejdede sig frem fra Vest mod Øst. Følgen heraf blev, at Grænsemærkerne, som først bestod af Træpæle, men senere afløstes af Grænsestenene, fik Numre med de laveste længst mod Vest — Nr. 1 kom til at staa ved Vesterhavet ved den sydlige Begrænsning af Vester-Vedsted Sogn —, den sidste, Nr. 128, blev sat ved Slusen mellem Hejlsmindebugten og Lillebælt. I 1920/21 blev Forholdet det modsatte, og nu staa Grænsesten Nr. 1 ved Krusaaens Udløb i Flensborg Fjord, medens Nr. 279 staa ved Vesterhavet.

Saa skilte nu atter en Grænse Kongeriget fra Slesvig, og ved denne fik det holstenske Grænsegendarmeri sin Anvendelse, idet det kom til at danne Kærnen og den største Del af »Grænsetoldpolitikorpset«, som i Januar 1865 oprettedes samtidig med en Række Told-Oppebørselssteder og Told-Kontrolsteder, idet dog det midlertidige Grænsetold-distrikt, som var oprettet ved Lov af 23/12 1864, og som strakte sig i  $\frac{1}{4}$  Mils Bredde nord for Grænselinien, stadig bibeholdtes og bevogtedes sammen med selve Toldgrænsen. Besættelsen af den nye Grænse mellem Hejlsminde Færgested og Vester-Vedsted fandt Sted Natten mellem den 22.—23. Januar 1865.

Medens det holstenske Gendarmeri før Krigen havde haft en Styrke paa 400 Underofficerer og Gendarmere, som kommanderedes af Chefen med 4 Officerer, bestod det danske Grænsetoldpolitikorps ved sin Oprettelse kun af 1 Chef, 2 Officerer og 124 Underofficerer og Gendarmere (Tallet forøgedes senere til 130). — Desuden ansattes ved Korpset 1 Inspektør (Overvigilanceinspektør), under hvem Korpsets toldmæssige Tjeneste henlagdes, men da det ret hurtigt viste sig, at denne Deling af Tjenesten indenfor Korpset virkede uheldigt, ophævedes Inspektørstillingen igen i 1871, saaledes at Kommandøren for Korpset fik Ledelsen af og Ansvar for hele Tjenesten. I dette Toldpolitikorps ansattes uden særlig Ansøgning alle Underofficerer og Gendarmere af det holstenske Toldgendarmeri, som ønskede Ansættelse, og desuden kunde, efter Ansøgning, Personale af det slesvigske Gendarmeri faa Tilladelse til at indtræde i Korpset i det Antal, som der var Brug for. Iøvrigt »completteredes Corpsset af permitterede Underofficerer og Menige af Armeen«. — I 1876 ændredes ved kongelig Resolution Korpsets Benævnelse til »Grænsegendarmeriet«. Man ser saaledes, at dette, om end paa et andet Sted, ved en anden Grænse og under ændrede Forhold, fortsætter det tidligere holstenske Toldgendarmeris — »Det holstenske Grænsegendarmeris« — Virksomhed, og det er da i denne sidste Institution, at vi finder Oprindelsen til det nuværende Grænsegendarmeri.

Paa samme Maade som det militært organiserede Toldpolitikorps ved sin Oprettelse i 1865 fik stærk Næring fra det tidligere holstenske Gendarmeri derved, at dets første

Styrke væsentligst rekruteredes fra dette, — ja endogsaa »Kommandøren« for det nuprettede Korps kom derfra, idet Chefen for det holstenske Gendarmeri overgik i den tilsvarende Stilling ved det nye Korps, prægedes det ogsaa paa andre Maader stærkt af dette, bl. a. ogsaa rent i det ydre ved, at det blev normeret med den samme Uniform, som havde været baaret ved den sydligere Grænse, og som med en Del mindre betydende Ændringer endnu bæres af Grænsegendarmeriet. Men ogsaa Organisation fra den holstenske Grænse overførtes med de Ændringer, som de forandrede stedlige Forhold naturligt medførte, til en Begyndelse saa godt som uforandret til det nye Korps. Ved den holstenske Grænse havde der været 4 Officersdistrikter og 24 Underofficerskredse (Vigilancedistrikter), hvilke sidste lededes af en Vigilancevagtmaster; ved den nye Grænse inddeltes der i 2 Officersdistrikter og 7 Vigilancedistrikter (benævnedes fra 1902: Und.off.kr.), som her lededes af en Overvagtmaster eller Vagtmaster med en ældre bereden Underofficer til Assistance. I Korpset var der desuden til Tjeneste ved Kommandoen ansat 1 Overvagtmaster og 1 Kvartermester. Disse Benævnelser ændredes i 1871 saaledes, at Overvagtmasteren og Kvartermesteren derefter benævnedes som Stabssergenter, Vigilancevagtmestre og Vigilancesergenter som Oversergenter og Vagtmestrene som beredne Sergenter.

Men var saaledes den rent ydre Tilknytning til det holstenske Toldgendarmeri meget fremtrædende i Grænsetoldpolitikorpset, saa blev den ikke mindre i dets indre Struktur. Dets militære Præg, dets Opgaver og da navnlig dets Hovedopgave: den toldmæssige Bevogtning af Grænsen, var direkte Arv fra det holstenske Toldgendarmeri, og ligesom dette underlagdes det Toldmyndighederne, 3: »det Kongl. General-Toldkammer og Commerce-Collegium« — Generaltolddirektoratet. Grænsegendarmeriet, som Korpset nu benævnes (siden 1876), har vel i Aarenes Løb faaet tillagt enkelte nye Opgaver, de sproglige Udtryk for dets Organisation og for dets Virksomhed er vel undergaaet en vis Udvikling, men i alle til de forskellige Tider gældende Organisationsplaner benyttes Udtryk, som fastholder den gamle Linie med Hensyn til Korpsets Organisation og Hovedopgave. Det er ogsaa nu Departementet for Told- og Forbrugsafgifter (som det tidligere Generaltolddirektorat nu benævnes), hvem Grænsegendarmeriet er underlagt. Dette er saaledes vedvarende i første Række et Toldkorps, selv om det ved Siden af sin Hovedopgave røgter en Del andre mere eller mindre beslægtede Hverv. Det er jo nemlig ganske naturligt, at et Korps som Grænsegendarmeriet, der af alle Bevogtningsorganer ved Grænsen er ældst i Gaarde, først har maattet yde Bistand ogsaa paa Omraader, der laa udenfor det toldmæssige, og at det, som altid var til Stede og altid var paa Benene ved Grænsen, ikke alene hjalp Toldvæsenet ved dets forskellige Poster under Toldpersonalets Fraværelse — som ved Grænsen ved Elben — men ogsaa traadte hjælpende til som Støtte for andre Led i Administrationen, f. Eks. vedrørende Vagabondage og lign. i Grænseomraadet og Anholdelse af misliebige Personer eller saadanne, for hvis frie Erhvervsvirksomhed der var sat særlige, indsnævrende Grænser, saasomt de betraadte dansk Statsomraade.

Ved Siden af de Opgaver, som er Korpsets egne, og udover de Opgaver, som dets Personale udfører under den daglige Tjeneste ved Grænsen, har der været og vil der sikkert ogsaa i Fremtiden blive Opgaver, som, under Hensyn til Grænsegendarmeriets stadige Tilstedeværelse ved Grænsen, dets Kendskab til Grænseegnen og til Befolkning-

gen saavel som i Kraft af dets hele Organisation og Udrustning, vil blive paalagt det under særlige Forhold.

Tiden fra 1865 indtil nu og Grænsegendarmeriets Forhold og Udvikling i dette Tidrum falder i 3 Perioder: 1865—1914, 1914—1919 og Tiden fra 1920.

I den første af disse Perioder organiseredes den daglige Tjeneste, baade den rene Gendarmeritjeneste langs Grænsen og det Samarbejde med de forskellige Toldposter langs Grænsen, som var paakrævet og faldt saa saare naturligt, og disse Forhold naaede i Løbet af denne Tid frem til en Form, der i alt væsentligt endnu stadig danner Grundlaget for Grænsegendarmeriets Deltagelse i Grænsens toldmæssige Bevogtning. Den egentlige Gendarmtjeneste omfattede dels Patrouillering langs Grænsen til Modvirkning af ulovlig Vareførsel i dens forskellige Former, dels Varetagelse af Ekspeditionerne ved de ved Grænsen oprettede 9 Anmeldelsesposter, som ganske særlig skulde tjene til at lette Forholdene for Grænseboerne med Hensyn til Overførsel af toldfri Varer over Grænsen, og ved hvilke Tjenesten besørgetes af Personale af Grænsegendarmeriet. Korpsets Deltagelse i Tjenesten ved Toldstederne og Toldkontrolstederne langs Grænsen bestod dels deri, at Gendarmere beordredes til Tjeneste ved de største Toldveje, dels deri, at Gendarmere under de ved de mindre Kontrolsteder ansatte Toldtjenestemænds Fraværelse overtog disses Tjeneste, ligesom Gendarmene ogsaa, naar der skete Henvendelse derom fra et Toldsted, deltog i Ledsagetjeneste mellem Grænsen og det Toldsted længere inde i Landet, hvor f. Eks. Flyttelæs eller lign. ønskedes fortoldet. De foran omtalte Toldsteder, som efter Fredsslutningen bl. a. oprettedes ved Heilsminde, ved Frederikshøj, i Vamdrup, ved Foldingbro og ved Egebæk, gik efterhaanden ved de ved dem ansatte Toldforvalteres Afgang over til at blive Toldkontrolsteder, saaledes at der henimod Slutningen af denne Periode kun var Toldsteder ved Grænsen i Kolding, i Vamdrup og i Ribe. Grænsegendarmeriets Anmeldelsesposter fandtes ved Kjær Mølle, Bramdrup, Farris, Holte, Knag Mølle, Nielsbygaard, Fæsted Hede, Høm og Vester Vedsted. Der skete med Hensyn til disse Poster enkelte Forskydninger, men i alt væsentligt fortsattes deres Virksomhed uforandret indtil Grænseflytningen i 1920.

Medens det først i Organisationsplanen af 1876 officielt nævnes som hørende til de Chefen paahvilende Tjenestepligter at lede »den Korpset overdragne Polititjeneste«, et Udtryk, der er bevaret i den nugældende Plan, var der allerede tidligere udgaet en Instruktion, ifølge hvilken Korpset fra 1/11 1865 skulde yde »det ordinære Politien vis Bistand. Denne Bistand maatte dog kun ydes, forsaavidt det lod sig gøre uden Tilsidesættelse af Korpsets »Hovedøjemed«, nemlig Forhindringen af Toldbesvigelser, og omfattede Tilsynet med, »at ikke Betlere, Vagabonder, Løsgængere og deslige Personer kommer ind over Grænsen, eller at undvegne Forbrydere og efterlyste Personer sniger sig over Grænsen«. Dette Tilsyn paahvilede under almindelige Forhold kun Grænsegendarmene, forsaavidt det kunde udføres under og i Forbindelse med Toldvigilancetjenesten. Kun, hvor Aflevering til Politiet af antrufne eller anholdte Personer var paakrævet, maatte Vigilanceturen afbrydes, Posten forlades, eller særlig Opmærksomhed helliges saadanne Personer. Bistand kunde desuden efter Henvendelse derom fra den civile Øvrighed i særlige, givne Tilfælde, efter nærmere Konference derom, ydes, »saavidt og saaledes som Forholdene tillader det«. I 1875 oprettedes paa Vamdrup Jernbanestation en Gendarmpost, som paa dette Sted i særlig Grad ved sydfra



ankommende Tog skulde føre Tilsyn med Personer af ovenfor omtalte Kategorier, samt desuden med udenlandske Tatere, Musikanter, Kraft- og Behændighedskunstnere og lign. Personer, som vilde søge Erhverv ved at gaa fra Dør til Dør. Paa tilsvarende Maade skulde Posten føre Tilsyn med fremmede Haandværkssvende og andre udenlandske, arbejdssøgende Personer ved Ankomsten, som enten ikke kunde legitimere sig, eller som fandtes blottede for Subsistensmidler. Om dem alle gjaldt det, at de ikke maatte indkomme i Landet, og at de eventuelt skulde bringes ud over Grænsen. Anholdte Personer skulde afleveres til Politiet efter nærmere fastsatte Bestemmelser. Man ser her, hvorledes Grænsegendarmeriet i Kraft af sin Tilstedeværelse ved Grænsen og paa Grund af sit Kendskab til Personer og Forhold kunde udnyttes til Formaal, som ikke hører ind under Korpsets egentlige Bestemmelse, et Forhold, der, som tidligere fremhævet, falder ganske naturligt. Ved det militære Gendarmerikorps' Oprettelse i 1886 inddroges Posten, og Tjenesten paa Vamdrup Station overgik til dette Korps, indtil dets Ophævelse i 1894. I 1901 overtog Grænsegendarmerne atter deres Opgaver her.

Af særlige Opgaver tilfaldt der i den omhandlede Periode — foruden Overholdelsen af de Bestemmelser, som Landbrugsministeriet i forskellig indtrædende Anledning saa sig nødsaget til at udstede vedrørende Ind- og Udførsel over Grænsen — 2 Gange Del tagelse i en mere omfattende Grænseafspærring. I 1877 udbrød der Kvægpest i Tyskland, hvilket bl. a. medførte et Forbud mod al Indførsel af klovbærende Dyr over Grænsen, og for at Grænsen kunde være effektivt afspærret, ankom der den 7/2 en Fodfolksstyrke paa 3 Officerer, 7 Underofficerer og 120 Menige, som fordeltes langs hele Grænsen, og ved hvilken det blev muligt dels at forstærke allerede bestaaende Poster, dels at udstille nye paa særlige Punkter. Med Hensyn til selve Grænseafspærringstjenesten var det fra Hæren tilgaaede Mandskab ganske underlagt Grænsegendarmeriets Befalingsmænd. En ganske tilsvarende Forstærkning tilgik Korpset i Sommeren 1892 i Anledning af, at der var konstateret Kolera i Hamburg, og hvor den danske Regering bestemte sig til en omhyggelig Afspærring ved Grænsen for at forhindre enhver sydfra at komme ind i Landet.

Bortset fra de to Tilfælde af særlige Grænseafspærringsforanstaltninger herskede der under de daglige Forhold Ro ved Grænsen, saavel Toldanholdelser som Personanholdelser tog af i Antal, og heller ikke Korpsets indre Forhold undergik større Forandringer. Dog gik Bevægelsen i Retning af en Nedbringelse af Styrken, som dog først ret blev bragt til Udførelse i 1909; fra dette Aar standsedes al Tilgang af nyt Mandskab, og Korpset bestod derefter og indtil 1915 kun af ca. 100 Mand. Paa et andet Punkt søgte man ogsaa at økonomisere, nemlig med Hensyn til Hestekontoen, og de hidtil benyttede Tjenesteheste blev — ligeledes i 1909 — afskaffede og erstattede med islandske Heste. Disse smaa, i sig selv sikkert udmærkede og gode Dyr blev i den korte Tid, de anvendtes ved Grænsen, alt andet end populære, særlig ikke blandt de ofte særdeles velvoksne Brugere, og da de paa forskellig Maade hurtigt viste sig uanvendelige i Korpset, gik man over til at faa Heste af samme Type som de af Rytteriet benyttede.

Grænsegendarmeriet var saaledes som før nævnt i Tiden fra 1865 indtil 1914 paa forskellig Maade kommet til Nytte ved Bevogtningen af Grænsen og ved Overholdelsen af de gældende Bestemmelser baade ved selve Grænsen og i det snævrere Grænseomraade. Men et Korps som Grænsegendarmeriet har ogsaa sin Værdi udenfor dets rent tjenstlige Omraade, og den maa ogsaa maales efter den Indsats, som Personalet har

gjort eller gør paa anden Maade som Medlemmer af det Samfund og som tilhørende den Befolkning, sammen med hvem det lever. Og ligesom man ved den gamle Grænse, naar man færdedes langs denne eller i dens Nærhed, saa de lyseblaa Uniformer, der fortalte, at her var Grænsen, og at dens Bevogtere var ved Haanden, saa kunde man, naar man fik et lidt mere end flygtigt Kendskab til Grænseégnen, ikke undgaa at høre, at ogsaa de Hjem, som Gendarmerne, trods Datidens ejendommelig strenge Giftermaalsbetingelser og trods de knappe Lønninger, ved Sparsommelighed og Nøjsomhed, i Tidens Løb havde faaet Lykke til at bygge eller indrette, var af Betydning for Grænseégnen, og da de i 1920 ved deres Beboeres Bortrykning sydpaa ophævedes, kunde man ikke være i Tvivl om, at de savnedes af den Befolkning, indenfor hvis Kreds Grænsegendarmeriet i 55 Aar havde bygget og boet.

Den 31/7 1914 Kl. 17 blev Grænsen mellem Danmark og Tyskland ved tysk Foranstaltning spærret, og samtidig blev Telefonlinierne over Grænsen afbrudt.

Fra dansk Side blev der ret hurtigt efter den nævnte Dag truffet Foranstaltninger, der fik Indflydelse paa Grænsegendarmeriets Tjeneste og i ikke uvæsentlig Grad stillede forøgede Krav til dets Aarvaagenhed, Paapasselighed og Handleevne. Ved Udstedelsen af de ved Krigen nødvendiggjorte Udførselsforbud, som ret snart kom til at omfatte en stor Mængde Varer, skiftede Grænsegendarmeriets Virksomhed stærkt Karakter, idet Personalet, som under almindelige Forhold særlig havde deres Opmærksomhed henvendt paa Indsmugling af Varer, nu navnlig maatte rette den mod ulovlig Medførelse af Varer sydpaa over Grænsen. Ulovlig Vareførsel: Smugleri, i begge Retninger, men selvfølgelig dog navnlig sydpaa, udviklede sig meget stærkt i Løbet af Krigsaarene, og efterhaanden som Lysten og Trangen steg hos Befolkningen syd for Grænsen og ganske særlig ogsaa hos det voksende Antal Krigsfanger — mest hos de russiske — til at komme til det neutrale Danmarks ret gæstmilde og saa temmelig velforsynede Landomraade, forøgedes tillige Opgaverne ved Kontrollen med Persontrafikken over Grænsen.

Men selvfølgelig var det ikke alene told- og pasmæssige Interesser, som i særlig Grad stillede Krav til Særforanstaltninger ved Grænsen. Straks fra Krigens Begyndelse og frem igennem de fleste af Krigsaarene herskede der Usikkerhed med Hensyn til Spørgsmaalet om Danmarks Inddragen eller Ikke-Inddragen i Krigen, og denne for Land og Folk saa alvorlige Stilling medførte, at der meget hurtigt efter Krigens Udbrud Landet over blev truffet omfattende militære Foranstaltninger, for hvilken Indkaldelsen af en Sikringsstyrke paa Sjælland og Forøgelsen af Fredsstyrken i Jylland kom til at staa som det første, almindelige Udtryk. For Grænseegnens Vedkommende gav den militære Situation sig særlig Udslag i Fremsendelsen af 2 Detachementer henholdsvis mod Esbjerg og mod Kolding. Disse Detachementer, som bestod af baade Fodfolk og Rytteri, skulde kunne være ved Haanden til Benyttelse i paakommende Tilfælde, men selv om de saaledes nok kunde betragtes som et Rygstød for Grænsegendarmeriet, deltog de i den første, længere Periode ikke i Grænsens Bevogtning, ja, ifølge Overkommandoens Ordre maatte ingen Tropper, hverken Poster eller Patrouiller, end ikke Ryttere komme til Grænsen, hvor kun Gendarmeriet maatte optræde. At der straks fra Begyndelsen var stadig Forbindelse mellem Korpset og de militære Kommandomyndigheder, var ganske selvfølgeligt, men først de senere indtrædende Vanskeligheder ved det voksende Smugleri medførte, at Grænsegendarmeriet maatte forstærkes ved Af-

givelser fra Hærens fremsendte Afdelinger, dels ved, at navnlig Rytteriet mere direkte deltog i Bevogtningstjenesten ved Afpatrouillering af det snævrere Grænseomraade fra fremskudte Poster. Under de vekslende Forhold med Hensyn til Afdelingernes Assistance ved Bevogtningstjenesten under Krigen anvendtes denne efter Aftale mellem Grænsegendarmeriet og de respektive Afdelinger, men det afgivne Mandskab forblev under Kommando af deres egne Foresatte og inspiceredes af disse. — En Ændring i denne Ordning skete først i Begyndelsen af 1919, da de ved Grænsen værende Eskadroner — i Vamdrup, Vejen, Holsted og Ribe — underlagdes Grænsegendarmeriet, som samtidig overtog Grænsebevogtningen i sin Helhed, en Foranstaltning, som stod i Forbindelse med Sikringsstyrkens Formindskelse og Troppernes Inddragelse til Garnisonerne i størst mulig Udstrækning.

Men medens der saaledes under Krigens Aar paa forskellig Maade havde været etableret et vist Samarbejde mellem Grænsegendarmeriet og de mod Grænsen fremsendte Afdelinger af Hæren, havde Korpset ogsaa, første Gang i 1917, faaet sin egen Styrke forøget. Denne Forøgelse androg 50 Mand, og den skyldtes ligesom de foran omtalte Tilfælde, hvor Korpset modtog Assistance fra Hærens Grænsedetachementer, de forøgede Krav til en stadig mere nøjagtig Afspærring af Grænsen. Men Nødvendigheden af en stedse stærkere Afspærring og en skærpet Bevogtning gav sig endnu 2 Gange, endda efter Afslutningen af Vaabenstilstanden, Udslag i Udvidelser af Korpsets Styrke ved midlertidig Antagelse af Mandskab. Den første Gang — i Februar 1919 — antoges 2 Officerer og 284 Menige, og samtidig ansattes der midlertidigt en Regnskabsfører ved Korpset. Anden Gang — omkring 1. Februar 1920 — antoges til midlertidig Tjeneste i Grænsegendarmeriet 2 Officerer og 145 Menige. Begge disse Udvidelser af Grænsebevogtningsstyrken fandt Sted under Trykket af den hele udenrigspolitiske Situation, idet det af flere Hensyn var paakrævet, at man fra dansk Side kunde gennemføre den nøjagtigst mulige Afspærring af Grænsen i begge Retninger. Samtidig med den første Styrkeforøgelse skete der en Ændring med Hensyn til Korpsets og Grænsens Inddeling, idet man fra at have haft 2 Officerskredse og 7 Underofficerskredse gik over til at have 5 Officerskredse og 14 Underofficerskredse.

De sidste Maaneder af Aaret 1918, 1919 og de første Maaneder af 1920 hengik for Befolkningen paa begge Sider af Grænsen i stærk Spænding, idet alle Danske var optaget af Tanken om, hvilken Løsning det straks ved Fjendtlighedernes Standsning rejste Spørgsmaal om en Genforening mellem Danmark og visse Dele af Sønderjylland vilde faa. Men ikke alene var Sindene optagne deraf, Tanker og Forhaabninger antog hurtigt saa faste Former, at man maatte regne med en Genforening, og det blev derfor nødvendigt, tildels i det stille, at træffe Forberedelser til en Flytning af Grænsen, saaledes at man, naar den endelige Afgørelse engang blev truffet, var beredt til at gennemføre en saadan Flytning med kort Varsel. For Grænsegendarmeriets Vedkommende begyndte Overvejelser af fortrolige Drøftelser allerede ret tidligt i 1919, og, som Situationen laa, maatte man ved Overvejelserne tage flere Muligheder for den nye Grænses Beliggenhed i Betragtning. Men, som bekendt, trak Forhandlingerne om dette Spørgsmaal ud paa de afgørende Steder, ogsaa som Følge af de interesserede Parters forskellige Indstilling saavel med Hensyn til Sagen i sin Helhed som til flere betydningsfulde Enkeltheder vedrørende Grænsens Fastlæggelse.

Men medens man saaledes i Danmark gik og ventede, og man kom til at vente til efter

Nytaaer 1920, var der for Grænsegendarmeriets Vedkommende, ved Siden af Forberedelserne til Flytningen fra Kongeaa-Grænsen, endnu en Del at varetage, endnu en Del Forandringer at foretage. Det var af forskellige letforstaaelige Grunde et almindeligt Ønske at faa hjemsendt en saa stor Del af den indkaldte militære Styrke som muligt, og dette førte for Grænseomraadets Vedkommende til, at Grænseeskadronerne — efter Forhandling mellem Finansministeriet og Krigsministeriet — ophævedes fra den 18/12 1919, hvorefter Grænsegendarmeriet, forstærket med en efterladt Rytterstyrke paa tilsammen 3 Officerer, 17 Underofficerer, 39 beredne og 68 uberedne Dragoner og Husarer, hvilken Styrke i alle Forhold — Udrustning undtaget — underlagdes Korpset, overtog hele Grænsebevogtningen. Fra dette Tidspunkt bevogtedes Grænsen dels med Gendarmposter, dels med Rytterposter, idet der tillige fandt en livlig Afpatrouillering af Terrainet bag Grænsen Sted gennem beredne Patrouiller. Af Hensyn til de særlige Krav, der i den forestaaende Afstemningstid i Slesvig kunde ventes stillet til Grænsens Bevogtning, foretoges i de sidste Dage af Januar Maaned og i de første Dage af Februar den anden af de forømtalte midlertidige Udvidelser af Grænsegendarmeriets Styrke, idet det var Hensigten til Trods herfor at beholde den af Rytterregimenterne afgivne Styrke ved Grænsen fordelt i mindre Grupper i en mere tilbagetrukken Linie, indtil den forventede Grænseflytning kunde finde Sted. Samtidig med Korpsets Udvidelse blev den uberedne Del af de afgivne Ryttere atter gjort beredne, for at Patrouilleringen i Grænseomraadet kunde blive gjort saa effektiv, som det var muligt, da man nu kunde indsætte de nyantagne Gendarmer i de Poster, som den uberedne Rytterstyrke hidtil havde holdt besat. Slet saa længe som paaregnet blev Rytterstyrkerne imidlertid ikke ved Grænsen, idet Forholdene stillede sig saaledes, at de allerede den 20. Marts kunde afgaa til deres Garnisoner. — Samtidig med Tilgangen af de 2 Officerer og de 145 Gendarmer fandt der en Nyordning med Hensyn til Korpsets og Grænsens Inddeling Sted. Der blev oprettet 4 Gendarmeriinspektioner (tidligere 5 Officerskredse), hver under 1 Officer, medens den femte Officer blev beordret til Tjeneste ved Kommandoen.

Men satte saaledes »Afstemningstiden« ogsaa direkte sine Spor i Grænsegendarmeriets Liv og Forhold, saa mærkedes den ogsaa paa anden Maade ved Grænsen. Der var ikke alene en ganske ejendommelig Stemning over Livet — en stærk Spænding og et ganske særligt Tempo syntes at møde en overalt — men ogsaa i nye, særlige Bestemmelser mærkede man Oprindelsen til en ny Tid. Da bl. a. saaledes den internationale Kommission: »C. I. S.«, som skulde forberede og overvaage Afstemningerne i Slesvig, havde taget Ophold i Flensborg, mærkedes det straks, at der var kommet en ny, betydningsfuld Faktor sydfor Grænsen, til hvem der skulde tages særligt Hensyn, og som havde Rettigheder med Hensyn til Grænsetrafiken, som laa ikke saa lidt udover det sædvanlige, selv for de heldigst stillede i saa Henseende. Det gjaldt Personel saavel som Vareførsel, og det gjaldt Automobiler, og Kommissionens lille Vimpel, som vajede paa Kølernes Forende for at lette Genkendelsen, sikre en hurtig og let Ekspedition ved de forskellige Grænseovergangssteder. Men ogsaa med »C. I. S.«-Politiet, som bl. a. besørgede Paskontrollen paa slesvigsk Side af Grænsen for Kommissionen, havde det danske Grænsegendarmeri Føling og et vist Samarbejde, et Samarbejde, der for en Del af »C. I. S.«-Gendarmernes Vedkommende endte med, at de senere hen fandt Optagelse i Korpset som danske Grænsegendarmer. Og den 10. Februar hejste Grænsegendarmeriet, efter Ordre fra København i Anledning af Afstemningen i første Zone, for første

Gang Flaget i Forbindelse med de Begivenheder, som skulde faa saa stor Indflydelse ogsaa paa dette Korps' egen Fremtid.

Den 29. April averteredes Korpset telefonisk med paafølgende skriftlig Bekræftelse om, at det den 5. Maj skulde rykke ned til den sydlige Grænse af 1. Afstemningsomraade under Efterladelse af den fornødne Styrke ved Toldgrænsen, og under Højtryk sattes da de sidste Forberedelser, hvoriblandt de fornødne Aftaler med Statsbanemyndighederne om de fornødne Jernbanetransporter, i Gang, for at alt kunde komme til at gaa glat med Hensyn til selve Opbruddet fra den gamle Grænse og til Indrykningen paa den Egn, hvor Grænsegendarmeriets fremtidige Virksomhed nu kunde ventes at ville komme til at foregaa.

Medens der ved Kongeaaen, der stadig var dansk Toldgrænse, blev efterladt 121 Mand under det fornødne Antal Befalingsmænd — de forblev der indtil den 8. November — rykkede den 5. Maj en Styrke paa ialt 465 Mand af forskellige Grader sydpaa. Forberedelserne og Fastsættelsen af Styrkens Fordeling og Anbringelse i det nye Grænseomraade blev truffet paa Grundlag af de Undersøgelser, som Chefen i de forudgaaende Uger havde haft Lejlighed til at foretage paa Stedet, og efter dennes Forhandlinger med stedlige Myndigheder i Forbindelse med Repræsentanter for den internationale Kommission i Flensborg. Samtlige Transporter foregik — trods de ekstraordinære og paa mange Maader spændte Forhold — uden Gnidning, med stor Punktighed fra de tyske Jernbaners Side. Ligesom Afgangen, der foregik i 2 Tog fra Vamdrup og fra Ribe henholdsvis over Vojens og over Tønder til Tinglev og derfra videre over Padborg-Tørsbøl-Graasten til Sønderborg og Skovby paa Als, skete til de fastsatte Klokkeslet, ankom ogsaa allevegne Mandskabet til Bestemmelsesstederne til de beregnede Tider, og Udladningen skete nøje efter den fastsatte Plan. Den samme Dags Aften var Grænsegendarmeriet paa Plads bag den Linie, hvor dets Bevogtningsopgaver fremtidig maatte forventes at ligge, mellem Mommark i Øst og Højer i Vest. Selve Rejsen saavel som Ankomsten til de forskellige Udladningssteder formede sig saare festligt. Ikke alene gjorde den almindelige Flagning Landet over et stærkt Indtryk paa de to Togs interesserede og stærkt optagne Passagerer, men ogsaa Modtagelsen paa Stationerne, hvor mange mødte frem med Blomster, og den Hjertevarme, hvormed Personalet i Korpset saa godt som overalt blev mødt, fortalte paa gribende Maade om, hvad ogsaa denne Dag betød for de danske Nordslesvigere, der nu kunde modtage danske Gendarmer og danske Soldater, som samme Dag ankom til de forskellige Garnisonsbyer.

I de første Dage efter Nedrykningen paahvilede der ikke Grænsegendarmeriet nogen direkte Opgave, og Tiden anvendtes derfor til at faa alt indrettet saa godt som muligt i administrativ Henseende og til at lade Mandskabet blive bekendt med Terrainet der, hvor de var blevet anbragt, da et nøje Stedkendskab vilde være af største Betydning, saasnaert der maatte blive overdraget Korpset nogen Tjeneste under de nye Forhold. Dette skete allerede den 15. Maj, idet det fra den 17. Kl. 7 blev overdraget Korpset — i Forbindelse med de Toldtjenestemænd, der var stationerede i de sønderjydske Landsdele — at kontrollere Overholdelsen af Bestemmelserne i en samme Dag udstedt Forordning fra den internationale Kommission vedrørende Ind- og Udførslen til eller fra Afstemningsomraadet og mellem dettes 1. og 2. Zone. Paa dette Omraade saavel som i enkelte andre Henseender var der i den første Tid efter Nedrykningen en vis tjenstlig Forbindelse mellem Grænsegendarmeriet og Kommissionen, hvis Nærværelse

i Flensborg, og hvis betydelige Indflydelse tydeligt lod sig mærke paa forskellig Maade i Overgangstiden. Desuden hændte det, at Grænsegendarmeriet maatte overvaage Overholdelsen af de af Ernæringsinspektoratet i Aabenraa givne Bestemmelser for Indførsel og Udførsel.

Fra den 21. Juni flyttedes den danske Landtoldgrænse til den nye Grænselinie mellem Danmark og Tyskland, dansk Toldlovgivning samt de for Kongeriget gældende Forbrugsbeskatningslove blev fra samme Dag sat i Kraft for de sønderjydske Landsdeles Vedkommende, og disse Landsdele regnedes herefter for Toldindland. Dermed var det første afgørende Skridt gjort i Retning af at bringe Grænsegendarmeriets Hovedopgave ind paa de mere sædvanlige Baner, men i længere Tid endnu gjorde de særlige Overgangsforhold sig gældende, og der hengik Aar, før Forholdene ved den nye Grænse i toldmæssig Henseende saavel som paa andre Omraader, der berørte Korpset og dets Tjeneste, kom til at ligge fast. Men ikke alene den nye Grænse bidrog hertil. Tiden efter Verdenskrigen kan vel nok siges at have været præget af en vis Uro i Udviklingen, og de paa saa mange Maader vanskelige og usikre Forhold medførte ofte Udstedelsen af nye eller ændrede Bestemmelser. Bestemmelser, der havde Indflydelse paa den Tjeneste, som det paahvilede Grænsegendarmeriet at varetage, men ogsaa Love, der medførte Ændringer indenfor selve Korpset med Hensyn til dets Styrke indenfor alle Grader, og som derfor ogsaa maatte faa Forandringer i Inddeling og Formering til Følge.

Den Styrke, som Grænsegendarmeriet alt i alt raadede over i Efteraaret 1920, da hele Korpset igen var samlet, bestod af 5 Officerer, 17 Stabs- og Oversergenter samt 492 Sergenter og Grænsegendarmer. Indenfor alle 3 Grupper fandtes der dog midlertidigt udnævnte eller ansatte, og det var derfor nødvendigt under Hensyn til de forandrede Forhold, som paa saa mange Maader frembød sig ved den nye Grænse, at faa Styrken fastsat saaledes, at den blev tilstrækkelig stor til at løse de foreliggende Opgaver, idet det naturligvis samtidig var ønskeligt af finansielle Grunde ikke at faa Korpsets Styrke gjort unødvendig stor. Den i Tjenestemandsløven af 1919 for Grænsegendarmeriet normerede Styrke, som var fastsat efter Forholdene ved den gamle Grænse, var paa 2 Officerer, 2 Stabssergenter, 7 Oversergenter og 91 Sergenter og Gendarmer, men alene den nye Grænses betydelig større Længdeudstrækning (ca. 140 km mod 94 km) gjorde det indlysende, at Korpset maatte udvides i ikke ringe Grad. Men ogsaa en nærmere Sammenligning mellem Forholdene ved de to Grænser paa andre Omraader maatte gøre det ønskeligt, at den Styrke, som man udrustede Grænsegendarmeriet med, navnlig til en Begyndelse, ikke gjordes for svag. — Den nye større Længde er allerede nævnt, men ogsaa den nye Grænselinies naturlige Karakter, som i flere Henseender afveg fra Kongeaagrænsens, maatte faa Indflydelse baade paa Antallet af Mandskabsstyrken og paa dennes Fordeling.

Den mest fremtrædende Forskel mellem de to Grænselinier var den, at der nu indenfor det Korpset anviste Bevogtningsomraade var en lang Kyststrækning — fra Mommark til Krusaaens Udløb i Flensborg Fjord og fra Landgrænsens vestligste Punkt ved Siltoft til Højer Sluse —, et Forhold, der medførte helt nye tjenstlige Momenter for Korpset. Men desuden maa det skovrige og stærkt couperede Terrain i Landgrænsens østlige Del, hvorigennem Hovedforbindelsesaaren fra Tyskland førte ind i Landet, saavel som Beliggenheden af en saa stor By som Flensborg umiddelbart syd for Grænsen siges at være karakteristiske Egenskaber ved Grænsen i 1920 i Modsætning til den

Linie, hvorfra Nedrykningen var sket, som maatte siges at stille større Krav til Bevogtningen. Allertidigst mod Vest kan det paa den anden Side siges, at man om Vinteren mulig kunde paaregne en vis Støtte i de mange Vandløb og Engdrag langs Grænsen paa begge Sider, navnlig naar Vejrforholdene medførte Oversvømmelser, men alt i alt maatte man, naar man vilde tage alle Forhold i Betragtning, komme til det Resultat, at det var nødvendigt at beregne den nye Styrke med et højere Gennemsnitsantal pr. Km. end det, man havde haft ved den gamle Grænse. Den 22. December 1920 underskrev Kongen den nye Lov om Grænsegendarmeriet (som Ændring til Tjenestemandsløven af 1919), og heri blev Styrken sat til — foruden Chef og Næstkommanderende samt en Regnskabsfører, der nu blev fast ansat, 18 Stabssergenter, 17 Oversergenter og 433 Sergenter, Korporaler og Gendarmere. Medens man saaledes for Gendarmklassens Vedkommende havde givet langt den største Del af det midlertidigt antagne Mandskab fast Ansættelse og i betydeligt Omfang havde forøget Antallet af Stabs- og Oversergenter, havde man ikke forøget den faste Officersstyrke. Paa dette Punkt valgtes den Fremgangsmaade, at der for Tiden fra 1/4 1921 til 31/3 1923 kunde antages 4 midlertidige Distriktofficerer. At de nye Forhold i Forbindelse med den betydelige Forøgelse af Styrken vilde stille forøgede Krav til Tilsynstjenesten, og at Befalingsmændenes Antal derfor maatte forøges, var en Selvfølge, og ved Lov af 28. Marts 1923, som iøvrigt under Hensyn til Forholdenes almindelige Afspænding medførte en Reduktion af Korpsets samlede Styrke, ansattes nu af Officerer, foruden Chef og Næstkommanderende, yderligere 3 Distriktofficerer ved Grænsegendarmeriet. Endnu en Gang, nemlig i 1927 skete der en Reduktion, tilmed en ret betydelig, af Korpsets Styrke, som fra 1. August samme Aar nedbragtes med 1 Officer og 35 Mand af Gendarmklassen, medens Antallet i denne iøvrigt ved en gradvis Reduktion skulde nedbringes, et Princip, der fik gentaget Udtryk i en Lov af 23/12 1930. Herefter er Styrken i Gendarmklassen, i hvilken Genantagelse i Tilfælde af ledigblevne Numre derefter ikke har fundet Sted, nu sunket ned til 289 Mand.

Et saare vigtigt Spørgsmaal, som meget hurtigt maatte melde sig ved Flytningen til den nye Grænse, var Boligspørgsmaalet. I Egnen ved Kongeaaen havde som tidligere nævnt en stor Del af Korpsets faste Personale bygget egne Hjem, en mindre Del af disse boede til Leje, medens den midlertidigt antagne Styrke var anbragt dels gennem Indkvartering, dels gennem private Lejearrangementer. Det er en Selvfølge, at man ikke straks kunde skaffe Hjem til alle gifte, men Hovedsagen maatte i den allerførste Tid ogsaa være at skaffe de fornødne Kvarterer til selve Styrken. For at sikre Gennemførelsen blev der udstedt en Lov, hvorefter Gendarmeriets Styrke kunde indkvarteres i de sønderjydske Landsdele efter de for ekstraordinære Troppesamlinger gældende Bestemmelser, men forud for Ankomsten havde man dog maattet sikre sig Kvarter ved Samvirke med og Støtte fra den internationale Kommission og de forskellige stedlige Myndigheder. Men der blev hurtigt taget fat paa Løsningen af Spørgsmaalet om Tilvejebringelsen af Boliger for gifte, ganske særlig af den gamle, faste Stamme i Korpset. I Løbet af Aarene 1920—21 blev der dels ved Køb af ældre Ejendomme eller Overtagelse af Statsejendomme fra andre Etater, dels ved Nyopførelser langs hele Grænselinien, erhvervet ialt 48 Ejendomme med tilsammen 95 Lejligheder for gifte og 7 for ugifte, idet der i de første Maaneder efter Nedrykningen desuden paa forskellige Steder opførtes Beboelsesbarakker, ialt 6. Men Haand i Haand med disse Foranstaltninger

for at afhjælpe Boligvanskelighederne fra Statens Side gik Personalets egne Bestræbelser for at skaffe sig Boliger — mange af de midlertidige antagne Gendarmer var allerede gifte før Nedrykningen til Sønderjylland, og Antallet af Ægteskaber var i stadig Stigning (i 1932 er der kun 4 ugifte tilbage). Og baade ved Leje og ved Opførelse af egen Ejendom skabtes ret hurtigt i Løbet af de første Aar efter Genforeningen en Række Gendarmhjem, som føjede sig ind i paagældende Egn's Bebyggelse, og hvis Indehavere hurtigt og paa en i det hele god og nyttig Maade forstod at gaa ind i Befolkningen og at tage Del i dennes Liv og i de forskellige mødende Opgaver.

Gennem forskellige skiftende Stadier, og efter at det paa Grundlag af de siden Grænse-dragningen indgaaede dansk-tyske Traktater, Overenskomster eller Aftaler, har været muligt efterhaanden at faa Grænsetjenesten ind i et nogenlunde fast Leje, er det ogsaa nu muligt at trække Hovedpunkterne op for Grænsegendarmeriets Tjeneste paa de forskellige Felter. Hvad Toldtjenesten angaar, da foregaar den i alt væsentligt paa tilsvarende Maade som ved den gamle Grænse, dels gennem Assistance paa Toldvejene, dels gennem Afpatrouillering af Terrainet mellem Vejene og endelig ved Besættelsen af Grænsegendarmerianmeldelsesposterne, af hvilke der nu findes et ret betydeligt Antal baade paa Kyststrækningerne langs Flensborg Fjord, som bevogtes af Korpsets Patrouiller og Poster, og paa den egentlige Landgrænse. Men paa visse Omraader er der kommet en Del nyt til og ikke mindst netop paa Grund af, at de nævnte Kyststrækningers Bevogtning er overdraget til Grænsegendarmeriet. Kan den daglige Bevogtning og Iagttagelse her ofte blive ret ensformig, fordi intet Fartøj nærmer sig Kysten eller de forskellige Anløbssteder, saa kan der, ikke mindst om Sommeren, blive ret livligt. Særligt i den indre Del af Flensborg Fjord, o: indenfor Linien Brunsnæs—Holnæs, er der da til Stadighed et stort Antal Lystfartøjer paa Færde, af hvilke ikke saa faa søger ind til Anmeldelsesposterne og da navnlig til Sønderhav med de nærliggende Okse-Øer. Men der kan ogsaa blive Travlhed, naar der kommer Fragtfartøjer til en Post, hvor Gendarmerne da nu staar for Ekspeditionen af disse og besørger Klarering og Kontrol, en Tjeneste, som Korpsets Personale ved den gamle Grænse slet ikke havde Lejlighed til at komme i Berøring med. Men ogsaa paa Landgrænsen har den overhaandtagende Motorkøretøjstrafik medført, at Gendarmerne ved en Del af Vejene, udenfor den egentlige Toldekspeditionstid, besørger den toldmæssige Ekspedition af saadanne Køretøjer, et Forhold, som laa ganske anderledes ved den gamle Grænse. Afløsning af Toldtjenestemænd ved Toldkontrolstederne under deres kortere Fraværelse eller i deres Ferie sker stadig paa flere Steder, og siden Sommeren 1932 har Grænsegendarmeriet helt overtaget Toldekspeditionsforretningerne ved Pebersmark Toldkontrol under Tønder Toldkammer, hvor der indtil da havde været ansat en Overtoldbetjent.

Men ogsaa i politimæssig Henseende har man fortsat i det gamle Spor saaledes, at Grænsegendarmeriet ved den nye som ved den gamle Grænse paa forskellig Maade har deltaget i Tjeneste, der vel lod sig udføre i Forbindelse med Varetagelsen af Korpsets Hovedopgave, men dog laa i nogen Grad udenfor denne. — Allerede i de sidste Krigs-aar, da Statspolitiet af Hensyn til den indførte Pastvang havde sendt Personale ned til Grænsen til Oprettelse af et Antal Paskontrolstationer, begyndte der — som rimeligt var — et vist Samarbejde mellem Grænsegendarmeriet og Statspolitiet, baade derved at Gendarmerne ved de Veje over Grænsen, hvor Statspolitiet oprettede Paskontrol, bl. a. paasaa, at Personer, der ankom til Grænsen, ikke søgte at unddrage sig Paskon-



trollen, og ved, at Grænsegendarmeriet ved en Del mindre stærkt trafikerede Veje ligefrem overtog Paskontrollen. Ved Grænsen af 1920 udfører Statspolitiet ogsaa kun ved de stærkest benyttede Landeveje Paskontrollen, nemlig ved Chausseen: Aabenraa—Flensborg, ved Oksevejen, ved Landevejen: Sød—Sønder Løgum og ved Vejen: Tønder—Aventoft. Indtil 1/5 1932 havde Statspolitiet desuden Paskontrolstationer ved Pebersmark og ved Rudbøl, men disse er fra denne Dag overtaget af Grænsegendarmeriet, som desuden fører Kontrol med Persontrafiken over Højer Sluse og med Lystbaadtrafiken i Flensborg Fjord udenfor Kollund, hvor der er Paskontrolstation besat med Statspoliti. Foruden de foran nævnte Landeveje, som benævnes Toldveje, blev ved de dansk-tyske Overenskomster efter Grænsedragningen en Række mindre betydende Veje aabnede for Trafiken, de saakaldte sekundære Veje. Ved disse er der oprettet Grænsegendarmerianmeldelsesposter udfra de samme Hensyn til Grænsebeboerne, som gjorde sig gældende ved Oprettelsen af tilsvarende Poster ved den gamle Grænse, til Lettelse af den helt lokale Vareførsel. Men foruden den Interesse, som Grænseegnens Beboere har i at kunne overføre Landbrugsprodukter og lign. ad Veje saa nær ved deres Bedrift som muligt, havde Befolkningen i disse Egne desuden en Interesse i at faa Adgang til en vis Persontrafik ad Vejene mellem Hovedvejene, som paa Steder kan ligge ret langt fra hinanden, da den nye Grænse, som af mange paa forskellig Maade maatte føles ret ubehageligt og i alle Tilfælde som noget fremmed, ellers vilde komme til at skære dybere ned gennem gamle, tilvante Forbindelser med Folk i det andet Land, end det var nødvendigt eller rimeligt. Der blev derfor truffet den Ordning, at Beboere af de til Grænsen stødende Kommuner under Iagttagelse af visse nærmere fastsatte Regler kunde ud- og indpassere ved Anmeldelsesposterne, og Kontrollen med denne Trafik udføres udelukkende af Grænsegendarmeriets Personale. Men ogsaa langs Grænsestrækningerne udenfor Overgangsstederne fører Korpset gennem sine Patrouiller Tilsyn med, at ulovlig Grænseoverskridelse ikke finder Sted, uden Hensyn til, om den sker med eller uden Medførelse af Varer, og det paahviler stadig Grænsegendarmeriet, saaledes som det ogsaa var Tilfældet ved Grænsen før 1920, at anholde efterlyste og subsistensløse Personer og lign., som maatte blive antruffet i Grænsens Nærhed, og at besørge dem afleveret til Politiet. Et tilsvarende Tilsyn fører Grænsegendarmerne ogsaa paa Kyststrækningerne indenfor det af Korpset besatte Omraade, og her paahviler det desuden Patrouillerne at have deres Opmærksomhed henvendt paa Strandinger, inddrevne Lig, Vraggods og andet, der maatte findes paa Strandbredden, for saa i paakommende Tilfælde at træffe de fornødne Foranstaltninger. Ogsaa med Opretholdelsen af Kystfredningsbestemmelserne fører Grænsegendarmeriets Personale Tilsyn, og alt i alt maa det siges, at Grænsegendarmeriets Tjeneste under de nye Forhold spænder videre og over ret forskelligartede Omraader i Sammenligning med, hvad der var Tilfældet ved den tidligere Grænse. At dette er blevet saaledes, er, som tidligere fremhævet, kun naturligt, da det maa forekomme selvfølgeligt, at Grænsegendarmeriet yder sin Bistand overalt i Ordenstjenesten ved Grænsen, hvor det færdes, og hvor dette lader sig gøre uden Til sidesættelse af de Opgaver, som i første Række paahviler Korpset.

Gennem Aarene efter Genforeningen er ogsaa Grænsegendarmeriets Bevogtningslinie blevet forøget i Længdeudstrækning, idet det er blevet overdraget Korpset ved sine Patrouiller at overvaage visse, ret lange Kyststrækninger paa begge Sider af Alssund. Alt i Alt færdes Grænsegendarmerne under Udførelsen af deres Tjeneste over en Stræk-

ning, der er ca. 180 Km. lang. De daglige Forhold ved Grænsen er i Almindelighed nu rolige og fredelige. Antallet af Anholdelser er gaaet meget ned og er kun ringe i Sammenligning med Tallene i de første Aar efter Flytningen. Men kan det end synes, som er de direkte Resultater i Form af Anholdelser og Paagribelser efterhaanden ikke store, saa maa det ikke glemmes, at Grænsegendarmeriet ved sin Tilstedeværelse og ved sin stadige Færden i Grænseområdet ganske utvivlsomt virker præventivt, saaledes at man kan gaa ud fra, at Tilstande og Forhold ved Grænsen — baade paa Landgrænsen og ved Kysterne — snart vilde frembyde Lovovertrædelser og Uordener af forskellig Art, dersom Grænsegendarmeriet ikke var paa Pladsen. Og ligesom det er sket et Par Gange, at man fra anden Myndigheds Side har anmodet om og faaet Assistance fra Grænsegendarmeriet i Tilfælde, hvor uønskede og urolige Fremmedbesøg kunde ventes, saaledes vil Korpset ogsaa i Fremtiden være til Rede for paa bedste Maade og med de Midler, som til enhver Tid staar til dets Raadighed, at gøre sin Indsats for at opretholde Ro og Orden ved Danmarks Sydgrænse. Og endelig maa det ikke — ved Bedømmelsen af Grænsegendarmeriets Værdi for Grænsen og for dens Bevogtning — overses, at under daglige, rolige Forhold har ikke alene den Styrke, som færdes ved og vaager over Grænsen, under Udførelsen af sine forskellige Pligter, sin Betydning, men saa maa man ogsaa erindre, at den lange Række af faste Hjem, som Gendarmerne beboer og delvis selv har oprettet, danner et ikke uvigtigt Led i Grænsegendarmeriets Virke, hvorudfra der ogsaa paa anden Maade ydes en Indsats for Grænsens Sikring.

## OVERSIGT

over

de ved Grænsegendarmeriet tjenstgørende Befalingsmænd m. fl. fra 1865—1932.

	<i>Chefer:</i>	Udnævnt.	Afgaet.
Oberst N. J. C. Marcher.....		1/1 1865	30/1 1900
Oberstløjtnant E. A. Rømeling.....		1/2 1900	30/11 1919
Oberst A. Greve Moltke.....		1/12 1919	

*Officerer og Regnskabsførere:*

Premierløjtnant J. C. Spangenberg.....		1/1 1865	30/4 1869
» H. J. Haderup (Næstkommanderende).....		1/1 1865	14/3 1872
» W. J. R. Baumann » .....		1/5 1872	13/7 1874
Ritmester M. W. C. Fahrner » .....		1/9 1874	31/3 1898
» E. A. Rømeling » .....		1/5 1898	31/1 1900
Premierløjtnant O. F. A. Gedde » .....		1/4 1900	11/3 1906
Kaptajn M. W. Koefoed » .....		1/6 1906	
Regnskabsfører S. Christensen.....		1/3 1919	
Løjtnant J. E. Stahr.....		1/3 1919	31/8 1927
» Th. Christensen.....		1/3 1919	31/3 1923
» A. S. Ørsted Petersen.....		1/2 1920	
» A. Malling Jacobsen.....		1/2 1920	

*Overvagt mestre, Quartermestre, Vigilancevagt mestre, Vigilancesergenter, Stabssergenter, Oversergenter og Grænsevagt mestre af 1. Grad.*

Overvagt mester H. D. Hoffmann.....		1/1 1865	22/9 1889
Quartermester Th. C. N. Iversen.....		1/1 1865	31/10 1902
Vigilancevagt mester H. P. Moritsen.....		1/1 1865	2/12 1878
» J. D. C. Sørensen.....		1/1 1865	31/3 1865
» L. I. Seest.....		1/1 1865	31/7 1867
Vigilancesergent C. A. Madsen.....		1/1 1865	31/8 1866
» E. A. Blichfeldt.....		1/4 1865	30/4 1887
Vigilancevagt mester F. C. Frederiksen.....		1/7 1867	31/10 1871
» G. C. Ytzen.....		1/8 1867	31/10 1887
» H. P. N. Sønderøxe.....		1/9 1868	31/12 1883
» O. G. R. Clausen.....		1/9 1868	31/5 1875
» C. Jensen.....		1/10 1868	31/7 1874
Oversergent S. Enevoldsen.....		1/11 1871	31/3 1881
» S. Petersen.....		1/8 1874	1/11 1889
» H. C. F. Heise.....		1/6 1875	30/9 1899
» J. H. Bornemann.....		1/1 1879	30/9 1904
» J. Bothmann.....		1/4 1881	9/4 1890

		Udnævnt.	Afgaaet.
Oversergent	H. H. Voss.....	1/4 1884	31/10 1898
»	J. F. Sage.....	1/11 1887	30/9 1904
Stabssergent	P. Andersen.....	1/11 1889	27/7 1914
Oversergent	J. C. F. Bruhn.....	1/11 1889	30/9 1901
»	A. W. Loll.....	1/5 1887	30/6 1907
»	R. H. Andersen.....	1/4 1890	20/12 1913
»	K. C. Buch.....	1/11 1898	2/5 1916
»	J. D. Jensen.....	1/10 1899	30/4 1905
»	J. Christensen.....	1/10 1901	11/2 1912
Stabssergent	J. S. P. Christensen.....	1/1 1902	31/3 1913
»	H. H. C. Hansen.....	1/4 1913	30/4 1924
»	N. P. Rudolph.....	27/7 1914	30/4 1921
Oversergent	L. J. Eriksen.....	1/5 1916	31/10 1916
Stabssergent	C. L. Kjær.....	15/2 1919	31/7 1921
»	H. M. Madsen.....	15/2 1919	31/10 1920
»	J. Christensen.....	15/2 1919	31/7 1920
»	N. C. Andersen.....	15/2 1919	30/11 1926
»	A. H. Bahr.....	15/2 1919	30/9 1926
Oversergent	Chr. N. V. Mikkelsen.....	15/2 1919	30/6 1919
Stabssergent	N. C. N. Mygind.....	1/3 1919	31/3 1921
»	P. M. Kjær.....	1/8 1920	30/9 1927
»	S. N. Sørensen.....	1/11 1920	31/8 1926
»	J. Madsen.....	1/4 1921	30/4 1926
»	S. Madsen.....	1/4 1921	31/1 1929
»	J. J. Aller.....	1/4 1921	31/1 1929
»	H. C. Hast.....	1/4 1921	31/12 1928
»	S. Jørgensen.....	1/4 1921	31/10 1928
»	P. H. Jepsen.....	1/4 1921	30/4 1932
»	N. J. Hansen.....	1/4 1921	30/9 1931
»	J. M. Nielsen.....	1/4 1921	31/10 1930
»	L. C. Frederiksen.....	1/4 1921	4/9 1930
»	H. Nielsen.....	1/4 1921	
»	A. P. Andersen.....	1/4 1921	
»	I. R. Christensen.....	1/5 1921	
»	J. C. Lindhøj.....	1/8 1921	
Grænsevagt	mester af 1. Grad A. J. Holm.....	1/5 1924	
»	» » J. P. Johansen.....	1/5 1926	
»	» » N. P. Petersen.....	1/9 1926	16/8 1931
»	» » J. Frandsen.....	1/10 1926	
»	» » K. M. Jensen.....	1/12 1926	
»	» » Th. N. Feddersen.....	1/10 1927	
»	» » J. C. Jensen.....	1/11 1928	
»	» » J. M. Bregnhøj.....	1/1 1929	
»	» » H. C. Hansen.....	1/2 1929	

	Udnævnt.	Afgaaet.
Grænsevagtmaster af 1. Grad A. P. Rand.....	1/2	1929
» » » J. Svart.....	1/11	1930
» » » K. K. K. Rimmer.....	1/11	1930
» » » J. S. Holt.....	1/9	1931
» » » N. L. Nielsen.....	1/10	1931
» » » H. C. Jarlnæs.....	1/5	1932

*Anm.* Benævnelsen *Overvagtmaster* og *Quarttermester* forandredes i Aaret 1871 til *Stabssergent*, og i Aaret 1923 til *Grænsevagtmaster af 1. Grad*. — Benævnelsen *Vigilancevagtmaster* og *Vigilancesergent* forandredes i Aaret 1871 til *Oversergent* og i Aaret 1923 til *Grænsevagtmaster af 2. Grad*.

## OVERSIGT

over

Grænsegendarmeriets Inddeling i Distrikter og Afsnit ved den gamle og den nye Grænse.

### Den gamle Grænse:

1. *Officersdistrikt*, Kolding, omfattede 1., 2. og 3. *Vigilancedistrikt*, der fik Station henholdsvis i Vejstrup (senere Hejls), Brenøre og Bastrup. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Hejlsminde til Ll. Andst.
2. *Officersdistrikt*, Ribe, omfattede 4., 5., 6. og 7. *Vigilancedistrikt*, der fik Station henholdsvis paa Sønderkov Mark (senere Skodborghus), Villebøl, Skallebæk (senere Obbekjær) og Egebæk. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Ll. Andst til Vester Vedsted ved Vesterhavet.

Ved Korpsets Udvidelse i Aaret 1919 inddeltes dette i 5 *Officerskredse* og 14 *Underofficerskredse*.

1. *Officerskreds*, Hejls, omfattede 1. og 2. *Underofficerskreds*, der fik Station henholdsvis i Hejls og Vejstrup. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Hejlsminde til Sønderkovgaard (Taps).
2. *Officerskreds*, Sdr. Vang, omfattede 3. og 4. *Underofficerskreds*, der fik Station henholdsvis i Tapsøre og Brenøre. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Sønderkovgaard til Farris Bro.
3. *Officerskreds*, Vamdrup, omfattede 5., 6. og 7. *Underofficerskreds*, der fik Station henholdsvis i Farris, Bastrup og Hafdrup. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Farris Bro til Knage Mølle.
4. *Officerskreds*, Brørup, omfattede 8., 9. og 10. *Underofficerskreds*, der fik Station henholdsvis i Skodborghus, Foldingbro og Kalvslund. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Knage Mølle til Hjortvad Bro.
5. *Officerskreds*, Ribe, omfattede 11., 12., 13. og 14. *Underofficerskreds*, der fik Station henholdsvis i Obbekjær, Varming, Høm og Egebæk. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Hjortvad Bro til Vester Vedsted ved Vesterhavet.

## Den nye Grænse:

Ved Grænsegendarmeriets Forlæggelse i 1920 til den nye Grænse inddeltes Korpsets Styrke i:

*Kommandoen*, Graasten, 4 *Grænsegendarmeriinspektioner* og 14 *Grænsegendarmeriafsnit* samt 2 *Selvst. Grænsegendarmeriafsnit* paa Als; disse sidstnævnte 2 Afsnit blev direkte underlagt Kommandoen.

1. *Grænsegendarmeriinspektion*, Ringenæs, omfattede 1., 2., 3. og 4. Grænsegendarmeriafsnit, der fik Station henholdsvis i Skelle, Skodsbøl, Rønshoved (senere Ringenæs) og Kollund. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Vemmingbund til Kobbermøllen.
  2. *Grænsegendarmeriinspektion*, Bov (senere Kollund), omfattede 5., 6., 7. og 8. Grænsegendarmeriafsnit, der fik Station henholdsvis i Krusaa, Bov, Frøslev og Sofiedal. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Kobbermøllen i Øst til Egebæk Mark i Vest.
  3. *Grænsegendarmeriinspektion*, Rens, omfattede 9., 10. og 11. Grænsegendarmeriafsnit, der fik Station henholdsvis i L. Jyndeved, Rens og Lyrsholm. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra Egebæk Mark 1000 m øst for Vejen ved Bøgelhus til Vejen ved Vindved.
  4. *Grænsegendarmeriinspektion*, Tønder, omfattede 12., 13. og 14. Grænsegendarmeriafsnit, der fik Station henholdsvis i Sæd, Dyrhus og Rudbøl. — Bevogtningsomraadet strakte sig fra ca. 1000 m vest for Vejen ved Vindved til Diget ved Højer Sluse ved Vesterhavet.
- Selvst. Grænsegendarmeriafsnit I*, Skovby (senere Kajnæshøj), bevogter Strækningen fra Mommark paa Als til Kajnæs Ende.
- Selvst. Grænsegendarmeriafsnit II*, Høruphav (senere Sønderborg), bevogter Strækningen fra øst for Høruphav—Sønderborg—Sandbjerg—Sottrupskov.

*Anm.* Fra 1920—1921 inddeltes Korpset i 4 Grænsegendarmeriinspektioner, 2 *Selvst. Grænsegendarmeriafsnit* og 14 Grænsegendarmeriafsnit.

Fra 1921—1923 i 5 Grænsegendarmeridistrikter og 16 Grænsegendarmeriafsnit.

Fra 1923—1927 i 4 Grænsegendarmeridistrikter og 16 Grænsegendarmeriafsnit.

Fra 1927 i 3 Grænsegendarmeridistrikter og 16 Grænsegendarmeriafsnit.

## OVERSIGT

over

Grænsegendarmeriets Styrke fra 1865—1932.

- Fra 1865—1869: Chef, 2 Officerer, 1 Overvagtimester, 1 Quartermester, 7 Vigilancevagt-mestre og 116 Vagt-mestre, Sergenter, Korporaler og Gendarmer.
- » 1869—1871: Chef, 1 Officer, 1 Overvagtimester, 1 Quartermester, 7 Vigilancevagt-mestre og 116 Vagt-mestre, Sergenter, Korporaler og Gendarmer.
- » 1871—1880: Chef, 1 Officer, 2 Stabs-sergenter, 7 Oversergenter og 116 Sergenter, Korporaler og Gendarmer.

- Fra 1880—1909: Chef, 1 Officer, 2 Stabssergenter, 7 Oversergenter og 119 Sergenter, Korporaler og Gendarmer.
- » 1909—1914: *Styrken nedbringes til 100 Mand.*
  - » 1914—1917: Chef, 1 Officer, 2 Stabssergenter, 7 Oversergenter og 91 Sergenter og Gendarmer.
  - » 1/10 1917 *forøges Styrken med 50 Mand.*
  - » 1917—1919: Chef, 1 Officer, 2 Stabssergenter, 7 Oversergenter og 141 Sergenter og Gendarmer.
  - » 21/2 1919 *forøges Styrken med 1 Regnskabsfører, 2 Officerer, 1 Stabssergent og 284 Mand.*
  - » 1919—1920: Chef, 3 Officerer, 1 Regnskabsfører, 8 Stabssergenter, 9 Oversergenter, 418 Sergenter og Gendarmer.
  - » 1/2 1920 *forøges Styrken med 2 Officerer og 145 Mand.*
  - » 1920—1921: Chef, 5 Officerer, 1 Regnskabsfører, 8 Stabssergenter, 9 Oversergenter, 563 Sergenter og Gendarmer.
  - » 1/4 1921 *blev Korpsets Styrke fastsat til:*  
 Chef, 5 Officerer (heraf 4 midlertidige), 1 Regnskabsfører, 18 Stabssergenter, 17 Oversergenter og 433 Sergenter, Korporaler og Gendarmer.
  - » 1/4 1923 *ændredes Korpsets Styrke til:*  
 Chef, 4 Officerer, 1 Regnskabsfører, 18 Grænsevagtmestre af 1. Grad, 17 Grænsevagtmestre af 2. Grad samt 345 Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad og Grænsegendarmer, og Styrken skal ved gradvis Reduktion i Løbet af én efter Forholdene afpasset Tid nedbringes til foranstaaende Antal.
- Den 30/6 1927 fastsættes Korpsets Styrke til:*  
 Chef, 3 Officerer, 1 Regnskabsfører, 18 Grænsevagtmestre af 1. Grad, 17 Grænsevagtmestre af 2. Grad og 245 Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad samt Grænsegendarmer.
- Fra 1927—1932 er Korpsets Styrke nedbragt saaledes, at den nuværende Styrke nu udgør:  
 Chef, 3 Officerer, 1 Regnskabsfører, 18 Grænsevagtmestre af 1. Grad, 17 Grænsevagtmestre af 2. Grad og 289 Grænseovergendarmer af 1. Grad.

## OVERSIGT

over

Grænsegendarmeriets Uniformering og Bevæbning fra 1865—1932.

### Uniformering:

- Fra 1865: lyseblaa Kappe med 2 Rækker hvide halvrunde Knapper og mørkerød Passepoil, Ærmedistinktioner af Lærredssnore. Overvagt. Stabs- og Vagtm. Skuldergradstegn.

- Fra 1865—1921: mørkegraa Paletot med mørkerød Passepoil og 2 Rækker hvide, halvrunde Knapper, Ærmedistinktioner af Lærredssnore. Overvagtm. og Stabsrgrtr. Skuldergradstegn.
- » 1865—1871: lyseblaa Vaabenfrakke med 2 Rækker hvide, halvrunde Knapper, mørkerød Krave og Passepoil samt mørkerøde Skulderklapper med Krone. Ærmedistinktioner af Sølvtrusser. Overvagtm. Skuldergradstegn.
- » 1871: lyseblaa Vaabenfrakke med 1 Række hvide halvrunde Knapper, mørkerød Krave og Passepoil samt mørkerøde Skulderklapper med Krone. Ærmedistinktioner af Sølvtrusser. Stabsrgrtr. og Vagtmester Skuldergradstegn.
- » 1865: lyseblaa Benklæder med mørkerød Passepoil.
- » 1865—1909: Kæpi med det danske Vaaben og Krone. — Endvidere Bandolier med Patrontaske af sort lakeret Læder, forsynet med det kgl. Navnetræk og Krone. — Fangsnor (hvid og rød).  
Kæpien var for Stabs- og Oversergenter samt br. Sergenter og Gendarmer med *Svejf*, for ubr. Sergenter og Gendarmer *Pompon*.
- » 1909—1921 Kæpi kun for Stabs- og Oversergenter.
- » 1865: lyseblaa Hue med Sølvbesætning for Stabssergenter og Oversergenter samt Grænsevagtmestre af 1. og 2. Grad, og med hvid Klædes Passepoil for Sergenter, Korporaler (Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad) samt Grænsegendarmer.

#### Bevæbning:

- Fra 1865—1877: *Det ubr. Mandskab* var bevæbnet med Forladegevær og kort Sabel.  
*Det br. Mandskab* var bevæbnet med Karabin og Ryttersabel.
- » 1877—1909: *Det ubr. Mandskab* var bevæbnet med Ingeniørkarabin M. 1867.  
*Det br. Mandskab* var bevæbnet med Omdrejningspistol M. 1867, der i Aaret 1919 ombyttedes med Omdrejningspistol 1880/82.
- Fra 1909—1919 var det ubr. Mandskab bevæbnet med Ingeniørkarabin 1867—96, samt Rytterkarabin 1889.
- » 1919—1920 med Fodfolksgevær 1889 og Rytterkarabin 1889.
- » 1920—1923 med Ingeniørkarabin 1867/96 med Skæftemagasin.
- » 1923 er Bevæbningen Fodfolkskarabin M. 1889.

#### OVERSIGT

over

Lønninger ved Grænsegendarmeriet fra 1865—1932.

#### *Chefen.*

- Fra 1865—1875: 2200 Rdl.  
» 1875—1900: 4400 Kr.—5400 Kr.  
» 1900—1911: 4200 Kr.—4800 Kr.



Fra 1911—1919: 4200 Kr.—5400 Kr.  
 » 1919—1931: 8100 Kr.  
 » 1931: 9300 Kr.—9900 Kr.

*Næstkommanderende.*

Fra 1865—1875: 1200 Rdl.  
 » 1875—1900: 2400 Kr.—3000 Kr.  
 » 1900—1911: 2400 Kr.—2500 Kr.  
 » 1911—1919: 2400 Kr.—3400 Kr.  
 » 1919—1923: 4800 Kr.—5520 Kr.  
 » 1923—1931: 4800 Kr.—6240 Kr.  
 » 1931: 6000 Kr.—6600 Kr.

*Regnskabsfører.*

Fra Datoen for den faste Ansættelse  
 (1/2 1921).  
 Fra 4800 Kr.—5520 Kr.  
 1931: » 5040 Kr.—5760 Kr.

*Distriktsofficerer.*

Fra 1865: 1200 Rdl.  
 » 1919—1921: 3600 Kr.  
 » 1921—1923: 4800 Kr.  
 » 1923—1931: 4800 Kr.—5160 Kr.  
 » 1931: 5040 Kr.—5760 Kr.

*Overvagt mestre, Qvartermestre, Stabssergenter, Grænsevagt mestre af 1. Grad, Vigilancevagt mestre, Oversergenter, Grænsevagt mestre af 2. Grad, Sergenter, Korporaler, Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad samt Grænsegendarmer.*

Overvagt mestre, Qvartermestre og Stabssergenter: Fra 1865—1875 ca. 569 Rdl. aarlig.

Vigilancevagt mestre og Oversergenter: Fra 1865—1875 ca. 540 Rdl. aarlig.

Gendarmer, Korporaler og Sergenter: Fra 1865—1875: Fra 157 Rdl.—328 Rdl. aarlig.

Ovennævnte Lønninger suppleredes med Kvarterpenge fra 44 Rdl. til 58 Rdl. aarlig, endvidere oppebares et Tillæg paa henholdsvis 48 Rdl. og 30 Rdl. af de Underofficerer, der tildeltes 16 eller 8 Aars Hæderstegn. — Et Tillæg (Recapitulationstillæg) paa 30 Rdl. aarlig oppebares ligeledes af hver Underofficer.

*Fra 1875—1902 udgjorde Lønningerne for:*

Stabssergenter 1147 Kr. aarlig.

Oversergenter 1054 Kr.—1116 Kr. aarlig.

Gendarmer, Korporaler og Sergenter fra 434 Kr.—760 Kr. aarlig.

Ovennævnte Lønninger suppleredes med et Tillæg af 15 %. Kvarterpenge fra 93 Kr.—124 Kr. aarlig, endvidere oppebares et Tillæg paa henholdsvis 96 Kr. og 60 Kr. af de Underofficerer, der tildeltes 16 eller 8 Aars Hæderstegn. Et Tillæg (Recapitulationstillæg) paa 60 Kr. aarlig oppebares ligeledes af hver Underofficer.

*Fra 1902—1911 udgjorde Lønningerne for:*

Stabssergenter 1540 Kr. aarlig.

Oversergenter 1160 Kr.—1260 Kr. aarlig.

Gendarmen og Sergenter 700 Kr.—940 Kr. aarlig.

Ovennævnte Lønninger suppleredes med Alderstillæg, der udgjorde for Underofficerernes Vedkommende fra 192 Kr.—324 Kr., og for Gendarmernes Vedkommende fra 84 Kr.—192 Kr. aarlig. — Endvidere Kvarterpenge fra 100 Kr.—144 Kr. aarlig.

*Fra 1911—1919 udgjorde Lønningerne for:*

Stabssergenter 1980 Kr.—2220 Kr.

Oversergenter 1620 Kr.—1860 Kr.

Gendarmen og Sergenter 900 Kr.—1560 Kr.

*Fra 1919—1923 udgjorde Lønningerne for:*

Stabssergenter 2880 Kr.—3360 Kr.

Oversergenter 2100 Kr.—2700 Kr.

Gendarmen, Korporaler og Sergenter 1800 Kr.—2250 Kr.

*Fra 1923—1931 udgjorde Lønningerne for:*

Grænsevagtmestre af 1. Grad 2880 Kr.—3360 Kr.

» » 2. Grad 2100 Kr.—2700 Kr.

Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad samt Grænsegendarmen 1800 Kr.—2250 Kr.

Efter 16 Aars Tjeneste i sidstnævnte Lønningsklasse opnaas et yderligere Tillæg paa 180 Kr.

*Fra 1931 udgjorde Lønningerne for:*

Grænsevagtmestre af 1. Grad 2940 Kr.—3540 Kr.

» » 2. Grad 2220 Kr.—2820 Kr.

Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad samt Grænsegendarmen 1800 Kr.—2550 Kr.

— Desuden oppebæres efter nærmere Regler et Bestillingstillæg paa 20 Kr. maanedlig for udført Nattjeneste.

*Anm.* I foranstaaende Lønninger er *ikke* medtaget de til enhver Tid gældende Dyr-tids-, Konjunktur- og Reguleringstillæg.



# GRÆNSEGENDARMERIETS ORGANISATIONER

*Deres Oprindelse, Udvikling og Betydning.*

Af Overgendarm *Jens Jensen*, Rønshoved.

Naar man skal skrive Grænsegendarmeriets Organisationers Historie, kan man ikke komme uden om ogsaa at give en Skildring af Aarene, der ligger forud for disse Organisationers Opstaaen. Det er interessant at se, hvordan Brydningerne indenfor Korpset efterhaanden har udviklet sig.

Medens Arbejderne, navnlig efter Systemskiftet i 90erne, dannede stærke og solide Organisationer til Varetagelse af deres faglige Interesser, kan det næppe siges, at Tjenestemændene helt fulgte med, og naar dette ikke var Tilfældet, havde det sine naturlige Aarsager. Stillingen var jo nemlig den, at Tjenestemændene i mindst lige saa høj Grad havde Brug for et Værn om Standen og dens Interesser som Arbejderne; men den stærke Konservatisme, der dengang var raadende indenfor den danske Stats-administration, taalte selvfølgelig ikke Tjenestemændenes Indblanding i Forhold, som hidtil havde været dem ganske uvedkommende.

Imidlertid — de opstaaede faglige Organisationers Værdi blev hurtigt indlysende klart for alle sundt og frit tænkende Mennesker, og hvor der er Vilje, er der ogsaa Vej.

Allerede i 1896 lagdes Spiren til een af vore allerstørste Tjenestemandorganisationer, nemlig »De danske Statsbaners underordnede Stationsbetjentes Understøttelsesforening«. Selv om det officielle Formaal, der er udtrykt i selve Navnet, sikkert var meget betimeligt og heller ikke blev tilsidesat, var det ganske utvivlsomt Hovedformaalet under denne Maske at skabe en solid og stærk Organisation til Varetagelse af Standens tjenstlige, retslige og økonomiske Interesser. Allerede to Aar efter startede Foreningen sit Medlemsblad; som ganske vist medførte, at Administrationen opdagede Faren og indkaldte Bestyrelsen til alvorlig Advarsel om at holde sig paa de »rette Veje«.

Videre gik det i samme Spor, ikke alene indenfor Statsbanerne, men saa at sige overalt indenfor de civile Tjenestemandsetater.

For Grænsegendarmeriets Vedkommende laa Sagen imidlertid ikke saa klar. Korpset var jo organiseret af den gamle Oberst *Marcher* efter hans allerstrængeste militære Principer, der ikke taalte nogen som helst »Mukken i Geledet«. Personalet var opdraget i streng militær Tugt og Formaning, og det grænser næsten til det utrolige, hvad de gamle, holstenske Oversergenter, der var fulgt med fra den holstenske Grænse til Kongeaen i 1864, kunde tillade sig over for den menige Grænsegendarm.

Det, det dengang først og fremmest drejede sig om, var at holde Mund, Trit og Retning. Det var ikke nok, at Tjenesten blev passet til Punkt og Prikke, ogsaa Mandens

personlige Forhold, indtil de allerintimeste, maatte aabenbares for den stormægtige Underofficerskredsleder. Man taalte ikke nogen som helst Form af Selvstændighed. En Grænsegendarm kunde f. Eks. ikke besøge et politisk Møde, hvor en Venstremand talte; Venstre var jo dengang et demokratisk Parti, og ved Valgene nægtede man uden videre Udrejsetilladelse til Valgstedet til de, navnlig yngre Gendarmere, der maatte befrygtes ikke at ville afgive den obligatoriske Højrestemme. Forflyttelser, Omstationeringer og Straffe i Arrest og endelig Afsked hørte til, om ikke Dagens Orden, saa dog saa hyppige Begivenheder, at det for Nutidsmennesker at se er uforstaaeligt, at denne Tone kunde holdes saa længe, som Tilfældet blev.

Den Rejsning, der skete i Arbejderklassen, kunde ikke følges her af den simple Grund, at efterhaanden som man opdagede en af de »uægte«, blev han straks »deporteret til nyt Land« eller afskediget. Denne Fremgangsmaade blev imidlertid ogsaa kendt med Tiden, og Gendarmene lærte at forstaa, at Vejen til Fremgang var »Tavshed«; paa den Maade kunde de i hvert Fald sikre sig deres grundlovsmæssige Rettigheder.

#### *Utilfredsheden vokser.*

Det var ikke alene det militære Aag, man følte sig trykkede af, ogsaa de meget knapt tilmaalte Lønninger, der laa meget betydeligt under, hvad der var almindeligt for de laveste Lønklasser indenfor Civiletaterne. Da Lønningsloven af 1908 ikke bragte Grænsegendarmeriet nogen Forbedring i Vilkaarene blev nogle faa Grænsegendarmere enige om at stille et Andragende op til Regering og Rigsdag for at opnaa det forsømte; men det var ikke saa ligetil, der var store Vanskeligheder, der skulde overvindes.

Faderen til Ideen om denne Aktion var nu afdøde Sergent *P. M. Jensen*, Knagemølle pr. Vejen, som igennem et betydeligt Arbejde var kommet i Forbindelse med forskellige af Datidens kendte Personligheder indenfor politiske Kredse. Af Sergent Jensens efterladte Papirer faar man et meget stærkt Bevis paa, hvor vanskeligt det har været at skabe nogen Enighed, hvorfor Resultaterne naturligvis ogsaa maatte blive derefter.

En gammel Kollega, der var ansat i Toldvæsenet, havde megen Sympati med Sergent Jensens Bevægelse. Han skriver i et Brev den 26. November 1909:

»Jeg hører, at I indenfor Grænsegendarmeriet paatænker en Henvendelse til Regering og Rigsdag. Dette glæder mig meget, da der i høj Grad tiltrænges en Reform for Grænsefunktionærerne. — Jeg vil paa Forhaand tilsige Eder al den Støtte, jeg kan yde. Original Andragendet indsender I selvfølgelig til Regering og Rigsdag gennem Grænsegendarmeriet; men jeg tror, at det er nødvendigt for Eder, naar I kommer til København for at tale Eders Sag, da at have forskellige Afskrifter med. Dernæst vil jeg bede Eder først henvende jer til de 3 lokale Rigsdagsmænd, *Brorson* (Ribe), *Rasmussen* (Bække) og *Jessen* (Vonsild) og dernæst til *Rasmussen* (Fredericia)<sup>1)</sup>, han sidder i Finansudvalget, og hos ham, tør jeg nok sige, vil I finde Forstaaelse. Finansudvalget er berettiget til at faa alle Kort paa Bordet, og han skal nok sørge for, at Eders Kort kommer frem. Mangler I et eller andet, naar I kommer til København, da henvend Eder til Toldopsynsmand *A. C. Andersen*, Formanden for Toldrobsbetjentforeningen, Heisegade 40.« Brevet slutter med Ønsket om Held og Lykke.

<sup>1)</sup> Den forhenværende Forsvarsminister.

Sergent Jensens Aktion var der langtfra Enighed om inden for Personalets Rækker. Imidlertid, Andragendet kom ud til Afstemning og blev vedtaget; men nu stod Striden om, hvem der skulde overbringe det. De stormægtige Stabs- og Oversergenter spillede meget fornærmede over Aktionens Iværksættelse. I en Skrivelse til Sergent Jensen, dateret 7/12 1909, skriver daværende Stabssergent *P. Andersen*:

»Efter at have underskrevet paa det tilsendte Andragende og med dets Tilbagesendelse forespørges, hvorledes der er tænkt med Valget af de to Mand til at foretage Overrækkelsen, da det kan have sin store Betydning. Dog bemærkes, at vi Stabssergenter *ikke kan eller vil, i Følge vores Stilling og den Maade hvorpaa Andragendet er fremkommet, modtage saadant Valg*. Valget maa absolut foretages i hver Officers-Kreds, af dem som har underskrevet og altsaa er med til at betale Udgifterne, derved fremkommer Udtrykket for, hvem Underskriverne ønsker sig repræsenteret af . . .«. Senere i Brevet hedder det: ». . . At De er selvskreven til at repræsentere 2. Officers-Kreds, bliver der næppe Tvivl om; men for 1. Officers-Kreds foreslaar vi Oversergent *Hansen*, Tapsøre . . .«.

Skrivelsen er tillige underskrevet af Stabssergent *Jul. Christensen*, der i en Fodnote »ønsker Dem Held og Lykke med Foretagendet. Jeg behøver vel næppe at erindre Dem om — Husk kun at fremføre, hvad De er overbevist om.«

Stabssergenterne blev imidlertid ikke repræsenteret, idet Afstemningen klart viste, at man ikke ønskede Formynderledsagelse. Sergent *Jensen* valgtes med 112 Stemmer, Gendarm *Rand* med 85 St., medens Stabs- og Oversergenternes Kandidat kun opnaede 10 Stemmer.

For første Gang, og som det hedder: »Efter Opfordring og med Officerernes Tilladelse«, mødte en af Personalet valgt Deputation hos Finansministeren med et Andragende om en Række Forbedringer, dels af de lønningsmæssige Vilkaar, der var under al Kritik, dels om forbedrede Avancementsvilkaar og endelig om, at Korpsets Organisation maatte ændres i civil Retning, eventuelt helt underlægges Toldvæsenet, samt at Bevæbningen maatte erstattes med Pistol i Stedet for de upraktiske Geværer.

Foruden Finansministeren havde man Foretræde for Generaldirektør *Marcus Rubin* og Kontorcheferne *Salicath* og *Grisen*, Medlem af Finansudvalget, Folketingsmand *L. Rasmussen* (fhv. Forsvarsminister) samt forskellige Folketingsmænd, som man igennem Toldbetjentforeningens Formand *A. C. Andersen*, den senere Toldvagtimester, var kommet i Forbindelse med. Overalt, hvor man mødte op, stillede man sig forstaaende over for Personalets Ønsker, uden at man fik andet Løfte, end at man med Velvilje skulde undersøge og overveje de fremsatte Krav.

Een Ting blev man imidlertid klar over, nemlig at Korpsledelsen ikke var synderligt interesseret i, at de fremsatte Krav skulde nyde Fremme. Det Andragende, der sendtes til Korpset, og som man der lovede at fremsende med velvillig Paategning, afsendtes lige saa blankt, som det kom ind.

Oversergenterne udførte, inspireret af den storpralende Stabssergent *Andersen*, et sandt Muldvarpearbejde mod de Mænd, der havde deltaget i Henvendelsen til de administrative Myndigheder, ja generede sig endog ikke for at give det Udseende af, at det havde været et Forsøg paa at opnaa Fordele for dem selv.

En Skrivelse til Sergent *Jensen* giver et fuldgyldigt Udtryk herfor, hvorfor jeg skal bringe et lille Uddrag:

». . . Angaaende Udgiften — 50 Øre pr. Mand — til Eders Københavnerrejse angaaende vore Lønningsspørgsmaal skal jeg ad denne Vej paa mine egne og 1. Kreds' Vegne oplyse dig om, at vi, i alt Fald indtil videre, ikke føler os forpligtet moralsk til at efterkomme ovenstaaende Krav. — Vi vil selvfølgelig stille os beredvillig og yde bemeldte Bidrag, men stiller som Betingelse derfor fyldestgørende Oplysninger om alt vedrørende vort Lønningsspørgsmaal, f. Eks. hvilke Personligheder, der er sket Henvendelse til, tilligemed hvilke Resultater, der er opnaaet, endvidere Specificering af Beløbet, der er medgaaet . . .«. (I Tilknytning hertil skal oplyses, at Rejseudgifterne var i alt 50 Kr. for to Mand, andre Udgifter, Tryksager m. v. 11 Kr., i alt 61 Kr.).

Skrivelsen slutter med følgende: »Vi tør vel forvente, at ærede Kolleger, som valgtes af Kammerater og Overordnede til Talsmænd for os i en saa gavnlig Sag, staar lige med os med Udgifterne.«

Henvendelsen til Folketingsmand L. Rasmussen, der var Medlem af Finansudvalget, syntes ikke at have været uden Betydning, idet han allerede under Finanslovens 2. Behandling i Februar 1910 paa Foranledning af en Besparelse paa 14000 Kr. paa Grænsegendarmeriets Budget henstiller, at dette Beløb anvendes til en midlertidig Lønningsforbedring, indtil man naaede til en Omordning af Korpsets uheldige Forhold, idet han anfører, at Begyndelseslønnen for en Grænsegendarm er 700 Kr., stigende til 750 Kr., og at det vil vare 20 Aar, før en Gendarm naar op til at blive Sergent.

Disse lave Lønningsforhold kunde imidlertid vanskeligt holdes, og i Foraaret 1911 kom der da endelig ogsaa en ny Lønningslov for Grænsegendarmeriet. Begyndelseslønnen blev 900 Kr., stigende til 1250 Kr. og derefter for Sergenter stigende med yderligere 150 Kr. hvert 4. Aar til 1560 Kr. aarligt. Endelig blev gennemført den Bestemmelse, at Gendarmer udnævntes til Sergenter efter 8 Aars Tjeneste; men det var altsaa ogsaa det eneste, der kunde opnaas. Flertallets i Betænkningen anførte Henstilling om det ønskelige i at ombytte Karabinen med Pistoler blev fuldstændigt ignoreret af Korpsets ledelse, som havde en kraftig Støtte i visse snæversynede Underledere. Hverken før eller senere har der været saa lyse Udsigter til Gennemførelsen af dette for Gendarmerne den Dag i Dag saa vigtige Spørgsmaal, de brast som Følge af manglende Sammenhold, af Mangel paa en Organisation. Her slog Enkeltmands Arbejde ikke til, og som det gamle Ord siger: »Mange Kokke fordærver Maden«.

Det Arbejde, der udførtes af visse fremsynede Kolleger for at hidføre forbedrede Vilkaar for Standen, blev som i mange andre Tilfælde daarligt belønnet saavel af Kolleger som foresatte og navnlig de sidste. Efterhaanden ebbede Interessen ud. I Krigsaarene blev Sergent Jensen paa Grund af et Sammenstød med en Tysker ved Knage Mølle, hvor han havde Tjeneste, straffet med Forflyttelse til Gjelsbro, en Straf, som af alle hans mange Venner blev anset for en oplagt Uretfærdighed. Sergent Jensen søgte og fik sin Afsked med Pension paa Grund af Svagelighed den 14/6 1916, og ved hans Afgang meddeltes ham følgende Afskedsbevis:

»Sergenten, der har tjent i Korpset i 32 Aar, er en flink, pligtopfyldende og ordentlig Underofficer, der i sin Tjenestetid har vist Interesse for den ham paahvilende Tjeneste. Hans Forhold i som udenfor Tjenesten har været godt.«

Sergent Jensen slog sig senere ned i Vejen, hvor han levede til for faa Aar siden. Vi naaede ikke at faa sagt ham Tak for det Pionerarbejde, han havde paabegyndt; men

hans banebrydende Betydning for den Organisation, der senere — flere Aar efter hans Afgang — rejste sig — og omfattende alle Grader af Tjenestemænd indenfor Græsegendarmeriet — er uomtvistelig.

*Organisationstanken breder sig.*

I Krigsaarene viste det sig, at Gendarmeristyrken var alt for lille til at kunne bestride Kontrollen med den overvældende Trafik af lovlig eller ulovlig Art, der foregik over Grænsen, og i Efteraaret 1917 udvidedes Korpset med 50 unge Gendarmere og i 1919 yderligere med 284 Gendarmere. Lønningsforholdene var yderst slette, og de unge Mænd, der var hvervet fra vidt forskellige Lejre, var mere eller mindre utilfredse med de daarlige Forhold, der i mange Henseender var raadende indenfor Korpset. Utilfredsheden gav sig Udslag i glødende Artikler i forskellige af Græseegnens Blade, hvori man klart belyste de uheldige Tilstande. Til Uniformering benyttede man menige Dragonuniformer, og Lønningen var ca. 100 Kr. maanedlig; Kost og Logi maatte betales med ca. 90 Kr. om Maaneden, saa der blev altsaa ikke meget til Støvler og Vask og slet intet til Tobak, som man sagde. I Vinteren 1919—20 begyndte man saa smaat i det skjulte at sammenkalde til Møder for at forsøge dannet Sammenslutninger indenfor de forskellige Afsnit. Denne Aktion lededes af den unge Gendarm *Jessen Schmidt*, Skodborghus. Korpsets ældre Tjenestemænd, der selv i Aarenes Løb havde lidt saa mange Skuffelser og set andre gøre det samme, advarede mod »Letsindighederne« og var ikke fri for at opfatte disse Sammenslutninger som en Art bolschevistisk Sammenrotning, som man var bange for vilde give Bagslag som saa meget andet tidligere. Imidlertid — Arbejdet skred fremad med Liv og Lyst paa Trods af Vanskelighederne. Mange var Fyr og Flamme og gik med straks, medens andre, som Følge af de idelige Formaninger fra foresatte og ældre medansattes Side, ikke helt turde give sig Organisationstanken i Vold.

*Græsegendarmeriforeningen stiftes.*

Foreningens tidligere Næstformand, Hr. Overgendarm *L. D. Hansen*, Frøslev, der var Deltager i de forberedende og det stiftende Møde, hvor Græsegendarmeriforeningen blev til, har velvilligst stillet følgende til min Raadighed:

»Som de fleste sikkert ved, var Græsegendarmeriets Personale blandt de Tjenestemænd, der var daarligst lønnede. Vor økonomiske Stilling var saa daarlig, at ingen af os yngre Gendarmere kunde tænke os at blive i Korpset længere, end til vi fandt en Chance for anden Beskæftigelse. Jeg husker tydeligt den 21. Februar 1919, da jeg mødte i Kolding, hvor en Del af de unge, der lige var blevet iklædt Gendarmeriuniformen, afleverede den igen efter et Par Timers Forløb efter at have erfaret Lønningens Lidenskab. Knap nok til Kost og Logi.

Der gik ikke lang Tid, før vi yngre blev klar over, at der maatte kunne gøres noget til Forbedring af de økonomiske Forhold. Vi levede jo i en organisationspræget og økonomisk opadgaende Tid.

Det, vi manglede, var en Mand, der vilde foretage det første vigtige Skridt. Vi havde sikkert nok, der kunde; men hvem havde Lyst til at paabegynde saa stort et Arbejde, der skulde bygges op fra Grunden? — Langt om længe var der nogle unge Gendarmere



fra Østkysten, som fattede Mod til at sammenkalde til et Møde i Lunderskov den 24. April 1919. I Betragtning af Korpsets Styrke var det ikke noget stort Tal, der den Dag gav Møde — saa vidt jeg husker 16 Mand; men vi, der var mødt, blev straks enige om, at der maatte og skulde gøres noget for at faa forbedrede økonomiske Forhold i Korpset.

Efter lang Tids Drøftelser enedes man om at sende en Ansøgning til Korpset om at faa det saakaldte Kosttillæg forhøjet samt om at faa gennemført et ugentligt Fridøgn. Man drøftede en Række forskellige tjenstlige Forhold og endelig fremsattes Tanken om at danne en Forening; men først vilde vi se, hvilket Resultat Ansøgningen til Korpset vilde bringe. Ansøgningen maatte rundsendes til samtlige Gendarmeriafsnit for at faa Personalets Underskrift. Det tog Tid, og den naaede da heller aldrig til Vejs Ende, idet vi underhaanden fik Besked om, at vi inden længe vilde faa et ekstraordinært Løntillæg.

Dette Løntillæg virkede øjeblikkeligt beroligende; men længe varede det ikke, før Foreningstankerne igen begyndte at svirre i Gendarmernes Hjerner. Efter Chefskiftet i December 1919 tog Tankerne først for Alvor Fart, og den 20. Marts 1920 var der indvarslet til et stiftende Møde paa Hansens Hotel i Vejen. Formaalet var at skabe en Forening for Gendarmeriets Personale. Vi havde jo ikke noget at tabe, saa det var jo da i hvert Fald et Forsøg værd. Manden, der tog dette alvorlige og betydningsfulde Skridt, var Gendarm *Jessen Schmidt*. Gennem Udsendelse af forskellige Cirkulærer m. v. opfordrede han Personalet til at vælge Repræsentanter i Afsnittene til at deltage i dette Møde.

Den 20. Marts oprandt; med stor Spænding og Forventning i Sindet begav vi os til Vejen, i Haabet om, at denne Dag maatte danne Indledningen til et nyt og bedre Afsnit i Grænsegendarmeriets Historie.

Mødet var godt besøgt, ca. 25—30 Gendarmere var kommet til Stede, tre Afsnit var ikke repræsenterede. — *Jessen Schmidt* aabnede Mødet, hvorefter han refererede sine Bestræbelser for at faa dette Møde i Stand. Han havde rettet Henvendelse til forskellige Organisationer indenfor Statstjenesten, ligeledes til Kolleger langs Grænsen. Mødet blev ret livligt, og Stemningen for at starte en Organisation var den allerbedste.

Indlederen udtalte bl. a.:

Blandt det ældre Personale har der flere Gange været gjort Forsøg paa at skabe en Sammenslutning; men det førte aldrig til noget. Det skal i Dag vise sig, om vi unge forstaar at løse den Opgave, der stilles os. Hvis det lykkes, haaber jeg, at de ældre gør os den Glæde at melde sig ind i Foreningen, for at støtte vor Sag, som vil faa stor Betydning i Fremtiden, baade med Hensyn til de tjenstlige og de økonomiske Forhold.«

Efter at det forelagte Lovudkast med nogle indføjede Ændringer var vedtaget, gik man over til Valg af Bestyrelse. Hertil valgtes Gendarm *Jessen Schmidt*, Formand, Gendarm *Vaabensted*, Næstformand, og *R. Vanddam*, Kasserer.

Foreningen var en Kendsgerning, vi skulde nu se, hvad den kunde udrette. Den nyvalgte Formand sluttede Mødet med en Tak for Tilliden, idet han lovede efter Evne at arbejde Foreningen fremad.

Den begivenhedsrige Dag var til Ende. Vi rejste hjem med de bedste Forhaabninger for Foreningens Fremtid, vel vidende om de store og mangeartede Vanskeligheder, der laa hindrende i Vejen for en fri Udfoldelse af Organisationstanken indenfor vort militærprægede Korps.

*Den nærmest efterfølgende Tid*

efter Foreningens Stiftelse blev en gold og begivenhedsløs Tid for den unge, svage Organisation. Ganske vist arbejdedes der paa Samling; men den forestaaende Grænselytning vanskeliggjorde Arbejdet paa forskellig Maade.

Den 5. Maj 1920 blev Korpsets store Dag. Hovedparten af Korpsets Personale beordredes til den nye endnu ikke fastlagte Grænse, hvor det blev underlagt *Commission Internationale*, og der skete meget væsentlige Forskydninger i Personalets Placering, hvilket naturligvis var meget uheldigt, hvor et frugtbringende Samarbejde allerede var bragt i Stand.

Først efter at Grænsen endelig var fastlagt, og efter at hele Gendarmeripersonalet omsider var rykket ned fra den gamle til den nye Grænselinie, kunde der for Alvor tages fat paany.

Den 24. November 1920 samledes Foreningen for første Gang til Repræsentantskabsmøde. Mødet var dog ikke besøgt af ret mange Repræsentanter; men Stemningen for Organisationen var stærk. Form. *Jessen Schmidt* aabnede Mødet og fremsatte derefter forskellige Forslag til Ændringer i Tjenestereglerne, som der dog ikke fandtes nogen rigtig Tilslutning til. Han oplyste, at han havde rettet en Henvendelse til Korpset om, at Staten byggede Tjenesteboliger til Personalet eller i hvert Fald gjorde Forsøg paa at skaffe Penge stillet til Raadighed for Personalet til Byggeri. Saadanne Laan ønskede man til Pari Kurs med en Rente af 5 pCt.

Næstformanden, Gendarm *Vaabensted*, stillede Forslag om, at Foreningen skulde lade fremstille en Foreningsnaal med Bogstaverne »G. F.« og ovenover en Krone. Forslaget vedtoges enstemmigt.

Endelig vedtog man at sætte en Mindesten paa vor myrdede Kollega Gendarm Axel Hansens Grav paa Svendborg Kirkegaard.

*Samlingsarbejdet havde atter taget Fart,*

og omend langsomt gik det dog stadigt fremad. Flere af Korpsets ældre Underofficerer »vovede Pelsen« og gik med, og i Foraaret 1921 var man naaet saa vidt, at Foreningen kunde begynde Udgivelsen af sit eget Medlemsblad »Grænseværnet«, der senere fik en saa ganske overordentlig Betydning for Gendarmeristanden. Med dette Blads Udgivelse voksede Organisationen i et hurtigt Tempo, nu først kunde vi faa hinanden i Tale.

Samtidig skete imidlertid det beklagelige, at Hr. *Jessen Schmidt* afskedigedes af Grænsegendarmeriets Tjeneste, og de Forsøg, der underhaanden blev gjort for at beholde ham i Stillingen, kronedes ikke med Held. *Jessen Schmidt* havde imidlertid gjort et stort og fortjenstfuldt Pionerarbejde, for hvilket hans Navn for alle Tider har sikret sig en blivende Plads i vor Organisations Historie.

Til hans Efterfølger valgtes den unge Gendarm *Barret*, Sandager. Helt ukendt var Hr. *Barret* ikke med Foreningsarbejdet, idet han fra Foreningens Stiftelse havde været Medlem af Repræsentantskabet og derved faaet Indblik i mangt og meget, som han senere skulde høste Fordel af. Med hans Valg indtraadte Foreningen i en ny Face. Man forlod den »selskabelige Indstilling«, og med Kraft samledes man om den faglige Organisation, og under denne ypperlige Formands og hans dygtige Medarbejderes Førerskab naaede Foreningen hurtig frem til Kravet om Ligestilling med andre Statstjeneste-

mænds Organisationer. Man var klar over, at skulde Foreningen faa den tilsigtede Betydning, maatte den ogsaa have Forhandlingsretten.

Paa et ekstraordinært Møde paa Jernbanehotellet i Tinglev den 8. August 1921 vedtog man at fremsende Andragende herom til Departementet for Told- og Forbrugsafgifter. Nu var man jo ikke alt for sikker paa, at den militære Organisation ikke vilde stille sig i Vejen, hvorfor man sikrede sig, at man i givet Fald kunde slutte sig sammen med Toldbetjentforeningen af 1904, hvis Formand, Hr. Overtoldvagtmester *Jonsen*, havde været Foreningen til megen Støtte, og som vi nærede en ubegrænset Tillid til.

Noget imod Forventning fik vi forholdsvis hurtigt Svar paa Andragendet, og efter hvad man kunde dømme deraf, var det kun et Tidsspørgsmaal, hvornaar vi blev Indehavere af den saa længe ventede Forhandlingsret. Foreningens Love og Vedtægter blev bragt i Overensstemmelse med Departementets Ønsker, og snart derefter forelaa Finansministeriets Anerkendelse af Grænsegendarmeriforeningen som forhandlingsberettiget Organisation for Gendarmerikorpsets Personale.

#### *Organisationens Arbejde sættes i System.*

Med Grænsegendarmeriforeningens Anerkendelse vandt man frem over det døde Punkt. Fra nu af kunde Foreningen fremføre sine Krav og Ønsker over for Administrationen, og foran os laa en stor og forsømt Arbejdsmark. Saa at sige paa hvert eneste af de personelle Omraader fandtes stærke Brøst, som maatte føres frem for Ledelsen. Foreningen sad da heller ikke med Hænderne i Skødet. Man indsendte forskellige Andragender til Centralstyrelsen, bl. a. om Boligspørgsmaalet, der var under al Kritik, navnlig for de ældre Kollegers Vedkommende, der selv havde haft Huse ved den gamle Grænse, og nu maatte tage til Takke med, hvad Lejligheden bød dem. Denne Tid blev en Renæssance for alle de gamle Aftægtsboliger, der fandtes i Grænseegnene. Huslejen steg paa Grund af Manglen paa Boliger til næsten fantastiske Højder. Administrationen stillede sig meget velvilligt, og i de nærmest følgende Aar rejste Staten en Række Tjenestehuse langs med Grænsen, hvor Korpsets ældre Personale fortrinsvis fik tildelt Tjenesteboliger. Hertil kom det private Byggeri, som desværre ikke kom til at nyde de Fordele med Hensyn til billige Laan fra Statslaanefonden, som var almindeligt i Byerne, og Hovedaarsagen hertil er at søge i manglende Forstaaelse hos Grænseegnens kommunale Myndigheder, idet de kun i meget faa Tilfælde vilde yde den i Loven herom fastsatte Garanti. — Helt uden Skyld kan Organisationen maaske ikke siges at være i dette uheldige Forhold; det havde sikkert været muligt under disse prekære Omstændigheder at have raadet Bod paa disse miserable Tilstande. Foreningens Bestyrelse var imidlertid klar over, at der maatte gøres noget for at hjælpe de daarligst stillede, og man indsendte derfor et Andragende til Statstjenestemændenes Laaneforening om Optagelse, for at Medlemmerne derigennem kunde faa Laan paa rimelige Vilkaar.

Endvidere søgte man og fik Optagelse i Statstjenestemændenes Centralorganisation og Fællesrepræsentationen for off. ansatte Tjenestemænd i Danmark, et meget vigtigt Skridt, idet man her fandt Raad, Vejledning og Støtte paa en Mængde vigtige Omraader, der senere fik større Betydning, end man den Gang havde drømt om.

Der rettedes Henstilling til Korpsledelsen om, at Personalet maatte faa noget friere

Forhold under Tjenesten paa Vigilancestrækningerne, og om at der maatte udleveres Personalet Pistoler til Brug i Tjenesten i Stedet for de udleverede Model 67 Karabiner.

Medens der opnaaedes enkelte Indrømmelser for Tjenestens Vedkommende, blev det ikke Tilfældet for det sidste. Som i 1911 kunde Personalet ikke forstaa Administrationens Stilling hertil.

Endvidere søgte man om, at der maatte blive ydet Huslejegdøtgørelse for det ældre Personale, som selv havde Huse ved den gamle Grænse, og som nu ikke kunde faa disse udlejet, hvilket naturligt blev bevilget efter de derom i Loven fastsatte Bestemmelser.

#### *Foreningens indre Organisation.*

Efter at Foreningen nu i det væsentlige havde vundet Tilslutning af saa at sige hele det yngre Personale og et betydeligt Flertal af de ældre Kolleger og foresatte indenfor Funktionærgraderne, foretoges forskellige Ændringer i Foreningens indre Organisation.

Foreningen deltes i to Hovedgrupper, nemlig:

Hovedgruppe I, Stabs- og Oversergenter, nu (Grænsevagt mestre 1. og 2. Grad).

» II, Sergenter, Korporaler og Gendarmere. (Overgendarmer 1. og 2. Grad og Gendarmere).

Ved Forhandlinger med Styrelsen skal deltage 3 Repræsentanter, hvoraf den ene skal tilhøre Hovedgruppe I.

Repræsentantskabet bestaar derefter af Formand, Næstformand, Kasserer og 16 Repræsentanter eller Lokalafdelingsformænd (een for hvert af de 16 Gendarmeriafsnit) samt 2 Repræsentanter for Hovedgruppe I, henholdsvis for 1.—8. og for 9.—16. Afsnit.

I September 1922 blev vi pludselig stillet over for den ubehagelige Kendsgerning, at Foreningens dygtige og initiativrige Formand, Gendarm *Barret*, maatte fratræde som Formand i Anledning af, at han havde ansøgt om Afsked af Korpsets Tjeneste for at overtage en Stilling som Politibetjent i Grenaa. Det var et haardt Slag for den unge Organisation, der nu stod midt i et stort og betydningsfuldt Arbejde, pludselig at miste sin bærende Kraft, og det kan kun betragtes som en Lykke, at den afgaaende Formand havde haft et godt og meget indgaaende Samarbejde med den daværende Næstform., Oversergent *Holm*, Rinkenæs, som naturligvis burde være hans Efterfølger paa den udsatte og vanskelige Post.

Ved et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i Tinglev den 25. September 1922 tog Gendarm *Barret* Afsked med Grænsegendarmeriforeningens Medlemmer, der som Tak for hans betydningsfulde Indsats overrakte ham et Guldur med Inskriptionen: »Tak for dit Arbejde i G. F.«. — Uden nogen særlig Spænding imødesaa man Valget af hans Efterfølger. Der kunde kun være Tale om een Favorit, nemlig Næstformanden, som imidlertid forbavsede Repræsentantskabet med at erklære, at han ikke kunde tage mod Valg, hvorefter han foreslog — til alles og ikke mindst undertegnede Overraskelse — den, der skriver disse Linier, til Formandspladsen. Det var naturligvis med den allerstørste Betænkelighed, at jeg, som ganske vist tidligere havde deltaget i Organisationsarbejdet i »Dansk Arbejdsmandsforbund« og ogsaa et Par Aar havde været Medlem af Foreningens Repræsentantskab, tog imod denne ærefulde Tillidspost, og naar det skete, var det ikke mindst under Hensyn til den Støtte, som man, navnlig fra

Næstformandens Side, lovede mig, og som senere ikke viste sig at være tomme Ord.

Det er forstaaeligt, at Medlemmerne var nysgerrige efter at se, hvad den nye Mand havde paa sit Program, og efter talrige Henstillinger maatte jeg skrive min Program-artikel til »Grænseværnet«. Næstformanden var mig her den kloge og erfarne Vejleder, som saa mange Gange senere. I Artiklen hedder det bl. a.:

»Opfyldelsen af § 3 i vor Lov (Formaalsparagrafen) skal være et af Maalene for mine Bestræbelser. Dernæst vil jeg bestræbe mig for, at Medlemmerne kan blive dygtiggjorte, enten det nu kan ske gennem en fyldigere Instruktion eller maaske gennem et kortere Kursus, saa at vi alle kan naa en saadan Udvikling i Teori, at vi fuldtud staar paa Højde med andre Statstjenestemænd, og at Foreningens Arbejde kan kendes paa den Maade, at vi opnaar en mere selvstændig og effektiv Løsning af vor Opgave . . .«.

Det blev en for Tjenestemændene i Almindelighed og for Grænsegendarmeriet i Særdeleshed saare vanskelig og brydsom Tid. Tjenestemandsløven af 1919, som var den hidtil mest demokratiske Tjenestemandsløve, som var set, var jo aldrig saa snart traadt i Kraft, før de konservative Partier paa Rigsdagen var ude efter den med Nedskæringskniven.

Den nedsatte Sparekommissions Bestræbelser, der gik ud paa at nedbringe de forskellige Statsbudgetter, blev paa forskellige Omraader stærkt følelige for vore Medlemmer. Sygedagenes Antal blev meget begrænsede, og Uniformen stærkt forringet, hvad naturligvis var meget uheldigt, og navnlig for det sidste Spørgsmaals Vedkommende var det vanskeligt for Tjenestemændene at blive fortrolige med de indførte Ændringer. Fra alle Sider indenfor Medlemskredsene protesteredes der kraftigt herimod. Foreningen indledede straks derefter forberedende Forhandlinger med Styrelsen om igen at faa Uniformen udleveret af de hidtil anvendte Stofkvaliteter.

Efter lange Forhandlinger lykkedes det omsider ved gensidig Forstaaelse Administration og Organisation imellem at skabe Enighed om et nyt Uniformsreglement, hvorved Gendarmeripersonalet igen fik Klædesuniformer; men Prisen for os var en ikke ganske ubetydelig Forlængelse af de gældende Brugsterminer, som senere har vist, at der ikke er mere noget at spare paa denne Konto, saafremt man da ønsker Personalet uniformeret blot nogenlunde anstændigt.

#### *Reduktionen af Grænsegendarmeriet.*

I Sparekommissionens Kølvand fulgte Venstres stærke Krav om at nedbringe Grænsegendarmeriets talmæssige Styrke meget kraftigt, og i Efteraaret 1923 forberedtes den første betydelige Reduktion, der gik ud paa at afskedige ca. 100 af Grænsegendarmeriets yngre, ikke pensionsberettigede, men fast ansatte Tjenestemænd, og her blev Grænsegendarmeriforeningen stillet over for sin allerførste store Opgave, der ingenlunde var let. Selv om Organisationen havde udfoldet en kraftig Virksomhed for at skabe de Forbindelser med fremtrædende Personligheder indenfor de politiske Partier, som er en Nødvendighed for enhver Statstjenestemandorganisation, var det en almindelig Opfattelse inden for Foreningens Bestyrelse, at vi ikke helt havde faaet Fodfæste her, og man besluttede sig derfor til saa intensivt som muligt at gøre Forsøg paa at opnaa det forsømte, hvilket vel nok kan siges at være lykkedes over Forventning.

Der foretoges en skriftlig Henvendelse til Partiernes Ordførere vedr. Forslaget og senere ogsaa til det 15 Mands Udvalg, der blev nedsat desangaaende.

Reduktionen lod sig imidlertid ikke helt afværge. Korpsets Norm nedsattes med det planlagte Antal; men Afgangen blev successiv, og dermed var vort Maal: at forhindre øjeblikkelig Afskedigelse af fast ansatte Tjenestemænd, jo i Virkeligheden ogsaa naaet.

Denne Lov medførte imidlertid ogsaa Goder, som vi senere lærte at sætte Pris paa. I Stedet for de militære Gradsbetegnelser: Stabs- og Oversergenter, Sergenter og Korporaler, indførte man civile Grader: Grænsevagtmestre af 1. og 2. Grad og Grænseovergendarmer af 1. og 2. Grad.

Samtidigt indførtes nogle Distinktionsforandringer for Vagtmestergraderne, der ligeledes betød en Afvigelse fra de Distinktioner, de tilsvarende Grader indenfor Militæretaten — Overofficerer og Officerer — fik gennemført med Hærloven af 1922. Disse Forandringer blev dog ikke modtaget med nogen særlig stor Begejstring af det ældre Personale, som i nogen Grad følte sig tilsidesatte, men som man dog senere er blevet fortrolige med og sikkert heller ikke nu ønsker ført tilbage til det oprindelige.

Endelig — og det var ikke det mindst glædelige — indførtes der et Trøstillæg for de Tjenestemænd med 16 Aars Anciennitet, som ikke havde opnaaet Avancement, paa 180 Kr. aarligt.

Foreningens Indsats ved denne Lovrevision var som naturligt er meget omstridt; men et stort Flertal maatte erkende, at der ikke var væsentlig Aarsag til Klage, og det er uden for enhver Tvivl, at Organisationen som Helhed gik styrket ud af dette Arbejde, og at Interessen for Organisationen og dens Anliggender øgedes ude i Medlemskredsene. Afsnitsmøderne fik større Tilslutning, og Forstaaelsen for Sammenholdets Betydning voksede Dag for Dag. Interessen efter at høre noget om Arbejdets Enkeltheder gav sig ogsaa glædelige Udslag. Overalt langs Grænsen sendtes der Foreningens Tillidsmænd Indbydelser til Deltagelse i Møder, som havde en Tilslutning, man ikke tidligere havde drømt om. Pessimisternes Antal blev mindre og mindre, og endelig Samling, saa vidt det kunde ske paa Grund af de særlige Forhold i Grænsegendarmeriet, var en Kendsgerning.

Efter vort aarlige Martsmøde i 1924 skrev et af Medlemmerne en kraftig Artikel i »Grænseværnet«, som giver et ganske godt Indtryk af de menige Medlemmers Bedømmelse af Organisationen og dens Arbejde, hvorfor jeg skal citere det vigtigste af Indlægget:

»Den store Dag, Grænsegendarmeriets Personales Samlingsmøde, har vi nu bag os. Og hvad bragte denne Dag, maaske Skuffelser? Nej, den bragte Beviset for, at Personalet har givet hinanden Haandslag paa ubrødeligt Sammenhold i uoverskuelige Tider, den bragte Beviset for, at G. F.s Virksomhed nu har naaet et Højdepunkt som ingen-sinde før, og Beviset for, at vi gaar en sund og velovervejet Fremtid i Møde.

Naar man hørte Formandens Beretning fra Forhandlingerne med Styrelsen og Næstformandens Beretning fra Arbejdet i Centralorganisationen, saa faar man bedst et Billede af, hvad disse Mænd har opnaaet for os gennem saglige Forhandlinger. Da faar man nyindpodet den Pligtfølelse til at støtte de Mænd og den Sag, der lagde et saa stort Arbejde for Dagen for vor Velfærd og for vore Interesser. Da kommer man samtidig til at tænke paa de Mennesker, der staar uden for Grænsegendarmeriforeningen, hvor skammeligt de svigter deres Pligt til Sammenhold. Naar man oplyser, at den

samlede organiserede Tjenestemandstand her i Landet udgør 69—70,000 Medlemmer fra den menige Tjenestemand til Kontorchefer, da skulde man næsten tro, at de, der staar uden for G. F., regner med, at de er klogere end alle de andre tilsammen. Eller mon disse Mennesker er saa naive, at de tror, der findes noget dadelværdigt i at være organiseret i en Forening, som Ministeriet selv har anerkendt? — Naar Loven hjemler os Ret til at danne Organisationer, da er den Slags Overbeskedenhed at sammenligne med Kryberi. Og man skal ikke tro, at de udenforstaaende ikke interesserer sig for vor Sag. Tværtimod, Mand og Mand imellem er der ingen der er mere ivrig til at drøfte vor Forening end netop de udenforstaaende. Har vi haft et Møde, da er disse Herrer ligefrem overspændte, inden de kan komme til Kundskab om Mødets Forløb.

Naa, nok om det, Mødet den 20. Marts viste os altsaa, at Sammenholdet mellem G. F.s Medlemmer er styrket, saaledes at vor Forening kan gaa en sikker Fremtid i Møde.«

#### *Avancementsforholdene i Grænsegendarmeriet*

havde hidtil lidt af den Brøst, at man, naar man fandt det for godt, ansatte militære Tjenestemænd i de overordnede Stillinger som Stabssergenter, noget, der ganske naturligt vakte en stærk Modstand inden for Korpsets Rækker. Foreningen hævdede, og med fuld Ret, den Opfattelse, at de i Forvejen meget smaa Avancementsmuligheder burde forbeholdes Korpsets dertil egnede Tjenestemænd, og i den Organisationsplan, der udstedtes ved kongelig Resolution i 1924 fastsloges for første Gang i Korpsets Historie, at Stillingerne som Vagtmestre af 1. og 2. Grad var Avancementsstillinger for Korpsets egne Tjenestemænd, og hermed var et gammelt og før Korpsets Personale mørkt og nedsættende Kapitel stedt til Hvile. For Fremtiden kunde Korpsets ældre, dygtige og veltjente Tjenestemænd selv høste Frugterne af et langt Livs Virke og Erfaringer inden for Etaten.

Aaret 1924 blev i det hele taget et Aar rigt paa Arbejde. Den nye socialdemokratiske Regering fremsatte jo sin Afrustningsplan, og hermed ventede man, at der vilde ske store Ændringer ogsaa for Grænsegendarmeriets Vedkommende. Foreningen maatte i den Anledning skabe sig fornødent Overblik over Stemningen inden for Medlemmerne med Hensyn til hvilken Stilling, Organisationen skulde indtage ved eventuelle Forhandlinger om dette saare vigtige Spørgsmaal. Sindene var stærkt bevægede. Nervøsiteten blandt Personalet var ikke ubegrundet, mere end Halvdelen af Korpsets Tjenestemænd var endnu ikke pensionsberettigede. Meningerne var stærkt delte. De ældre advarede mod at komme bort fra den militære Organisation og fik ogsaa enkelte yngre Tjenestemænd til at gaa ind for dette Standpunkt; men en Afstemning blandt Medlemmerne i September viste, at ca.  $\frac{2}{3}$  af disse ønskede at komme bort fra det militære, og en samtidig orienterende Afstemning viste, at der blandt Personalet var en meget stor Stemning for at faa gennemført en faglig Uddannelse under een eller anden Form.

At der var noget i Luften var ganske aabenbart; selv de mange udenforstaaende Vagtmestre fandt, at det begyndte at se lidt broget ud, og man forsøgte at starte en selvstændig Organisation uden om Gendarmeriforeningen. Lykken stod dem ikke bi, den Anerkendelse, de havde ventet at faa, udeblev, og nu var der kun den Udvej tilbage at organisere sig i Vagtmestergruppen inden for den bestaaende Organisation.

Den Fremgangsmaade, man benyttede sig af, var noget udover det almindelige, idet

man, forinden Indmeldelse fandt Sted, stillede Krav om, at Vagtmestergruppen kom til at raade over 4 Repræsentanter i Foreningens Styrelse. Foreningens Bestyrelse var vel interesseret i, at Vagtmestrene blev organiserede; men man forlangte, at det skulde ske under samme Vilkaar, hvorunder de øvrige Medlemmer var blevet det, og man lod de paagældende forstaa, at det var meget langt fra, at man lod sig Betingelser diktere af Ikke-Medlemmer.

Det nedsatte Vagtmesterudvalg opnaaede imidlertid alligevel at »røre Hjerterne« paa et Flertal af Repræsentantskabet og opnaaede den Indrømmelse, at Gruppen fremtidigt blev repræsenteret af 2 Repræsentanter. En Forudsætning herfor var det, at »saa godt som alle de udenforstaaende sluttede sig til«. Ordningen traadte omgaaende i Kraft; men det kan ikke siges, at Vagtmestrene senere har taget sig Løfterne særligt højtidelige. Efterhaanden trak en Del sig tilbage, saa kun Halvdelen nu er organiserede. Resten har senere sluttet sig sammen i en Forening, der nærmest er at betragte som værende af selskabelig Natur. Naa, efterhaanden er vi i Grænsegendarmeriforeningen naaet frem til det Standpunkt, at naar de kan undvære os, kan vi ogsaa undvære dem. Egentlig kunde man jo fristes til i et Værk som dette at udelade et saadant Kapitel, og naar det alligevel kommer med, er det fordi jeg mener, det vil være af Værdi for dem, der om Aartier vil granske i vor Organisations Historie, at kunne faa et virkeligt Billede af de sande Forhold, som de har udviklet sig, selv om jeg erkender, at det ikke er populært at sige Sandheden om den Slags Ting alt for kraftigt.

#### *Brydningsaar for Gendarmstanden.*

Aarene 1925—26 blev paa mange Omraader Brydningsaar for den danske Grænsegendarm. Igennem Organisationens Arbejde var man naaet frem til Samling om en Mængde for Standen særdeles vigtige Omraader, hvorfor jeg skal fremdrage nogle af disse.

Fra gammel Tid havde det været Tradition, at Toldfunktionærstillingerne i Grænsekontrollen besattes med Tjenestemænd af Grænsegendarmeriet, men denne Tradition, der jo betød ikke saa ganske lidt for Avancementsforholdene i Korpset, som i Forvejen var smaa, var man i de senere Aar gaaet bort fra. I den Anledning besluttede Foreningen at indsende et Andragende til Departementet for Told- og Forbrugsafgifter om, at ledigblevne Stillinger som Toldbetjente i Fremtiden maatte blive besat fortrinsvis med Ansøgere fra Grænsegendarmeriet, idet man fandt, at Korpsets Personale i Almindelighed sidder inde med de Forudsætninger, der kræves for saadanne Ansættelser. Man henviste endvidere til, at den Reduktion af Korpsets Personale, som var fastsat i Loven af 29. Marts 1923, herved hurtigere kunde tilendebringes og endelig til, at saadan Ansættelse i høj Grad vilde bidrage til at skaffe Korpset den Ændring i Personalets Aldersforskel, som i væsentlig Grad maatte anses for ønskelig.

Denne Henvendelse kunde Departementet imidlertid ikke tage Hensyn til, idet man hævdede, at Grundlaget for Ansættelse i og Udvælgelse til Stillingerne som Toldbetjent og Grænsegendarm er saa forskelligartede, idet man til Toldbetjentstillingerne fortrinsvis lægger Vægt paa at faa Ansøgere med Styrmands- eller lignende Eksamen, event. lejlighedsvis Maskinisteksamen, medens Ansættelserne i Grænsegendarmeriet hviler paa Kvalifikation af ganske anden Art. Endvidere henviser man til, at Toldbetjentklassen



har faaet gennemført en »Faglig Uddannelse«, der skal afsluttes med en Fagprøve, der er en Betingelse for Avancement til Stillingerne som Overtoldbetjent, Toldvagtimester m. v., og at dette nye Forhold vil bevirke en yderligere Forskel mellem Toldbetjentklassen og Grænsegendarmklassens Stilling og Vilkaar.

Dette Afslag fortalte os med al ønskelig Tydelighed, at man maatte lægge særlig Vægt paa inden for Personalet at faa gennemført en teoretisk, faglig Uddannelse med efterfølgende Fageksamen. Kravet om Udlevering af en Haandbog, indeholdende alle for Grænsegendarmeriets Tjeneste og personelle Forhold nødvendige Oplysninger, rejstes over for Administrationen, som lovede at tage sig velvilligt af Sagen.

Bevæbningsspørgsmaalet rejstes efter en kraftig Kampagne i vort Medlemsblad paany, man søgte og fik Foretræde for Finansminister *Bramsnæs*, hvor man fremførte den saglige Begrundelse for det stærkt nærrede Ønske om Bevæbning med Pistol i Stedet for det uegnede Gevær. Ministerens Stilling til Spørgsmaalet var aabenbart velvillig; men man forstod, at selv en Minister med en god Vilje kan have Vanskeligheder, som han ikke uden videre kan feje til Side. Resultatet blev ikke det, vi havde haabet. Geværet bæres endnu i »Triumf« paa den danske Grænsegendarms Skulder; forhaabentlig er dets Dage i Grænsebevogtningens Tjeneste snart talte. — Underligt egentligt, hvor vi her i vort lille Land er gammeldags indstillet over for meget af det nye, som bryder frem. En civil Skribent, Lærer *Torp*, Tønder, der har rejst meget rundt omkring i Europa i de senere Aar, skriver forleden i »Ugens Politik«:

»Det vil være naturligt at minde om, at vore Gendarmers Gang paa Gang har fremset Ønsket om at blive bevæbnet med Pistoler i Stedet for som nu med Karabin, der er et meget utilfredsstillende og uhaandterligt Vaaben i de Nærkampe med Smuglere og Overløbere, der netop kan forekomme under Grænsebevogtningen. Det maa haabes, at Regeringen opfylder dette Ønske, som skulde synes i alles Interesse. Jeg har passeret de fleste Landegrænser i Europa, men ingen Steder set, at Gendarmene som hos os maa slæbe rundt med et upraktisk Gevær. Flere Gendarmers har den Opfattelse, at Bibeholdelsen af Geværet skyldes Ledelsens Ønske om at fastholde Korpsets militære Præg.

Et saadant Ønske forekommer urimeligt, thi Korpset har jo en ren civil Opgave at opfylde ligesom Politiet. Det eneste afgørende i denne Sag bør selvfølgelig være, at Udrustningen bliver saa effektiv som mulig.

I det hele taget har vi kunnet glæde os over en for Tjenestemændene i Almindelighed ganske sjælden Forstaaelse blandt Befolkningen for vore Krav i dette Spørgsmaal. En Forstaaelse, der har givet sig de mest forskellige Udslag; bl. a. har saa at sige samtlige Grænsekommuner rettet Henvendelser til Ministeren for om muligt derved at bidrage til en hurtig og heldig Løsning af vort Krav.

Pressen har ogsaa været særdeles lydhøre overfor vore Ønsker, uanset Partifarve. I »Vestslesvigs Tidende« har en kendt Tønderborger ovenikøbet slaaet til Lyd for ved en Indsamling at skaffe de nødvendige Midler til Gennemførelsen af en praktisk Bevæbning af Grænsegendarmeriets Tjenestemænd. Iøvrigt har lignende Tanker gjort sig gældende indenfor Korpsets egne Rækker ud fra den Betragtning, hellere selv betale, end vente til Staten faar Raad.

## KRAVENE OM KORPSETS OMORGANISERING TIL ET CIVILT KORPS

Kravene om Grænsegendarmeriets Omorganisering til et civilt Toldpolitikorps voksede Dag for Dag. Førende Politikere indenfor Regeringspartierne fremsatte overalt paa Partimøder og i Pressen Udtalelser desangaaende. Indenfor Korpset havde man forlængst imødeset en saadan Eventualitet og paa Baggrund af den orienterende Afstemning blandt Medlemmerne stillede Bestyrelsen paa det ordinære Repræsentantskabsmøde i Tinglev den 20. Marts 1926 Forslag om, at der nedsattes et Udvalg til at udarbejde Retningslinierne for Medlemmernes Stilling til disse Tanker. Korpsets Normeringslov skulde til Behandling i den kommende Rigsdagssamling og Organisationens Linier maatte være klare inden man eventuelt blev indkaldt til Forhandling vedrørende visse Detailspørgsmaal.

Dette Udvalg paatog sig hermed en ganske overordentlig vanskelig og byrdefuld Opgave. Det viste sig nemlig, at man fra »visse bestemte Hold« ønskede at give det Udseende af, at det var Grænsegendarmeriforeningen, der var den egentlige Ophavsmand til Tanken om en Lovrevision vedrørende Grænsegendarmeriet. En ganske fejlagtig »Antagelse«, som man jo desværre ikke kunde drage nogen til Ansvar for. Denne Revision var lovbestemt i Gendarmeriloven af 1923 og altsaa ikke noget »Foreningsprodukt«.

Ikke desto mindre rullede Historien rundt i vore Rækker, og blev ogsaa »troet« af ikke saa helt faa af vore yngre Medlemmer. En enkelt særlig »velvillig« Mand gik saa vidt i sine Bestræbelser for at skabe Mistillid til Regeringen og Splittelse i Foreningen, at han lod »sive ud«, at hvis vi fik en Lovrevision, vilde Regeringen afskedige alle de ikke-pensionsberettigede, og hvis det skete, kunde de paagældende altsaa kun takke sig selv for Elskværdigheden, der var en Følge af Foreningens Arbejde.

Til Trods for alle de Uhyrligheder og al den Løgn og Bagvaskelse, Foreningen var udsat for, naaede Udvalget igennem sit Arbejde, som derefter udsendtes til Medlemmernes Bedømmelse.

Med Spænding imødesaa Foreningens Tillidsmænd og Medlemmerne af det nedsatte Udvalg Resultatet af denne Bedømmelse, der imidlertid — alle perfide Forsøg paa Forvanskninger til Trods, blev modtaget særdeles forstaaende af det store Flertal af Medlemmerne.

Ikke mindre end 75 pCt. af Medlemmerne anerkendte Udvalgets Arbejde baade med Hensyn til Omorganiseringen og til teoretisk Uddannelse.

Kort efter at Udvalgets Arbejde var afsluttet blev et Forhandlingsudvalg, bestaaende af Formanden, Næstformanden og en Repræsentant for Vagtmestergruppen indkaldt til Forhandling vedrørende den lovfæstede Revision af Gendarmeriloven. Denne Forhandling fandt Sted med Finansminister Bramsnæs d. 23. September 1926, og i Referatet fra Mødet hedder det bl. a.:

»I Anledning af en forestaaende Ændring af forskellige Forhold i Grænsegendarmeriets Administration havde Finansministeren indkaldt Foreningens Repræsentanter til Forhandling om de i det kommende Lovforslag forekommende Ændringer af Forhold, der berører Medlemmernes personlige og retslige Stilling i Korpset.

Efter at Ministeren havde budt velkommen stillede han forskellige Spørgsmaal angaaende Organisationen, dens Sammensætning, Bestyrelse og Repræsentantskab og gik

derefter over til at omtale forskellige Ændringer, han agtede at foreslaa med Hensyn til Grænsegendarmeriets Organisation.

Ministeren tænkte sig indført forskellige Ændringer, der kunde indføres administrativt saaledes, »at Korpset blev saa civilt som muligt«. Indsaa saaledes ikke, at der kunde være noget i Vejen for, at det militære Straffesystem straks blev ophævet og at Korpsets Tjenestemænd kom ind under de Straffebestemmelser, der indeholdes i Tjenestemandsløven og saaledes paa dette meget væsentlige Omraade kom bort fra det militære System. Ligeledes ansaa Ministeren det for meningsløst at opretholde den »militære Hilsepligt« over for Hærens Tjenestemænd og ansaa ogsaa denne Bestemmelse for at være af en saadan Art, at den straks kunde ophæves.

Vedrørende Rygterne i Grænsegendarmeriet om pludselig Afskedigelse af 130 Mand oplyste Ministeren, at saadanne Planer omgikkes han ikke med, men at han ikke ansaa det for usandsynligt, at det vilde blive krævet fra anden Side. Han haabede dog ganske bestemt at faa Sagen ordnet saaledes, at en eventuel Reduktion kunde foregaa gradvis. Meddelte iøvrigt, at han havde søgt forskellige Oplysninger hos Korpset, f. Eks. ang. hvormange Tjenestemænd, der var under 30 Aar, men dette stod som sagt ikke i Forbindelse med at han søgte dem afskediget. Lignende Undersøgelser var ogsaa foretaget indenfor andre Etater. Paatænkte eventuelt at nedsætte Aldersgrænsen samt at foretage forskellige Ændringer vedrørende Korpsets Inddeling, hvorved han haabede at kunne »hæve Korpsets egne Kræfter«, endelig omtalte han Avancementsforholdene og en eventuel Udvidelse af Forretningerne for Grænsegendarmeriet, der formentlig vilde kunne blive til Gavn for Standen, og bøde paa de uheldige Avancementsvilkaar . . .«.

Denne Forhandling fik en overordentlig stor Betydning for Korpsets Tjenestemænd, men endnu større Betydning vilde den have faaet, om ikke Regeringskrisen var indtruffet. Een af Finansminister Bramsnæs' sidste Handlinger som Minister i det første Ministerium Stauning var at indhente Kongens Underskrift paa Resolutionen om Ophævelse af den militære Retspleje for Grænsegendarmeriet, som hermed forhaabentligt for stedse er lyst i Band indenfor vore Enemærker. Et afgørende Brud med de gamle, militære Traditioner var fuldført. Nyt Land var i Sigte.

Som de fleste andre Organisationer har Grænsegendarmeriforeningen ogsaa haft sine Børnesygdomme, som det tog sin Tid at overvinde. Den Skepsis, der var raadende indenfor Korpsets ældre Personale, var naturligvis ikke heldig, og Vanskelighederne ved at faa den stabile og sikre Ledelse indenfor Lokalfdelingerne var store. Aldrig saa snart var en ny Mand valgt, før den næste var paa Trapperne, det var selvsagt højt uheldigt og skadede Samarbejdet meget. Repræsentantskabet naaede aldrig saa vidt, at de lærte hinanden at kende, stadig nye Mænd og alle var vi uden væsentlig Erfaring paa de indviklede organisationsmæssige Omraader.

Vor Organisations Nestor, Vagtmester Holm, Krusaa, har paa dette Omraade indlagt sig en uvisnelig Fortjeneste, idet han, mere end nogen anden og navnlig efter at han i 1922 var indvalgt i Statstjenestemændenes Centralorganisations Styrelse og der havde faaet Indblik i de Linjer, man fulgte indenfor andre Statstjenestemandorganisationer, pegede paa den Betydning det har, at Organisationernes Tillidsmænd og Styrelsesmedlemmer faar den fornødne Tid til at sætte sig ind i Arbejdet. Den første Betingelse, siger Herr Holm, herfor er, »at Medlemmerne yder Tillidsmændene den fornødne Tillid«, og heri maa man give ham Ret.

Disse stadige og kraftige Interpellationer til Medlemmerne virkede i den ønskede Retning, og nu det er vel faa Tjenestemandorganisationer, hvor Tilliden til Styrelsen er større end den, vi kender her.

I Aaret 1923 vedtog Foreningen, at Medlemsbladet »Grænseværnet«, der hidtil havde været et selvstændigt Abonnementsblad, skulde udgaa som Medlemsblad til samtlige Medlemmer. Forstaaelsen for denne absolute Nødvendighed var i Almindelighed rigtig, men nogle enkelte Medlemmer protesterede og betegnede Ordningen som et »Fagforenings- og Tvangssystem«, og for yderligere at fastslaa Alvoren i Protesten sendte man en Udmeldelse. I Dag er der ingen, der anser det for »Fagforeningstyranni«, at Foreningens Fagblad uddeles til Medlemmerne, den eneste og naturligste Maade, hvorpaa et saa lille Organ kan eksistere og virke efter sin Hensigt. — Børnesygdommene er overstaaet.

### *Nedskæringskniven atter i Brug.*

Aldrig saa snart havde det nye Ministerium Madsen-Mygdal taget Taburetterne i Besiddelse før vi erfarede, fra hvilken Side det var, man ønskede Grænsegendarmerikorpset reduceret. Finansminister Bramsnæs' Udtalelser om, at det ikke var usandsynligt, at saadanne Reduktioner »vilde blive krævet fra anden Side«, slog altsaa til. Den 9. Februar indkaldtes Foreningens Repræsentanter til en Forhandling med Generaldirektøren for Tolddepartementet, der meddelte, at det var Regeringens Hensigt at fremsætte et Lovforslag om en Reduktion af Grænsegendarmeriets Personale. Det Spørgsmaal, der forelaa, var altsaa ikke den almindelige Nedskæring og Ændring i Tjenestemandsløven, som havde været til Forhandling med Finansministeren, men derimod et særligt Lovforslag om Indskrænkning af Grænsegendarmerikorpset. Generaldirektøren gjorde Rede for det paatænkte Lovforslags Indhold, der gik ud paa at nedsætte Antallet af Grænseovergendarmer og Gendarmer med 110 Mand, hvilket Antal maatte opsiges til Fratrædelse med 3 Maaneders Varsel.

Gendarmeriforeningens Ordfører ved Forhandlingen udtalte Ønsket om, at den omhandlede Reduktion, der vilde ramme Tjenestemændene haardt, maatte ske ved en gradvis Reduktion. Den normale Afgang fra Korpset var ca. 20 Mand om Aaret, og hele den planlagte Nedskæring vilde saaledes være tilendebragt i Løbet af 5 à 6 Aar.

Imidlertid, denne Forhandling blev nærmest af orienterende Karakter. Foreningens Repræsentanter kunde ikke paatage sig Ansvaret for under nogen Form at gaa med til pludselige Afskedigelser af ikke-pensionsberettigede Tjenestemænd, hvorfor man i Stedet for at fortsætte Forhandlingerne ønskede en Frist til Udarbejdelse af en skriftlig Udtalelse.

Noget Indtryk maa denne Udtalelse have haft paa Finansminister Neergaard, idet Lovforslaget, da det fremsattes i Rigsdagen, bl. a. havde undergaaet den væsentlige Ændring, at 50 Mand skulde opsiges til Fratrædelse straks, medens de resterende 60 Mand skulde afgaa gradvis i 2 Aar.

Fast besluttet paa at forhindre, at disse øjeblikkelige Afskedigelser blev lovfæstede, udførte Foreningen et stort og energisk Arbejde, der delvis kronedes med Held.

Ordførerne for de forskellige politiske Partier bearbejdedes, mundtligt og skriftligt, et stort Materiale, der belyste Lovforslagets skadelige og inhumane Virkninger, skabtes til Veje, og endelig havde en Deputation med undertegnede som Ordfører Lejlighed

til overfor Folketingsudvalget, der var nedsat desangaaende, nærmere mundtligt at motivere vor Stilling.

Efter de Udtalelser, der fra forskellige Rigsdagsmænds Side faldt ved denne Lejlighed, havde vi al mulig Anledning til at tro, at Faren for denne Gang var overstaaet, men ak, de politiske Krinkelkroge er uransagelige. De borgerlige Partier vilde vise Vælgerne, at Løfterne fra Valgkampagnen ikke var glemte.

Det endelige Resultat blev, at 35 Mand blev opsagt til Fratrædelse med 3 Maaneders Varsel, medens de resterende skulde afgaa ved en gradvis Reduktion i Løbet af 4 Aar.

Selv om Foreningens Indsats ved denne Lejlighed er uomtvistelig, var det os alle en stor Sorg, at det ikke lykkedes os fuldt ud at forhindre denne Uretfærdighed overfor de af vore Kolleger, der blev Ofre for dette det mest utiltalende Udslag af Nedskæringsministeriets 1927-Gerninger.

Ved forskellige Administrationsgrenes Velvilje er det endelig i Aarene derefter lykkedes at faa det altovervejende Antal af de paagældende ansatte i andre Tjenestemandstillinger, hvor man navnlig fra Toldvæsenets og Postvæsenets Side har vist sig meget forstaaende overfor den vanskelige Stilling, de efter saa mange Aars Statsansættelse var kommet i. Paa anden Maade ved Ansøgning om Bevilling af Midler paa Finansloven til Understøttelse og ved egne private Hjælpeforanstaltninger, hvorom berettes senere, har Organisationen kunnet være de afskedigede til Hjælp og Støtte.

Denne Situation er mere end noget andet en Bekræftelse paa, hvor nødvendigt det er at Tjenestemændene har deres Organisationer i Orden. Tjenestemændenes eneste Vaaben er Forhandlingens Vej, og ve den arme Tjenestemandorganisation, der ikke kender den. En Organisation uden Forhandlingsevne er en Organisation uden Betydning for det, dens Medlemmer ønsker gennemført. Det er en Regel og en Regel uden Undtagelser.

#### *Efter Regn kommer Solskin.*

Ogsaa vi i Grænsegendarmeriet kan bekræfte dette. Efter de trange Reduktionsaar lyste det atter op paa vor organisationsmæssige Himmel. Lysten og Arbejdsmodet, Sammenholdet og alt, hvad der hører den rigtige Organisation til, lad mig ikke glemme Selvtilliden, var ikke alene i Behold, men yderligere udviklet og med en hidtil ukendt Styrke gik Organisationen løs paa de mange foreliggende Opgaver, navnlig Spørgsmaalet om Korpsets faglige Uddannelse trængte sig frem.

De stadige Krav om Udlevering af en Haandbog, der kunde danne Grundlaget for Personalets teoretiske Uddybning af de ved Grænsen forekommende Love af told- og politimæssig Art samt administrative Forskrifter m. v., lod vente paa sig. Hvad var der da andet at gøre, end selv sætte et

#### *fagligt og kulturelt Oplysningsarbejde*

i System? Medlemmerne havde alt forskellige Steder oprettet Studiekredse, og paa Grundlag af den Interesse, Medlemmerne herved lagde for Dagen, stod det Organisation klart, at der maatte ydes dette Arbejde Støtte. Paa det ordinære Repræsentantskabsmøde i 1928 nedsattes da ogsaa et 3 Mands Oplysningsudvalg, med den Opgave at fremme og støtte Interessen for Selv- og Fællesstudium (Studiekredsarbejdet) og under Medvirken fra »Arbejdernes Oplysningsforbund«, »Danmarks Studiekreds-

forening« og Bibliotekerne i Tønder, Sønderborg og Aabenraa lykkedes det allerede første Aar at opnaa et positivt Resultat, hvori navnlig Udvalgets Formand, Herr Overgendarmer Koch, Bov, har sin store Andel. Udvalget blev kraftigt støttet af Bibliotekar Jac. Petersen, Aabenraa, den kendte Sekretær for Sprogforeningen, som ydede Arbejdet sin fulde Interesse. Dels ved Tilvejebringelsen af Bogmateriale, saavel gennem Biblioteket som med direkte Støtte fra Sprogforeningen og dels ved gentagne Lejligheder at stille sig til Raadighed ved instruktive Møder med Studiekredslederne og øvrige interesserede. Med disse udmærkede Hjælpekilder lykkedes det trods Udvalgets ret primitive Forudsætninger og andre Begyndelsesvanskeligheder at faa oprettet en Række Studiekredse, som de fleste Steder er udviklet senere, og som stadig har betydelig Deltagelse.

Hvorvel dette Arbejde bragte Deltagerne betydelig Indsigt i vigtige Samfundsspørgsmaal, var det vor Opfattelse, at der maatte skrides endnu kraftigere til Værks, der maatte gøres noget, som kunde bevidne overfor Administrationen og Offentligheden, at der laa noget bag vore Krav og det kan da vel ogsaa siges, at det vakte ret betydelig Opsigt, da Foreningen i 1928 i August Maaned oprettede et 10 Dages Feriekursus paa Rønshoved Højskole. Deltagelsen blev over Forventning, og Programmet var meget alsidigt. Det blev et rigtigt Arbejds kursus. Skolens Forstander og Lærere havde en drøj Tid med os. Forskellige kendte Personligheder fra det offentlige Liv holdt populære Foredrag, og Kursuset blev det, vi havde ventet, det skulde blive, Succes.

Den udmærkede Start, dette Kursus fik, berettigede til Gentagelse, men der viste sig visse Tegn i Sol og Maane, der tydede paa, at det nu blev Alvor med den faglige Uddannelse.

— I 1929 om Foraaret blev der ved Departementet for Told- og Forbrugsafgifters Foranstaltning udleveret os en fyldig og alsidig sammensat Haandbog, der aabenbart vilde føre mere med sig.

Aaret efter gennemførtes »Grænsegendarmeriets Fagkursus«, der har til Huse i Toldetatens Lokaler i Guidekasernen paa Københavns Toldbod. Dette Kursus, der har en Varighed af 7 Uger, afsluttes med Fageksamen, som maa bestaa med mindst »godt« i hvert af de omhandlede Fag. Afgangseksamen er fremtidig nødvendig for de af Personalet, der ønsker at avancere til Stillingerne som Grænseovergendarmer af 1. Grad, Grænsevagtmestre af 1. og 2. Grad.

Fagkursuset tilrettelægges af »Grænsegendarmeriets Eksamenkommission«, der f. T. bestaar af Herr Kontorchef A. C. Johnsen, Formand, Gendarmerichef Oberst Grev Moltke og Gendarmeriforeningens Repræsentant, f. T. Overgendarmer J. Jensen. Som Lærerkrafter og Censorer virker en Række kendte Embedsmænd fra Centraladministrationen samt Forstander Bugge, Statens Identificeringsbureau, og Dr. med. Bøcher.

## LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1929 OG GRÆNSEGENDARMERIET

Da Lønningsloven af 1927 skulde genrevideres i 1929 og Kommissionen, der skulde forberede denne Revision, var nedsat, er det vel ikke for meget sagt, at Tjenestemændene i al Almindelighed, efter de mange og gentagne Nedskæringer af Lønningerne med og navnlig uden Pristalsvirkning, haabede paa, at der igen ved denne Lovrevision

under en socialdemokratisk Regering, vilde kunne opnaas en Forbedring af Tjenestemændenes hele økonomiske Stilling. De gentagne og ganske umotiverede Nedskæringer i en Tid, hvor saa at sige alle Landets Erhverv levede under gode økonomiske Vilkaar, var naturligvis af det Onde.

Tjenestemandsspørgsmaalet var imidlertid blevet en Kastebold mellem de politiske Partier, og de konservative Partiers Stilling hertil — Nedskæring, Nedskæring og atter Nedskæring, er egentlig ganske uforstaaelig. Der er jo nemlig ingen Tvivl om, at disse Valgraab, der blev udgivet for »Nødtraab«, i høj Grad var egnet til at forplumre det gode Forhold, der hidtil herskede imellem Befolkningen og dens Tjenestemænd. Det mest interessante er imidlertid, at netop disse Partier meget vel kunde forstaa, at de højest lønnede Tjenestemænd fik for lidt. Det var altsaa kun de lavest lønnede, de arbejdende Klasser indenfor Statstjenesten, der skulde holde for, og med denne Indstilling overfor dette højst betydningsfulde Spørgsmaal traadte disse Partiers Repræsentanter ind i den af Finansminister Bramsnæs nedsatte Kommission.

Centralorganisationen for Funktionærklasserne drøftede Stillingen meget indgaaende, og man valgte Formanden, Herr Landstingsmand, Forretningsfører Ch. Pedersen og Næstformanden, Herr Overpakmester P. Jensen til at repræsentere Funktionærorganisationerne i Kommissionen.

De Krav, Tjenestemændene fremsatte overfor Kommissionen, var af meget betydelig Rækkevidde, navnlig i økonomisk Henseende, opgjort i Penge mange flere Millioner, end der var rimelig Udsigt til at faa bragt i Hus under Hensyn til den politiske Stilling og de stærkt dalende Konjunkturer.

Centralorganisationens Formand lod os aabent forstaa, hvilke og hvor store de Vanskeligheder var, der skulde overvindes, og vi for vort Vedkommende maatte give ham Ret i, at Kravene maatte formuleres under Hensyn til, hvad der under disse Forhold var Muligheder for at faa gennemført.

Grænsegendarmeriforeningens Medlemmer vedtog eenstemmig at tiltræde det af Foreningens Styrelse udarbejdede Ændringsforslag, hvormed man skulde indgaa til Lønningsskommissionen.

Senere fik Organisationen Lejlighed til ved en Deputation at fremføre den mundtlige Motivering af vore Krav, som man paahørte med megen Interesse.

Den Nervøsitet, der indenfor forskellige Organisationer gav sig saa forskellige og stærke Udslag ved Kommissionsarbejdets Afslutning, mærkede vi ikke noget til. Vore Lønninger naaede det, vi ventede, og desforuden blev der efter § 811 ydet Korpsets Personale Natpenge i Form af et Bestillingstillæg paa 240 Kr. aarligt. — Selv om ogsaa vi havde ønsket visse yderligere Forbedringer, maatte vi erklære os tilfreds, og anerkende det store og udmærkede Arbejde, der var udført af vore Repræsentanter i Lønningsskommissionen for at skabe Lighed for alle paa meget væsentlige Punkter. Igenem mange Aar sad man vore Krav om Natpenge overhørig, nu blev denne beskedne Ydelse, der hidtil havde været forbeholdt Civiletagerne alene, ogsaa gældende for os, og alene for dette ene Spørgsmaals Vedkommende fjernede den nye Lov megen Uret fra Tjenestemandsløvgivningen, som efterhaanden havde udviklet sig i uheldige Retninger, navnlig med Hensyn til Reglerne for de særlige Ydelser.

## FORHOLDET OVERFOR ADMINISTRATIONEN

I Foreningens Barndom, før det rette System kom ind i sit naturlige Leje, var Forholdet mellem Administration og Organisation vel ikke det, det nødvendigvis maatte være, om det skulde virke efter sin Hensigt. En vigtig Betingelse for at faa den rette Forstaaelse for hinandens Synspunkter frem er, at der oparbejdes et gensidigt Tillidsforhold. Vel er det vanskeligt paa en Del væsentlige Omraader at opnaa dette, men udelukket er det ikke, selv om det tager Tid. Naar vi i Dag ser tilbage over Aarene, hvor vi har virket, kan vi ogsaa paa dette meget betydelige Omraade se, at der er sket Fremgang, en Fremgang, vi haaber maa udvikles yderligere til Gavn for begge Parter. Det Organisationerne ønsker er jo i al Almindelighed praktiske Forbedringer, tjenstligt gode og sunde Arbejdsforhold, en velvillig Fortolkning af Tjenestemandsløvgivningens og de administrative Myndigheders reglementariske Bestemmelser. Er Tillidsforholdet i Uorden, er det overordentligt vanskeligt, i hvert Fald for Tjenestemandsgenerationerne, at faa det rigtige frem, og det er jo netop dette, der er Medlemmernes Interesse. Den Organisation, der staar i Stampe, og ikke kommer af Stedet, viser sig i langt de fleste Tilfælde at være strandet paa det manglende Tillidsforhold, som er lige saa vigtigt, maaske i visse Tilfælde endnu vigtigere end den dygtige Leder og Forhandlingsmand.

De Ønsker og Krav, der fremsættes og forelægges for Administrationen, maa naturligvis indeholde naturlige Muligheder for at kunne imødekommes, man kan jo ikke »halshugge« Administrationen for Forhold, den ikke har Kompetence til at ændre. I disse Tilfælde maa man lære at gaa den Vej, der fører til Maalet, og kan man her faa Følgeskab af Administrationen, synes vi heller ikke, Vejen er saa lang. Ansvar skaber Tillid, javel! Her er Ansvar, et endog meget stort Ansvar til begge Sider, indenfor hver sit Omraade og overfor hinanden, og dette Ansvar burde skabe endnu større Tillid, ikke alene indenfor de Rammer, vi virker under, men overalt mellem dansk Statsadministration og danske Statstjenestemandssammenslutninger.

## SAMARBEJDET MED ANDRE ORGANISATIONER

I de 10 Aar, hvori Grænsegendarmeriforeningen har samarbejdet med andre Tjenestemandsgenerationer, har vi lært at forstaa, hvormeget et saadant Samarbejde er værd. Gang paa Gang har vi som de danske Statstjenestemandsgenerationers Benjamin maattet ty til vore ældre Broderorganisationer om Hjælp, Raad og Vejledning; her er det naturligvis i ganske særlig Grad Statstjenestemandenes Centralorganisation, vi har henvendt os til, og det er vanskeligt at omtale dette Samarbejde uden at fremhæve den ganske overordentlig smukke Tone, der hersker indenfor denne vor største Tjenestemandssammenslutning. Her er det ikke muligt at bryde den saglige Linie, og heri har Formanden, Herr Landstingsmand Charles Pedersen, med sin overordentlig omfattende og vidtspændende Indsigt i Organisations- og Tjenestemandsspørgsmaal, parret med et ypperligt Forhandlingstalant, sin store og ubestridelige Andel.

For os unge Organisationsledere, der igennem et nært Samarbejde igennem Aarene har lært ham, hans Arbejdsevne, Arbejdsvilje og Mod at kende, staar han som Føreren, som den ubestridte Fører for den danske Tjenestemandsgeneration, den danske Funktionærstand. Ingen dansk Organisation har ypperligere og reellere Fører.



## STATSFUNKTIONÆRERNES LAANEFØRENING.

I Aarene siden 1922, da Grænsegendarmeriforeningen blev tilsluttet Statsfunktionærernes Laaneforenings »Ny Afdeling« og »3. Afdeling«, har Grænsegendarmeriforeningens Medlemmer stiftet ialt ca. 160 Laan fra 1000 til 3000 Kr., en god Hjælp og Støtte for de mange af vore Medlemmer, der igennem Aarene har maattet sørge for at faa opført nye, sunde og tidssvarende Boliger. Uden denne Hjælp havde det ikke været muligt for Gendarmerne at opføre saa mange nye Hjem som Tilfældet blev. Over halvandet Hundrede nye Huse har rejst sig langs vor Sydgrænse paa Gendarmernes eget Initiativ, egen Bekostning, det har været dyrt, for mange — men det er dejligt.

Forbindelsen og Samarbejdet med øvrige Tjenestemandorganisationer har været livligt, særligt er det jo de os nærmest beslægtede Foreninger, det her drejer sig om. Dog, ud over det almindelige kan nævnes, at Foreningen har haft et udmærket og i mange Henseender yderst interessant Samarbejde med vore tyske Kolleger, der er organiseret under »Deutsche Reichszollbeamtenbund«.

Ved forskellige Lejligheder har vi været samlet med Bestyrelsen og drøftet fælles Anliggender ligesom vi gensidig har udvekslet Faglitteratur og endelig har Gendarmeriforeningen været Mellemlid mellem de tyske Toldtjenestemænd og »Skandinavisk Toldtjenestemandunion« ved Fremskaffelsen af Oplysninger vedrørende faglige Forhold.

Som een af de faa Organisationer bestaar der endnu ikke nogen fast Forbindelse med udenlandske Organisationer; men her paa dette Omraade vil den nærmeste Fremtid nok bringe en Ændring. Det skandinaviske, ja hele det internationale Samarbejde er jo for Tiden inde i en rig, sund og naturlig og forhaabentlig ogsaa frugtbringende Udvikling, og her maa alle være med, og selv om vi ikke har den faste organiske Forbindelse, har vi alligevel haft Lejlighed til paa nært Hold at følge det Arbejde, man der udfører.

Den Virksomhed, vi har udfoldet paa dette Omraade, er at sammenligne med den gamle sønderjydske Fører H. P. Hanssens Ord om, »at vi, ved Rigets Port, danner Broen mellem Tyskland og Skandinavien.« Vi venter, denne Bro maa blive bredere og bredere, saa den kan give tilstrækkelig Plads til dem, forhaabentlig mange, der vil benytte den.

Gennem international Forstaaelse og Samarbejde skal Verden løses fra sine snærende Baand, men for at dette kan ske, maa Staternes Repræsentanter, fra den højeste til den laveste, lære at forstaa Tiden og dens Krav til dem: med andre Ord at benytte Broen.

•

#### VORT FAGORGAN »GRÆNSEVÆRNET«.

Grænsegendarmeriforeningens Medlemsblad er et Aar yngre end sin Organisation. Dette Forhold skyldes ikke, at man i de Dage, der gik forud for Foreningens Stiftelse, eller i den første Tid derefter ikke var saa nogenlunde paa det rene med den store og afgørende Betydning, et Medlemsblad havde for sin Organisation, for Sammenholdet og den Støtte, et saadant kunde være under Arbejdet, heller ikke, at man ikke følte Savnet af et Organ straks i Foreningens første Dage i Arbejdet for Samling; men de mange Vanskeligheder og Hindringer, man havde at kæmpe med, tillod ikke, at man

søgte Planerne om at udgive et Medlemsblad fremmet paa et tidligere Tidspunkt, end Tilfældet blev.

Efter Foreningens Stiftelse den 20. Marts kunde man saaledes vente den alvorlige Forstyrrelse i det vel paabegyndte Samlingsarbejde, som Grænseflytningen kom til at betyde, og denne kom endog til at betyde en mere omfattende Tilbagegang, end man først havde ventet. Ved den nye Grænse oprettedes saaledes to nye Afsnit, som igen foranledigede forskellige Forskydninger i Personalets Placering, ligesom en Styrke blev tilbage ved Kongeaagrænsen indtil den 8. Nov. samme Efteraar, da den gamle Toldgrænse endelig ophævedes.

Først efter denne Tid kunde der tages fat med fuld Kraft paa Arbejdet for Foreningens indre Opbygning, og først efter at dette var sket, kunde man tage fat paa de Undersøgelser og Arbejder, der skulde til, inden man kunde møde med en Plan og et Forslag om at udgive et Medlemsblad.

Tidligt i Foraaret 1921 var man saa vidt fremme, at et Forslag kunde fremsættes paa et Repræsentantskabsmøde, der afholdtes den 20. Marts, Aarsdagen for Foreningens Stiftelse, og hvor det Udvalg, der havde arbejdet med Sagen, afgav en Redegørelse for sit Arbejde. Man havde et gunstigt Tilbud fra Hr. Bogtrykker *Rothe*, Tønder, om Bladets Trykning, ligesom man havde en Aftale med daværende Statsbetjent *Højmark Jensen*, Sæd, der indtil videre velvilligst havde tilbudt at overtage Bladets Redaktion. Man var endvidere i Stand til at foreslaa en Forretningsfører, nemlig Gendarm *Henriksen*, Sæd, der var handelsuddannet og saaledes velegnet til dette Hverv. Arbejdet var i øvrigt saa vidt fremme, at Udgivelsen kunde paabegyndes straks. Repræsentantskabet godkendte Udvalgets Arbejde og vedtog Forslaget. Man modtog med Tak Statsbetjent *Højmark Jensens* smukke Tilbud, ligesom man valgte *Henriksen* til Bladets Forretningsfører. Forslaget om det nye Blads Navn skabte nogen Diskussion. Navnet »Grænsevagten«, et i øvrigt udmærket Navn, blev foreslaet; men da der allerede eksisterede et Blad af dette Navn, Grænseforeningens Medlemsblad, tog man det næstbedste, »Grænseværnet«. Bladet skulde udgaa en Gang ugentlig.

Den 8. April udkom »Grænseværnet«s første Nr., 4 Sider — 5 Spalter Tekst og 3 Spalter Annoncer — var den beskedne Begyndelse, som man imidlertid var meget glade for. I en indledende Artikel proklameredes Bladet som upolitisk med Opgaven at varetage Medlemmernes faglige og kammeratlige Interesser. Det øvrige Indhold bestod af et kortfattet Referat af ovenfor nævnte Repræsentantskabsmøde, en Artikel om Grænsegendarmeriets Enkekasse og forskellige Meddelelser.

Det med saa megen Forventning imødesete Organ, *vort eget Blad*, til hvilket man stillede store Forhaabninger, fik straks den overvejende Part af Medlemmerne som Abonnenter. Modtagelsen var god, og det er uomtvisteligt, at det straks blev Foreningen en god Hjælper fremad mod endelig Samling. Bladet blev, som man vil have forstaaet, ikke straks obligatorisk Medlemsblad, en Fejl, som det jo faktisk var, der imidlertid blev raadet Bod paa allerede paa et Repræsentantskabsmøde, der afholdtes i Bladets første Maaned. Her vedtoges et Forslag, hvorefter det blev Pligt for hver enkelt Medlem at abonnere paa dette fra og med det følgende Kvartal at regne; men den ideelle Ordning naaedes dog først i 1923, da Medlemskontingentet forhøjedes, og Bladet derefter tilstilledes Medlemmerne gratis.

Allerede først i Juli Maaned fratraadte Statsbetjent *Højmark Jensen* som »Grænse-

værnet«s Redaktør, idet han da indkaldtes til Militærtjeneste, ligesom han straks efter Hjemsendelsen skulde tiltræde en anden Tjeneste. Det blev saaledes kun godt og vel et Kvartal, vort Blad nød godt af Højmark Jensens udmærkede Arbejde; men det var jo Bladets første Kvartal, og Statsbetjenten naaede saaledes alligevel at udføre den uegennyttige Opgave, han havde paataget sig: at være os behjælpelig med Bladets Start og hjælpe os over de mange Begyndelsesvanskeligheder. Han naaede ogsaa at vise os en Retningslinie, der nok var værd at følge.

Hans Efterfølger blev Sergent *L. M. Nielsen*, Sæd, som straks, efter en Forhandling med G. F.s Ledelse, traadte til som midlertidig Redaktør, hvorefter han paa et Møde, der afholdtes den 8. August, valgtes med alle Stemmer.

Vort Medlemsblad skulde dermed paabegynde et nyt Afsnit, kan man sige. De allerførste Begyndelsesvanskeligheder var overstaaet, ligesom ogsaa det første Kvartal, først og fremmest takket være Bladets dygtige Forretningsfører, viste stigende Annonceindtægter; men der var selvsagt endnu et Stykke Vej tilbage, inden de rimelige Krav, der maatte stilles til vort Medlemsblad, var nogenlunde tilfredsstillende. Imidlertidborgede den voksende Forstaaelse for, at »den Styrke, hvormed vort Blad kan tale vor Sag, er afhængig af den Støtte, Medlemmerne yder Bladet«, at Fremmarchen vilde fortsættes. I afvigte Kvartal havde et forholdsvist stort Antal af vore Medlemmer leveret en Række gode Indlæg, og mellem disse er der Grund til allerede nu at nævne to af vore Vagtmestre, der skulde øve en saa god og smuk Indsats i Foreningsarbejdet, nemlig *A. J. Holm* og *Bregnhøj*. Nu skulde Bladets fortsatte Udvikling foregaa under Ledelse af en af vore egne.

Nielsen redigerede »Grænseværnet« i omtrent 5 Aar, til 1. April 1926, en Tid, der paa mange Maader var rig paa stærke Brydninger, en Tid, man har betegnet som »Bladets indadvendte Periode«, hvor der imidlertid skabtes Klaring, hvor Udviklingen fremad fortsattes, og hvor Foreningen lærte de Kræfter at kende, den havde at raade over.

Karakteristikken »den indadvendte Periode« i Modsætning til den følgende Tid, der er betegnet som »den udadvendte Periode«, er ikke urigtig. En stor Del af Bladets første 5 Aar maatte selvsagt anvendes i Arbejdet for indre Samling, selv om Foreningen forholdsvist hurtigt naaede frem til en Styrke, der gjorde det muligt med Held at medvirke til gode Løsninger af de store og smaa Opgaver, der da meldte sig, eller som allerede bestod; men der skabtes ogsaa Samling og Klarhed om de Problemer, vi haabede det skulde lykkes at løse i den kommende Tid, og der skabtes yderligere Forstaaelse for en Organisations Arbejdsmaade og -vilkaar. Det var en stor Opgave, Bladet her løste, en Opgave, der danner en første Betingelse for et udbytterigt Foreningsarbejde, og da denne Opgave stort set var løst, da Organet fyldte 5 Aar, saa det derfor ogsaa kunde tage andre Emner op, kan man udmærket anvende førnævnte Karakteristik. Med andre Ord: Udviklingen fortsattes i den rigtige Retning.

Der kunde være Grund til her at nævne en enkelt af de udmærkede Medarbejdere, Bladet efterhaanden kunde glæde sig over, og som særligt bidrog til at præge dette, idet den paagældende afgik fra Korpset med Udgangen af December Maaned 1925, nemlig G. F.s daværende Næstformand, Overg. *Aronsø*, Sønderborg. En af hans særlige tjenstlige Interesser var Politihundesagen, som han bl. a. gennem en lang Række udmærkede Artikler gav et godt Skub fremad. En anden af hans specielle Interesser var

Skolespørgsmaalet; men Aronsø har i øvrigt, undertegnet med Bogstaverne S. V., gennem vort Blad ydet et stort Arbejde for at fremme vor Sag.

Den 1. April 1926 maatte vi atter skifte Redaktør, idet Nielsen som Følge af et svigtende Helbred maatte trække sig tilbage, og paa et Repræsentantskabsmøde, der afholdtes den 20. Marts, valgtes Overg. *Møller Pedersen*, Kegnæs, som siden da har redigeret vort Blad.

Aaret efter foretog man en Forandring med Hensyn til Bladets Udsendelse. Der havde i øvrigt ikke været afholdt et Repræsentantskabsmøde siden Bladets Stiftelse, uden at der enten havde været Forslag fremme om kun at lade det udgaa hver fjortende Dag, eller at en saadan Forandring havde været paa Tale; men Forslaget eller Tanken var Gang paa Gang blevet afvist. I og for sig var denne Modstand kun et glædeligt Tegn paa, at man forstod Medlemsbladets store Betydning, og at man satte Pris paa dette; men det samme var Tilfældet for Forslagsstillernes Vedkommende, idet disse ønskede at gøre de enkelte Numre større og mere alsidige, samtidig med, at der levedes mere Tid og skabtes en større Mulighed for at forbedre Stoffet. I Længden kunde en saa lille Organisation ikke vedblive at udgive et Ugeblad. Et Forslag om 14 Dages Blad var ogsaa fremme paa det ordinære Repræsentantskabsmøde i 1926, men forkastedes med 7 Stemmer mod 6, 8 Repræsentanter afholdt sig fra at stemme. Aaret efter stilledes Forslaget af G. F.s Styrelse og Bladets Redaktion. Det mødte ogsaa da en meget kraftig Modstand, men vedtoges dog med 11 Stemmer mod 8. Forandringen skulde træde i Kraft med Juli Kvartal. — Nu kan man vistnok sige, at ingen har fortrudt denne Ændring.

Bladets Vækst i Forbindelse med de noget svigtende Annonceindtægter og Korpsets Personalereduktion, der nedsatte Medlemstallet uden at formindske Foreningens Udgifter, gjorde det efterhaanden nødvendigt, at man enten gik til Kontingentforhøjelse eller søgte at indvinde Besparinger for vedblivende at være i Stand til at opretholde den Størrelse, Bladet efterhaanden havde naaet. Det var atter her glædeligt at kunne konstatere, at man ikke vilde tillade, at et bedre Forhold mellem Indtægter og Udgifter indvandt paa den Maade, at »Grænseværnet« formindskede sine Tekstsider, og da man ogsaa helst vilde undgaa en i hvert Fald væsentlig Forhøjelse af Kontingentet, fremsatte Overg. *C. J. Hansen*, Sønderborg, paa sit Afsnits Vegne et Forslag om Forenkling og Besparelse i G. F.s Administration paa det ordinære Repræsentantskabsmøde i 1928, hvor man bl. a. foreslog at nedlægge Forretningsførerstillingen og overdrage dette Arbejde til Annoncerepræsentanterne og G. F.s Hovedkasserer, ligesom Bladets Ekspedition skulde overtages af Trykkeriet. Imidlertid forkastedes dette Forslag, idet det store Flertal ikke fandt denne Forenklingsmaade tilraadelig. Der vedtoges kun et af de Forslag, der fandtes i dette Komplex af Forslag, nemlig at »Grænseværnet« herefter tilstilledes Medlemmerne som anmeldt Eksemplar gennem Postvæsenet. Dette havde nemlig ikke hidtil været Tilfældet, idet de enkelte Afsnit modtog dets Blade i Pakker, sendt efter en eller flere Adresser. Det stod dog den enkelte frit at bestille sit Eksemplar gennem Postvæsenet, men vedkommende maatte saa selv betale Postpengene. Nu gennemførtes denne meget betimelige Reform.

Dog, den tvingende Nødvendighed: at søge at bringe et bedre Forhold mellem Foreningens Indtægter og Udgifter, var stadig uløst, og da der var meget i ovennævnte

Forslag, der var rigtigt, til Trods for den kranke Skæbne, Repræsentantskabet havde ladet dette blive til Del, blev det alligevel den af Hansen anviste Vej, der maatte betrædes, da man efterhaanden havde vundet Tid til at finde en noget anden Form, hvorunder Forenklingen kunde gennemføres. I Sommerens Løb havde Foreningens Styrelse arbejdet videre med Spørgsmaalet, og Resultatet blev en Overenskomst med »Grænselværnet«s Trykkeri, Hr. Bogtrykker Gustav *Rothe* i Tønder, der fra 1. Januar 1929 overtog Bladets Annonceafdeling og Ekspedition, og der skabtes dermed den Besparing, der var en Betingelse for vedblivende at udgive et Medlemsblad af den Størrelse, det efterhaanden havde faaet.

Den nye Overenskomst ophævede Forretningsførerstillingen, og Postens Indehaver fra Bladets Start, Overg. *Henriksen*, maatte derefter trække sig tilbage efter 8 Aars dygtigt Arbejde.

Endnu en mindre Forandring gennemførtes, inden vi naaede frem til de øjeblikkeligt herskende Forhold, idet man af praktiske Hensyn paa Repræsentantskabsmødet i 1931 vedtog at lade Bladet udgaa 2 Gange maanedlig i Stedet for hveranden Uge.

Man var dermed naaet frem til en Ordning, der sikkert vil holde i Fremtiden, og hvorunder det forhaabentlig skal lykkes at føre vort Blad endnu længere fremad til Gavn for vor Stand, vor Organisation og dermed os alle.

Som Grænselværnet er noget for sig indenfor dansk Fagpresse, er vor Redaktør det ogsaa. Herr Møller-Pedersen har igennem et mangeaarigt Arbejde arbejdet Bladet sikkert og støt fremad, først som vor flinkeste og mest indsigtfulde Medarbejder og i de senere Aar som Bladets Redaktør. Det er et stort Arbejde, Redaktøren har, men hans Arbejdsevne overgaar alt hvad vi kender indenfor vort Organisationsliv. Hans Betydning for Foreningen er i Kraft af hans rige Evner og hans hele lyse Idealisme saa stor, at faa eller ingen naar op ved Siden af ham. Han har en forunderlig Evne til at holde sig selv i Baggrunden, altid parat til at øse Æren ud over andre, men for en Gangs Skyld, nemlig her i dette Værk, maa han finde sig i at faa, hvad der tilkommer ham. — »Kundskab er Magt«, er hans Motto, og hans Virksomhed i vor Fagpresses Tjeneste ud fra dette Motto har skabt dyb Respekt saavel i som udenfor Græsegendarmeriets Rammer. Han er for os Typen paa den Organisationens Tjener, som vi desværre savner alt for mange af.

#### GRÆNSEGENDARMERIFORENINGENS BEGRAVELSESKASSE.

Smertensbarnet indenfor vore Sammenslutninger er ubetinget Græsegendarmeriforeningens Begravelseskasse. I Aar er det netop 25 Aar siden den saa Dagens Lys. Den blev startet som en Indsamling og har holdt sig saaledes gennem Aarene. Denne lidet stabile Form har navnlig i de senere Aar, hvor Korpset har været i Reduktion og stadig er uden Tilgang, bevirket en ikke ringe Uro i Kassen, en Mistillid, som er vanskelig at faa Bugt med. 2 Gange har der i de senere Aar været nedsat Udvalg til at fremkomme med Forslag angaaende en Nyordning, som der dog ikke har kunnet opnaas eenstemmig Tilslutning til.

Begravelseskassen er i Dag delt i 2 Afdelinger, en Indsamlingsafdeling som hidtil og en Forsikringsafdeling, der er overtaget af det gensidige Forsikringssselskab »Danmark«. Disse 2 Afdelinger, der er samlet under een Ledelse, nemlig Græsegendarmeri-

foreningens Repræsentantskab, har delt Medlemmerne saa nogenlunde ligelig imellem sig, men Mistilliden til Indsamlingsafdelingen er ikke bragt af Vejen ved den nye Ordning, der sker stadig Udmeldelser af denne Afdeling, og Udsigterne for Fremtiden er ikke de allerlyseste.

Forsikringsafdelingen gaar støt og sikkert fremad, og om nogle Aar vil denne Form, der betyder ubetinget Sikkerhed for Medlemmerne, sikkert være den, der har de bedste Livsbetingelser. Begravelseskassen yder i Begravelseshjælp 200 Kr. ved Mandens og Hustruens Død samt 50 Kr. for Børn, der dør i Alderen 1—15 Aar. Vanskelighederne til Trods er det vor Tro, at Grænsegendarmeriforeningens Begravelseskasse, der har ikke alene en økonomisk, men ogsaa en smuk kollegial Mission blandt Medlemmerne og disses Efterladte, vil arbejde sig frem og ud af den Tilstand, hvori den for Tiden befinder sig.

Tiden gaar, vi gaar med, men den rivende Udvikling paa en Mængde Omraader er vanskelig at følge, saaledes har det ogsaa været her, men Udviklingens — Tidens Hjul lader sig ikke standse.

#### GRÆNSEGENDARMERIFORENINGENS HJÆLPEFOND.

Efter at det af daværende Finansminister Neergaard i Folketinget d. 3. Marts 1927 fremsatte Lovforslag angaaende Reduktion af Grænsegendarmeriets Personale i Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni Maaned s. A. af Rigsdagens Ting var ophøjet til Lov, dog med den Indskrænkning, at den øjeblikkelige Reduktion nedsattes til 35 Mand og en Distriktofficer, rejste der sig en Bevægelse blandt Foreningens Medlemmer om ogsaa udover den almindelige organisationsmæssige Bistand med at skaffe de afskedigede Genansættelse i Stillingen indenfor andre Grene af Statsadministrationen — at yde disse en økonomisk Hjælp.

De, der blev afskediget ved Reduktionen, havde haft fast Ansættelse i Korpset fra 6—9 Aar, og var paa 7 Mand nær alle Familieforsørgere. Afskedigelsen faldt tillige paa et Tidspunkt, da der i Forvejen i Forbindelse med en økonomisk Depressionsperiode var megen Arbejdsløshed. Alle de afskedigede var med Undtagelse af Distriktofficeren under 30 Aar, og de havde saaledes ikke Adgang hverken til Pension eller Ventepenge.

Ved et i Anledning af Reduktionen afholdt Møde i Padborg den 26. Juni 1927 vedtog Repræsentantskabet med stor Majoritet at oprette en Hjælpefond til Fordel for de afskedigede, ligesom det vedtoges at Indsamlingen til Fonden skulde foretages ved hver Lønningsudbetaling i de nærmest følgende 6 Maaneder. Medlemmerne var frit stillede med Hensyn til Bidragenes Størrelse.

Der nedsattes et Udvalg, bestaaende af 5 Medlemmer, med Overgendarm C. J. Hansen, Sønderborg, som Formand og Overgendarm G. E. Poulsen, Møgeltønder, som Kasserer. Udvalget skulde organisere Indsamlingen af Midler og foretage Fordelingen under tilbørligt Hensyn til Trangen i de enkelte Tilfælde.

Ved denne Indsamling, hvori alle Afsnit, paa nær en ganske enkelt deltog, indkom over 2000 Kr. Genansættelsen af de afskedigede Kolleger trak imidlertid længe ud, ligesom det paa Grund af de vanskelige Forhold i Erhvervslivet var forbundet med store Vanskeligheder for de paagældende at skabe sig en selvstændig Eksistens.

De indsamlede Midler fik hurtigt Ben at gaa paa, men her kom vore kollegiale Sammenlutninger og Toldvæsenet os til Hjælp. Dansk Jernbaneforbund stillede flere Gange ret betydelige Beløb til vor Raadighed, Toldbetjentforeningen af 1904 glemte os heller ikke. Det smukkeste Træk synes jeg fandt sit Udtryk i en Pengegave fra »Depotpersonalet« indenfor »Dansk Jernbaneforbund«. Denne Forenings Eksistens anede vi overhovedet ikke noget om. Formanden Herr Rasmus Andersen skriver bl. a. i et led-sagende Brev til Gendarmeriforeningens Formand:

»Depotpersonalets Afdeling under »Dansk Jernbaneforbund« gav paa sit Tillidsmandsmøde i Maj 1927 sin Bestyrelse Bemyndigelse til, at disponere over et Beløb af Afdelingens Midler, naar Bestyrelsen skønnede, at Forholdene opfordrede dertil, til Hjælp for Arbejdsløse, endvidere til organiserede Arbejdere under Arbejdskonflikter ell. lign. Depotpersonalets Afdeling tæller 368 Medlemmer og er saaledes ikke nogen stor Afdeling med opsparat Formue.

Vi er vidende om den Situation, Deres ærede Forening er kommet i ved den hensynsløse Afskedigelse af Kammerater, som den nuværende Regering har gennemført. Endvidere ved vi, at »Dansk Jernbaneforbund« har tilsendt Dem et Beløb til de afskedigede Medlemmer og Kammerater.

Depotpersonalets Bestyrelse er enige i, at vi sikkert ikke kunde finde bedre Anvendelse for den Bemyndigelse, vi har, end at sende et Beløb til Grænsegendarmeriforeningen og bede Dem og Deres Bestyrelse at fordele Beløbet blandt Deres haardt ramte Kolleger.«

Endvidere havde vi den Glæde at modtage forskellige Beløb fra Officerer m. v., ved Korpsschefen, Oberstløjtnant Grev Moltke.

Igennem Hjælpefonden blev der til 20. Marts 1931 ialt uddelt 4.615 Kr.

I Foraaret 1931, da der var gaaet stærkt Svind i Midlerne, og Forudsætningen hvorunder Fonden var oprettet ikke mere kunde siges at være tilstede, stillede Hjælpefondens og Grænsegendarmeriforeningens Formænd i Forening Forslag om at likvidere Fonden og oprette »Grænsegendarmeriforeningens Hjælpefond af 1931«. Fondens Formaal var, i saadanne Tilfælde, hvor der paa Grund af Sygdom eller anden uforskyldt Aarsag indtraf daarlige økonomiske Omstændigheder, at kunne yde trængende Medlemmer Hjælp.

Allerede paa et tidligere Tidspunkt havde der været Tanker og Ønsker fremme om en saadan Hjælpeinstitution for Foreningens Medlemmer, uden at der fandtes tilstrækkelig Tilslutning hertil. Nu var Sagen imidlertid, belært af Erfaringerne som man var, modnet og den 20. Marts 1931 blev Fondens Stiftelsesdag. Midlerne fra den likviderede Fond overgik sammen med Forpligtelserne til den nyoprettede Fond. Der valgtes en Bestyrelse paa 3 Mand, een for hvert af Korpsets 3 Distrikter, og som naturligt var blev Overgendarm Hansen, der fra første Færd havde vist Sagen stor Interesse, valgt ogsaa til Formand for denne Hjælpefond. Fondens Regnskabsvæsen sorterer under Gendarmeriforeningens Hovedkasserer, og Foreningen er Fondens øverste Myndighed.

Medlemstallet er nu i stærk Stigning. Midlerne er endnu smaa, men ikke mindre end, at man allerede ved forskellige haardt tiltrængte Lejligheder, Sygdom, Hospitalsindlæggelse o. s. v. har kunnet række de i Forvejen saaledes haardt ramte Hjem en hjælpende Haand.

Det er min Opfattelse, at denne Hjælpeinstitutions Oprettelse er en smuk Tilføjelse til vore øvrige kollegiale Sammenlutninger indenfor Korpset. Vel er vi fast ansatte

Tjenestemænd, men Sygdom er hver Mands Herre, dobbelt svær er Sygdom, hvor den ledsages af trykkende, økonomiske Omstændigheder. Her maa og skal der hjælpes, og jeg tror, at en saadan Sammenslutning overalt i Tjenestemandorganisationerne har ikke alene sin Berettigelse, men ogsaa sin Mission, som et ægte Udtryk for Samfølelse, for godt Kammeratskab.

## KENDTE MÆND I ORGANISATIONEN OG DET OFFENTLIGE LIV.

Af Overgendarm *J. Møller-Pedersen.*

Det er den trofaste, villende og interesserede Medlemsskare, der bærer en Organisation, det er den, der gennem sit Kontingent og sin Vilje til Sammenhold og Samarbejde holder Organisationen oppe.

Noget lignende kan siges om en stor Del af den offentlige Virksomhed, der udføres af Personale fra Grænsegendarmeriet, bl. a. hvad vedrører det kulturelle og det sunde og gode nationale Arbejde, der ikke har noget med Hurra-Patriotisme eller Ufordragelighed at gøre, det sunde nationale Arbejde, der finder Sted ved Grænsen.

Ved en Grænse stilles der altid særlige Krav, ikke alene til de enkelte Førere og Tillidsmænd, men til alle. Ansvarer bliver saa meget des større, fordi det er en Kendsgerning, at det Land, Tjenestemændene hører til, af andre Nationer og af de paa det nationale Omraade anderledes tænkende danske Statsborgere altid bedømmes efter disses Færden og Virksomhed, saaledes ogsaa her ved vor Sydgrænse.

Hvis det derfor lykkes at udrette noget godt, enten inden for vore kammeratlige og faglige Sammenslutninger eller inden for Dele af den offentlige Virksomhed, saa er det ikke de enkelte Tillidsmænd, der er ene om Æren; den maa deles mellem de mange gode og enige Kræfter, som Tillidsmanden repræsenterer, og hvor han henter sin Støtte.

Naar vi derfor i det efterfølgende gerne ønsker at fremhæve nogle af vore kendte Mænd inden for Organisationen og det offentlige Liv, Mænd, som har været stærkere benyttet i Arbejdet for det heles Vel end Kammerater i Almindelighed, og som har haft Evne, Lykke og Energi til at udføre de med en Tillidspost forbundne Pligter paa en god Maade, saa sker dette med en taknemmelig Følelse for den Dygtighed og under Tilsidesættelse af private Interesser, hvormed disse har arbejdet, og fordi vi herigennem gerne ønsker at bringe disse en hjertelig Tak; men det sker kun med ovenanførte i Erindring.

G. F.s Pionerer indtager her en særlig Stilling og fortjener ikke mindst at mindes i et Værk som dette, hvor vi samlet søger at fremstille Foreningens Historie.

Dette er da ogsaa sket i selve Beretningen om Foreningens Oprindelse og Udvikling; men vi vil alligevel gerne her indledende nævne en Kollega, som dog kun tjente Korpset i en kort Tid, men som alligevel tog meget energisk Del i de allerførste Samlingsbestræbelser, nemlig Gendarm *Gehlert*. Han var en af dem, der kæmpede med aaben Pande og ikke var bange for at vise Kulør, i sikker Overbevisning om Sagens gode og store Betydning. *Gehlert* benyttede saaledes flittigt Dagspressen, herunder særligt »Kolding Folkeblad«, til sin Agitation, ligesom han ogsaa gennem Artikler i denne kriti-



serede forskellige af de meningsløse Forhold, Korpset var undergivet. En frisk og frejdig Idealist var Gehlert.

Det vilde i det hele taget være naturligt at fremhæve forskellige andre af de gode og fremsynede Kolleger, der stillede alle deres Evner og al deres Fritid til Raadighed for den gode Sag under det vanskelige Samlingsarbejde, hvoraf mange endnu heldigvis tjener Korpset; men af de, der ikke mere tjener Korpset, skal ogsaa i dette Afsnit, nævnes G. F.s første Formand, fhv. Gendarm *Jessen Schmidt*. Det var utroligt, hvad denne Mand kunde byde sig selv af Arbejde, som de uhyre Vanskeligheder, den Modstand, han mødte, Grænseflytningen o. s. v. ikke formaaede at kue. Han var ogsaa en af dem, der var klar over, at den første Opgave, Foreningen maatte løse, var at starte et Medlemsblad, og han havde da ogsaa den Glæde at se denne Opgave løst, inden han den 1. April 1921 afgik fra Korpset.

Jessen Schmidts Efterfølger blev Gendarm *Barret*, Sandager, som med megen Dygtighed ledede Foreningen de næste halvandet Aar, til han den 1. Oktober 1922 ansattes som Politibetjent i Grenaa. Barret var den besindige Leder, der nøje overtænkte alt, inden han handlede; men naar han saa traf sit Valg, stod han fast og forsvarede det paa en Maade, der aftvang andre Respekt for hans Person. I øvrigt: skal man give en Karakteristik af Foreningens Formænd, kan man ikke gøre bedre end at henvise til Foreningens Historie, der saa klart viser, hvilken lykkelig Haand Repræsentantskabet har haft med disse Valg. For Barrets Vedkommende vil man se, hvorledes Foreningen vandt frem til Anerkendelse, til gode Resultater, og hvorledes den vandt fremad, saa den med Styrke kunde varetage Medlemmernes Interesser, baade hvad angik større og mindre Spørgsmaal. Barrets Arbejde satte sig gode Spor, og han er en af dem, vi altid vil mindes med Taknemmelighed.

Paa et Møde, der afholdtes umiddelbart før Barrets Afgang fra Korpset, valgtes Overgendarm *Jensen*, Rønshoved, vor nuværende Formand, til denne meget krævende Tillidspost og har saaledes nu ledet Foreningen i 10 Aar.

Det var to paa hinanden hurtigt følgende Gange, den unge Organisation maatte skifte Formand, og man kan ikke undres over, at der omkring dette Formandsvalg sporedes nogen Ængstelse for, hvor vidt det vilde være muligt atter at finde en Kollega, der var denne Stilling fuldt voksen; man kendte endnu ikke helt de Kræfter, man havde at raade over. Men det lykkedes i fuldt Maal, og vi kan, som ovenfor nævnt, ikke gøre bedre end at henvise til Skildringen af Foreningens Historie, der giver et lille Indblik i det store og overmaade vigtige Arbejde, den kommende Tid bar i sit Skød, og man vil forstaa, uden at dette skal være en Forklejnelse af andre af vore dygtige Kræfter, at et bedre Valg kunde vort Repræsentantskab ikke have truffet. Der kom alvorlige Tider, og der kom Tider, hvor store Spørgsmaal skulde imødekommes. Foreningen øvede, ligegyldigt hvad den stillede overfor, en afgørende og god Indsats for dens Medlemmer, og dette i første Række takket være vor dygtige Formand.

Desværre, og saa uforstaaeligt det end lyder, har ikke alle Korpsets Vagtmestre kunnet finde sig tilrette inden for vor lovlige og anerkendte Organisation, i Arbejdet for vor Stand og vore Hjem, enten dette nu skyldes en honnet Ambition, som ganske vist er forloren, eller hvad, ja, det ved d'Hr. maaske ikke engang selv. Saa meget mere paaskønnelsesværdigt er det derfor ogsaa, selv om saadant kun er naturligt og ligetil og i de paagældendes egen Interesse, at vi ogsaa inden for denne Gruppe tæller Med-

lemmer og Foregangsmænd, hvis Interesse og Forstaaelse for Organisationen og hvis Kærlighed til Standen i sin Helhed har været saaledes, at de fra Foreningens første Dage har staaet i første Række og øvet en afgørende og god Indsats i Arbejdet.

En saadan Mand var bl. a. Vagtmester *Frederiksen*, Dyrhus, som nu desværre ikke er mere. Hans største Indsats ligger maaske paa det kommunale Omraade, idet han ikke alene har været Medlem af Sogneraadet i Seem ved den gamle Grænse i 20 Aar, deraf de 9 sidste som Sogneraadsformand; men han har ogsaa haft lignende Tillidshverv i Tønder Landsogn fra 1925 til sin Død i Efteraaret 1930. Han var her Sogneraadsformand, Kæmner og Folkeregisterfører fra 1929 og har som saadan udført et stort Arbejde til Gavn for Befolkningen og til Ære for sit Land og Korps. Men som den helstøbte Personlighed, *Frederiksen* var, har han ogsaa faaet Tid til at øve en Indsats paa det kammeratlige Omraade. Saaledes har han ikke alene været et trofast og interesseret Medlem, men har gentagne Gange repræsenteret sin Gruppe ved Foreningens Repræsentantskabsmøder og har ogsaa paa mange andre Maader støttet sin Organisation. Det skal ogsaa nævnes, at *Frederiksen* var Formand for Grænsegendarmeriets Enke- og Begravelseskasse fra 1921, til førstnævnte Kasse ophævedes i 1928.

Vi har under Omtalen af vort Fagblad nævnt to af vore Vagtmestre, som skulde øve en særlig smuk Indsats i Foreningsarbejdet, nemlig Vagtmestrene *Bregnhøj* og *Holm*, og dette straks fra og maaske allermest i Foreningens første Levetid, da den ikke mindst havde en saadan Støtte behov.

Vagtmester *Bregnhøj* har været Afsnitsrepræsentant, Repræsentant i Hovedgruppe I og Grupperepræsentant og har, fremskridtsvenlig, som han var og er, altid stillet sig meget forstaaende overfor de yngres Synspunkter. Fra hans sidste Hverv inden for G. F.s Styrelse vil særligt huskes hans Arbejde, da Masseafskedigelserne i 1927 stod for, og hans varme og dygtige Tale til det Folketingsudvalg, der behandlede Lovforslaget, da G. F.s Deputation havde Foretræde for dette. *Bregnhøj* har endvidere været Kasserer for Grænsegendarmeriets Enke- og Begravelseskasse fra 1921 til 1928.

Ogsaa uden for Korpsset har man forstaaet at lægge Beslag paa Vagtm. gode Evner. Ved sidste Sogneraadvalg blev han Medlem af Udbjerg Sogneraad og valgtes samtidig til dets Formand. De, der kender lidt til Grænseforholdene, forstaar, hvad denne Post kræver af Dygtighed, Takt og Forstaaelse, tysk Flertal, som Sognet har. Alligevel faar B. den Lov, at han forstaar at føre Sognets Anliggender til alles Tilfredshed. — Endelig skal det nævnes, at Vm. *Bregnhøj* ogsaa paa det kulturelle og nationale Omraade har udført et stort og godt Arbejde.

G. F.s Nestor, Vagtmester *A. J. Holm*, Krusaa, »en af Grænseegnens mest kendte Mænd inden for Grænsegendarmeriet«, som Dagbladet »Hejmdal« rigtigt indledede et Fødselsdagsinterview sidste Efteraar med Vagtmesteren, har ydet en saa ualmindelig smuk personlig Indsats i Foreningsarbejdet, at han omfattes med den største Respekt af os alle.

Vm. *Holms* Arbejde inden for vort Foreningsliv har været af en saa god og afgørende Betydning, at det gælder for ham som for Foreningens Formænd, at hans Navn er uløseligt knyttet til Foreningens Historie. Saa er det lige meget, enten hans Arbejde har været udført som menigt Medlem eller som Indehaver af de forskellige Tillidsposter, han har varetaget, Poster, der har stillet store Krav, og som han har varetaget under meget vanskelige Perioder. Det er her ikke mindst værd at fremhæve *Holms* Arbejde

i Foreningens spæde Barndom, da særligt mange af hans Standsfæller stod vrangvillige over for G. F. og uforstaaende over for en Organisations Betydning, og da vi var mange, der stod famlende over for de forskellige Problemer, der opstod under Arbejdet for Foreningens Opbygning. Ikke mindst dengang har Vm. Holm indlagt sig stor Fortjeneste, og det vil aldrig blive ham glemt.

Det skal ogsaa nævnes her, at Holm allerede i 1917 satte sig i Spidsen for et Samlingsarbejde, der gik ud paa, at søge Korpsets uegnede Bevæbning erstattet med Pistoler. Det lykkedes i fuldt Maal at tilvejebringe en saadan samlet Opræden, selv om Resultatet blev som ved en tidligere Lejlighed og mange Gange senere negativt.

Holm var Foreningens Næstformand fra 1922 til 1924, da han ønskede at trække sig tilbage fra denne Post til Fordel for yngre Kræfter. Han har endvidere i en Aarrække været Grupperepræsentant og Medlem af Central-Organisationens Styrelse. Sit sidste Tillidshverv nedlagde han først, da Helbredet ikke længere tillod ham at fortsætte, men han har dog alligevel gentagne Gange senere repræsenteret sin Gruppe ved Foreningens Repræsentantskabsmøder. — Holm har været vort Blad en meget flittig Medarbejder, og hans Artikler forblev aldrig upaaagtede, saglige og velunderbyggede, som de var, og paa Grund af det Vidnesbyrd om ærlig Vilje og Kærlighed til Stand og Hjem, hver enkelt Artikel var. Ogsaa denne Side af hans Virksomhed har betydet meget for vort Arbejde »for vor Stand og vore Hjem«, et Motto, hvorunder Holm altid har arbejdet, og for selve Bladet. Det er ikke let at fremhæve nogen enkelt Side af Foreningsarbejdet, af Arbejdet for at hæve Standens sociale og kulturelle Niveau, som særligt har haft Holms Interesse, i den Grad har han øvet sin Indsats i alt vedr. dette Maal. Selv nu, da Kræfterne ikke mere slaar saa godt til som tidligere, følger han med usvækket Interesse Foreningens Arbejde og er altid rede til at støtte med Raad og Daad.

Ogsaa paa det kommunale og nationale Omraade har man kunnet finde Vagtmester Holm, bl. a. har han i en Periode været Medlem af Rinkenæs Sogneraad og har haft forskellige andre Tillidshverv. Han har i et og alt været sit Land og sin Stand en værdig og god Repræsentant.

Vi vil ikke slutte vor Omtale af de kendte Mænd inden for Vagtmestergruppen — der kunde være skellig Grund til at fortsætte lidt endnu — uden at nævne pens. Vagtmester *Jepsen*, der den 1. Maj d. A. afgik fra Korpset paa Grund af Alder, og som indtil da havde ledet 11. Afsnit i Jyndeved. Vm. Jepsen har ikke haft noget Tillidshverv inden for G. F., men hørte alligevel til dens bedste Medlemmer og har gennem sin Trofasthed og Interesserethed støttet Foreningen overmaade meget, hvorfor han ogsaa hørte til de Mænd, der var kendt over hele Grænsen. Ogsaa mellem den civile Befolkning var han meget afholdt, saavel mellem Danske som Tyske. Han var »Personliggørelse af alle de bedste Egenskaber inden for Korpset«, som Dagspressen karakteriserede ham i dens Afskedsartikler. Han var en af dem, der i enhver Henseende kan staa som et Eksempel til Efterfølgelse. Derfor vil vi gerne med disse faa Linier have Lov til at mindes ham her.

Foreningens første Næstformand var Overgendarm *Vaabensted*, Skelde, der sammen med *Jessen Schmidt* tog ivrigt og dygtigt Del i det vanskelige Samlingsarbejde. Han efterfulgtes af *L. D. Hansen*, Frøslev, der som *Vaabensted* paa en god Maade varetog de med denne Post forbundne Pligter. Efter Vagtm. Holm fulgte Overg. *Aronso*, Sønderborg, fra 1924 til Jan. 1926, da han ansattes som Politibetjent i København.

Aronsø var en ivrig og stærkt optaget Kollega, der havde mangesidige Interesser, saavel tjenstlige som private, og han gik til Bunds i alt, hvad han fik med at gøre. A. var allerede, inden han overtog Næstformandspladsen, Medlem af G. F.s Repræsentantskab, idet han repræsenterede 2. Afsnit. Han var, som andet Steds bemærket, Medlemsbladet en baade dygtig og ihærdig Medarbejder, var i det hele taget en Dygtighed, vi gerne vilde have beholdt i Korpset og inden for G. F.s Ledelse.

Ovg. *Møller Pedersen*, Kegnæs, afløste Aronsø paa Næstformandspladsen, men overtog fra det følgende Kvartals Begyndelse Medlemsbladets Redaktion.

Den nye Mand paa Næstformandspladsen blev Ovg. *Petersen*, Padborg, der i flere Aar havde repræsenteret 9. Afsnit. Han havde ogsaa været en meget virksom Kollega og havde udført et betydeligt Arbejde under Foreningens Stiftelse. Han var efterhaanden selvskreven til det Tillidshverv, han nu modtog, og som han beholdt indtil 1931. Petersen har saaledes været medvirkende til at føre flere af vore store Spørgsmaal frem og for en Dels Vedkommende frem til en god Afgørelse. — Som det i øvrigt har været et Særkende for saa at sige alle G. F.s Næstformænd, har ogsaa P. været Medlemsbladet en god Medarbejder, og han har forstaaet at sige sin Mening paa en Maade, der ikke forblev upaaagtet.

J. Petersen hører endvidere til dem, der gennem et udmærket Arbejde har været med til at præge det offentlige Liv inden for Sognets Grænser. Han har saaledes været Medlem af Bov Sogneraad siden 1925 og indvalgtes samme Aar i Skolekommissionen for Frøslev Skole, for hvilken han blev Formand. Hans største Indsats har ligget paa Skolens Omraade; selv om han ogsaa inden for andre Omraader har udført et godt Arbejde, er det dog her, hans største Fortjeneste ligger.

Vor nuværende Næstformand, *G. E. Poulsen*, Møgeltønder, valgtes efter J. Petersen. Det var atter et mangeaarigt Medlem af G. F.s dygtige Repræsentantskab, der rykkede frem til Næstformandspladsen. Hans største Opgave som Næstformand har været Begravelseskassens Omordning, et uhyre vanskeligt Arbejde, som udførtes af et Udvalg under Poulsens Ledelse. Han udførte det brydsomme Hverv paa en Maade, der ikke alene vidnede om gode Evner som Forhandlingsmand, men ogsaa om Grundighed og Forstaaelse for Hensynet til det heles Vel. Men Poulsens mangeaarige Virke som Repræsentant skal heller ikke forbigaaes. Han har ikke alene repræsenteret sit Afsnit paa en god Maade, men i det hele taget været sin Forening en god Støtte.

Foreningens nuværende Kasserer er Ovg. *Madsen*, Graasten. Han valgtes i 1924 og har saaledes som Medlem af G. F.s Styrelse, foruden at røgte sit egentlige Hverv som Kasserer og Regnskabsfører paa en aldeles glimrende Maade, taget Del i det store og overmaade betydningsfulde Arbejde, disse Aar har bragt, og derigennem sikret sig en Anerkendelse og en Respekt, der vil vare ud over Dagen og Vejen. Han har i øvrigt gennem hele sin Færd erhvervet sig mange Venner og omfattes af alle inden for G. F. med den største Agtelse. — Madsen er ogsaa en kendt og agtet Mand uden for Korpset, idet han har været en dygtig og samvittighedsfuld Leder inden for det kristelige Ungdomsarbejde og som tillige i flere Aar har været Medlem af, nu Formand for Graasten Skolekommission.

Af andre kendte Mænd inden for Organisationen og det offentlige Liv skal vi først nævne Ovg. *C. J. Hansen*, Sønderborg, Formanden for G. F.s Hjælpefond af 1931. Han har i flere Aar repræsenteret 2. Afsnit og har bl. a. som saadan, ogsaa gennem en meget

dygtig Anvendelse af Medlemsbladet, udført et Arbejde, der har sat sig gode Spor inden for vort Foreningsliv. Hans gode Evner og hans Uegennytte har desuden været benyttet paa forskellig anden Maade. Bl. a. har han som andet Steds omtalt været Formand for den Hjælpefond, der startedes i 1927 med den Opgave at støtte de ved Reduktionen afskedigede Kammerater, og den Evne og Vilje til at hjælpe dem, der var i Trang, skabte ham megen Anerkendelse, ligesom den ganske naturligt ogsaa satte ham i Spidsen for den Hjælpefond, der til Afløsning af den tidligere, hvis Opgave da saa at sige var løst, stiftedes i 1931. I øvrigt en af de Kolleger, hvis Interesse og Dygtighed betyder saa meget inden for vort Foreningsarbejde.

Efter Redaktionens Slutning har vor udmærkede og afholdte Næstformand, Overgendarm *G. E. Poulsen*, Møgeltønder, paa Grund af længere Tids tiltagende Svaghed maattet trække sig tilbage fra Organisationsarbejdet. Og da Foreningen saaledes saa sig nødsaget til at finde en Efterfølger, faldt Valget ganske naturligt paa Overgendarm *Koch*, der igennem sin mangeaarige fremtrædende Virksomhed i Oplysningens, Organisationens og det offentlige Livs Tjeneste havde erhvervet en omfattende Indsigt i en Række af de Spørgsmaal, som falder ind under Foreningens Forretningsomraade, og som i Forbindelse med hans øvrige udmærkede Egenskaber gør ham særdeles velskikket til denne Tillidspost i vor Organisations Styre.

Ovg. *Jørgensen*, Ll. Jyndeved, er en af de faa, der siden Foreningens Stiftelse har repræsenteret samme Afsnit, og han har gennem sit gode Arbejde som saadan udvist en Forstaaelse og en Interesse, der ligger ud over det almindelige. Han er en af de Støtter, Foreningen — d. v. s. os alle — skylder meget. — Han har ogsaa været meget sportsinteresseret, er endvidere Medlem af Burkal Sogns Hjælpekasse, men det er vel nok i hans Egenskab som Bestyrelsesmedlem og Sekretær for A/S Jyndeved Forsamlingshus, at han har øvet sin største Indsats inden for det offentlige Arbejde. Han er en af dem, der ikke paatager sig noget uden at gaa op i det med Liv og Sjæl.

Efter Etatens Størrelse er det et stort Antal af vore Medlemmer, der er betroet Tillidshverv og gør god Fyldest inden for det offentlige Liv, og der kunde her nævnes mange Navne endnu. Vi har ikke saa faa Repræsentanter i Kommunalbestyrelserne, i Skolekommissionerne, Hjælpekasserne, Menighedsarbejdet o. s. v., og vi har ogsaa forskellige, der yder en god Indsats i Ungdomsarbejdet, paa Sportens Omraade, ligeledes eller maaske ikke mindst inden for det nationale Arbejde, Biblioteksarbejdet o. s. v. Maaske maa vi endnu kortelig omtale nogle af vore Sogneraadmedlemmer.

Vi skal f. Eks. nævne den lille energiske *Madsen*, Højer, der er Medlem af Højer Byraad, og som ogsaa gennem andre Tillidshverv har udført et stort og godt Arbejde. — Vi har *S. A. Sørensen* i Rens, der er Medlem af Burkal Sogneraad, og som ogsaa har været benyttet i andre betydende Tillidsposter. — Det skal heller ikke forbigaa, at begge forannævnte har haft Sæde i G. F.s Repræsentantskab.

Ligeledes *Sørensen*, Kollund, som i 1925 indvalgte i Bov Sogneraad, og som har ofret baade Tid og Penge for at sætte sig grundigt ind i den kommunale Administration. Paa den anden Side hører han til den Slags Mennesker, der kun ønsker at beskæftige sig med et Hverv ad Gangen, men som til Gengæld ogsaa gaar fuldstændigt op i dette Arbejde. *Sørensen* er Medlem af Kasse- og Regnskabsudvalget og har i det hele taget udført et Arbejde, der har skabt ham en Anerkendelse, der er ret enestaaende.

Endelig skal vi nævne *Christensen*, Skovby, der siden 1929 har været Medlem af Lys-

abild Sogneraad og Skolekommission. Han har endvidere udført et stort Arbejde inden for de politiske Foreninger. Han valgtes saaledes i 1926 til Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Tandslet og Omegns socialdemokratiske Forening og i 1932 til samme Forenings Sekretær. Af andre Tillidshverv skal fremhæves, at han har været med til at oprette Arbejdernes Fællesorganisation for Als og har siden dens Stiftelse været dens Formand. Christensen hører ogsaa til dem, der ikke har skyet hverken Ofre eller Arbejde for at dygtiggøre sig til de Tillidshverv, der er overdraget ham.

Gaar vi saa tilbage til Foreningsarbejdet, er der igen mange gode Kammerater, vi kunde have Lyst til at fortælle lidt om; men vi skal slutte med at nævne to af de forh. Tillidsmænd, Foreningen ikke skylder saa lidt, nemlig Grænseværnets tidligere Redaktør og Forretningsfører, d'Hr. *L. M. Nielsen* og Ovg. *Henriksen*, Sæd. Her kan vi dog ikke gøre bedre end at henvise til Skildringen af Bladets Historie, hvoraf man vil forstaa, at det har været et overmaade paaskønnelsesværdigt og vanskeligt Arbejde, de to Kolleger, hver inden for sit Omraade, har udført, ikke mindst i den første vanskelige Tid. Begge hører til de Mænd, hvis Arbejde har betydet saa overmaade meget inden for vor Organisation.

*J. M.-P.*

#### FREMTIDEN OG DENS OPGAVER.

Jeg har nu skrevet saa meget om Fortiden, om gode og daarlige Tider og Forhold indenfor Personalet og dets Organisationer, om Forhold, som maaske af en og anden synes mindre spændende, men jeg maa pointere, at selv om dette er Tilfældet, hvad jeg lader andre dømme om, har Mening og Vilje været at give et nøgternt og sanddru Billede af Forholdene som de organisationsmæssigt har formet og udviklet sig indenfor Grænsegendarmerikorpset i den sidste Menneskealder. Og som saadan tror jeg, at denne Artikel i hvert Fald med Tiden vil vise sig at være af nogen Værdi.

Værket, »Dansk Politistat«, dette store, smukke og monumentale Værk, vil jo sikkert blive Arkivernes største og paalideligste Kildeskrift fra vor Tidsperiode, og som saadan blive en rig og sprudlende Kilde, hvoraf Fremtidens Forskere kan øse og slukke Tørsten efter Kundskab om disse specielle Emner.

Som Afslutning skal jeg vie Fremtiden og dens Opgaver et Par Linier. Hvem tør vel i Dag sige at Fremtiden ligger lys og aaben for den danske Tjenestemandssstand? I hvert Fald ikke jeg. Krisen og dens tunge Tryk paa Landets Erhverv forgrener sig stadig længere og længere ud og indtræffer Vendepunktet ikke snart, er Dagen, da Krisen naar ind til den danske Statstjenestemandssstand, ikke fjern. Vi kender med en næsten pinlig Nøjagtighed, hvorledes det kan komme til at se ud, om visse snæversynede politiske Kredse faar Magt, som de har Agt, og vi støtter os til Haabet om, at det maa blive den sunde Fornuft, der faar Lov til at være raadende i det Samfund, hvis Tjenestemænd vi er.

Den Krise hele Verden i Dag sukker under, er ikke løst ved en Forringelse af Vilkaarene for Statens Arbejdere, som mange synes at mene. Krisen er international og den maa ogsaa løses internationalt.

Fremtidens Opgaver for Tjenestemændene i al Almindelighed vil sikkert blive store

og mangeartede, og det er min Tro, at de danske Statstjenestemandorganisationer er parate til at slaa et Slag for Hjem og Stand, for Frihed og Ret, som de har prøvet det før, ikke som i gamle længst forsvundne Tider, men i enig og sluttet Trop.

Faa, meget faa, eller maaske ingen Organisationer har i de seneste Aar gennemgaaet en saa stor Sum af Vanskeligheder som Grænsegendarmeriforeningen. Disse gentagne og stadige Reduktioner har sat sit pessimistiske Præg paa Medlemmerne ogsaa med Hensyn til Fremtiden, men den Tillid, Organisationen i Dag nyder, er stærk og fast, oparbejdet netop igennem Vanskelighederne.

Der er sket ikke noget mindre end en Rejsning af Gendarmeristanden i disse Organisationens Aar. Korpset er ikke mere den gamle, traditionsbundne og forældede



Efter en Forhandling hos Finansministeren.  
Fra venstre: Vagtm. Schmidt, Overgend. Jensen, Overgend. J. Petersen.  
Tønder. Rønshoved. Padborg.

Tankegangs Etat. Det er i Dag et lysvaagent og villende Korps, der arbejder sig stærkere og stærkere fremad mod Lyset, ikke bange for Hindringerne og Vanskelighederne, der kun er til for at skulle ryddes af Vejen.

Gendarmernes Kampsang, der er skrevet af en af de unge Gendarmere, der ved Reduktionen i 1927 maatte snøre Randselen og begive sig ud paa Farten, giver et smukt Billede heraf, hvorfor jeg citerer:

»Kammerat frem til Daad —  
Kamp er Løsnet her i Livet,  
derfor Kraften blev os givet  
til at styre fælles Baad.  
Kæmp dig frem i første Række  
saa paa Kampens Dag der staar,  
Mænd med Viljer, som vil kække  
fremad gaa!

Solidt økonomisk funderet, med et fasttømret Sammenhold, en dygtig, energisk og intelligent Stab af Tillidsmænd og Medarbejdere staar Grænsegendarmeriforeningen i Dag klar til at tage mod Tiden og de Vanskeligheder, den maatte føre med sig, til at

føre Korpsets Personale frem til den Plads i Solen, som deres Stilling i Samfundet berettiger til, i nøje Takt med Tiden og hvad den kræver af os.

»Viljen vi ind i vort Arbejde lægger,  
vidner, vi tror, at vor Sag den er god.  
Nerver skal hærdes og Sener skal spændes,  
Livslyst og Glæde i Sindet skal tændes,  
Mismod og Sløvhed som Hekse skal brændes.«

»Strandhytten«, Rønshoved.

*J. Jensen.*





Oberst AAGE GREVE MOLTKE.

## GRÆNSEGENDARMERIET

**Moltke, Aage, Greve**, Oberst, f. 30. Dec. 1868 paa Nørager ved Ruds-Vedby, Søn af Kammerherre, Greve Ernst Moltke og Grevinde Bertha Moltke. Gift 28. Okt. 1903 med Astrid Sophie M., f. Rosenstand, f. paa St. Croix.

Student fra Birkerød Kostskole 1886, cand. phil. 1887, studerede derefter Jura i nogle Aar, men slog ind paa Officersvejen og blev Sekondløjtnant 1894. Premierløjtnant i Fodfolket 1896 og forrettede som saadan Tjeneste dels ved 10. Regiment, dels ved Livgarden og ved 2. Regiment. I 1907 Chef for »Det Vestindiske Gendarmerikorps« med Kaptajns Grad. 1910 Kaptajn i Fodfolket og Kompagnichef ved

26. Bataillon i Odense, senere ved 28. Bataillon i Roskilde, 1914 Chef for Fodfolkets Kornetskole paa Kronborg, hvor Udnævnelsen til Chef for Grænsegendarmeriet fra 1. Dec. 1919 med Oberstløjtnants Karakter fulgte. Oberst ved Grænsegendarmeriet 29. Sept. 1931. R. af Dbg., Dbm., N. St. Olav 3<sup>2</sup>, Stb. V.<sup>4</sup>, Kmd. af Dbg.<sup>2</sup>.

Bopæl: Graasten.

**Albertsen, Albert Sørensen**, Grænseovergendarm, f. 15. Dec. 1894 i Bække, Lindknud Sogn. Gift 26. Nov. 1920 med Christiane A., f. Ellgaard.



Albert Søren Albertsen,  
Grænseovergendarm.



Anton Marius Andersen,  
Grænseovergendarm.



Harald Andreas Andersen,  
Grænseovergendarm.



Jeppe Joh. Andersen,  
Grænseovergendarm.



Martin Emil Andersen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 19. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm i 2. Distrikt, 8. Afsnit 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer i 8. Afsnit.  
Bopæl: Toldgaarden, Padborg.

**Andersen, Anton Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Febr. 1897 i Jordløse, Søn af Landmand Hans Andersen og Hustru Maren, f. Jørgensen. Gift 8. April 1924 med Kirstine Petersen A., f. Ketelsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Jyndeved 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juni 1923, af 1. Grad i 3. Distrikt, 12. Afdeling, 1. Juni 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. St. Jyndeved.

**Andersen, Harald Andreas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Aug. 1898 i Falsled, Søn af Arbejdsmand og Fisker Andreas Hansen Andersen og Hustru Marie, f. Rasmussen. Gift 12. Juni 1921 med Meta Sophie, f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Mommark 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, Overgendarm af 1. Grad i Mommark, 1. Afdeling 1. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Mommark.

**Andersen, Jeppe Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Jan. 1896 i Viuf ved Kolding, Søn af Rentier Carl Andersen og Hustru Christine, f. Madsen. Gift 21. Marts 1924 med Hedvig A., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i

Taps Sogn 1. Febr. 1920, forflyttet til Rønshoved 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad 1. Febr. 1926, tjenstgørende i Frøslev Hegn, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1926. Uddannet som Snedker. 8 Aars Hæderstegn. Medlem af Padborg-Frøslev Skolekommission 1933.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Andersen, Martin Emil**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Maj 1893 i Lem ved Randers, Søn af afd. Jernbaneformand Anders Chr. Andersen og Hustru Anna Kirstine, f. Jensen. Gift 15. Dec. 1921 med Pauline Petrine A., f. Christiansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 21. Febr. 1919, tjenstgørende i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 12. Nov. 1920, Korporal 21. Febr. 1922, Overgendarm af 1. Grad 21. Febr. 1925. Uddannet ved Landvæsen, Gendarm i det vestindiske Gendarmeri 1913—17. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. St. Jyndeved.

**Andersen, Peder Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Okt. 1895 i Vejlbj Sogn, Søn af Husmand Niels Andersen og Hustru Anna Kirstine, f. Lillelund. Gift 9. Juni 1923 med Anny A., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Mejerist. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Eggebækmark pr. Faarhus.

**Andersen, Søren**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Aug. 1896 i Kvols, Viborg Amt, Søn af Gaardejer Hans Andersen og Hustru Mine, f. Madsen. Gift 22. Okt. 1921 med Frida A., f. Hansen.



Peder K. Andersen,  
Grænseovergendarm.



Søren Andersen,  
Grænseovergendarm.



Søren Peder Andersen,  
Grænseovergendarm.



Thorvald Andersen,  
Grænseovergendarm.



Niels P. M. Andreassen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 1. Marts 1919, forflyttet til Kolding 1. Dec. 1919, til Vejstrup 1. Febr. 1920, til Rinkenæs 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, i Nalmadebro, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juli 1926. Uddannet ved Landvæsen og Mølleri. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Nalmadebro pr. Graasten.

**Andersen, Søren Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Okt. 1896 i Nørre Sundby, Søn af Murer Marinus Andersen og Hustru Anna-Tomine, f. Thomsen. Gift 24. Febr. 1924 med Inger Katrine A., f. Poulsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 21. Febr. 1919, Overgendarm af 2. Grad i Skovby, Als, 21. Febr. 1922, af 1. Grad i Frøslev Mark, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Andersen, Thorvald**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. Febr. 1894 i Obbekjær, Søn af Sergent af Grænsegendarmeriet Rasmus Andersen og Hustru Lene, f. Simonsen. Gift 5. Nov. 1922 med Anna Marie A., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varminglund ved Ribe 1. Dec. 1917, tjenstgørende i Lyrsholm 13. Afsnit 3. Distrikt, 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1924. Uddannet som Tømrer, gennemgaaet Gendarmeskolen 1931. Formand for Skolekommissionen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Andreassen, Niels Peter Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Juli 1895 i Auning, Søn af

Natvægter Peder Chr. Andreassen og Hustru, f. Clausen. Gift 6. Jan. 1920 med Alma Nielsine A., f. Nielsen.

Indtraadt i Gendarmeriet som Gendarm i Gjelsbro 1. Sept. 1919, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Korporal 1. Sept. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Sept. 1925. Uddannet ved Landvæsen, aftjent Værnepligt ved Holbæk Rekrut-skole, Underkorporal 1917, Udmærkelsestegn for Skytter. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Andreassen, Hans Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1895 i Søndersted, Søn af afd. Murer Jørgen Andreassen og Hustru Karen Marie, f. Jensen. Gift 1. Maj 1922 med Martha A., f. Schnor.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlund 21. Febr. 1919, forflyttet til Møgeltønder, 15. Afsnits 3. Distrikt, 1. April 1921, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Møgeltønder.

**Andresen, Elias Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Nov. 1893 i Lunderskov, Søn af Fyrbøder Jens Chr. Andresen og Hustru Johanne Marie, f. Mortensen. Gift 30. Marts 1924 med Anna Margarete A., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skibelund 1. Marts 1919, Korporal i Sophiendal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Andsager, Lars Poulsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. April 1893 i Bastrup, Vamdrup Sogn,



Hans P. Andreassen,  
Grænseovergendarm.



Elias Chr. Andresen,  
Grænseovergendarm.



L. Poulsen Andsager,  
Grænseovergendarm.



Kristian Asmussen,  
Grænseovergendarm.



A. M. Nielsen Bakke,  
Grænseovergendarm.

Søn af Gaardejer Laurits Andsager og Hustru Elise, f. Poulsen. Gift 2. April 1921 med Cecilie Marie A., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egebæk 1. Aug. 1916, forflyttet til Skelde 8. Nov. 1920, Korporal 1. April 1921, paa Dybbøl Mark 1. April 1922, Sergent 1. Aug. 1922, Overgendarm af 1. Grad, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1924. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Høng Højskole 1912, Gendarmerieksamen. Medlem af Bestyrelsen for Dybbøl Sogns Sygekasse, Kasserer for Sønderborg Amts Fjerkræavlerforening. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Dybbøl Mark pr. Sønderborg.

**Asmussen, Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Maj 1894 i Ødis, Vejle Amt, Søn af Baneformand Kresten Asmussen og Hustru Margrete, f. Nissen. Gift 5. Nov. 1922 med Marie Kathrine A., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 1. Jan. 1919, forflyttet til Ødis-Bramdrup 9. Juni 1919, til Krusaa 5. Maj 1920, Korporal 1. Jan. 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Jan. 1925, forflyttet til Bov, 8. Afsnit 2. Distrikt, 15. Jan. 1932. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Bakke, Anton Marinus Nielsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Marts 1894 i Skjoldborg, Søn af Gaardejer Niels Bach Jensen og Hustru Christine Caroline, f. Hansen. Gift 7. Juni 1920 med Marie Dorthea B., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 31. Jan. 1920, forflyttet til Sønderborg, 2. Afsnit 1. Distrikt, 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr.

1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926, Ordonnans fra 1922 til 1932 dels som Bereden og dels som Motorordonnans. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Søndergade 12, Sønderborg.

**Bang, Kresten Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Dec. 1898 i Randers, Søn af Arbejdsmand Niels Petersen Bang og Hustru Maren, f. Jensen. Gift 26. Marts 1923 med Kjestine Elisabeth B., f. Hendrichsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skibelund 27. Jan. 1920, Korporal i Frøslev 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926, forflyttet til Padborg, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1929. Uddannet som Bager. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Padborg.

**Bergholt, Ingvar Jacob Iversen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Sept. 1895 i Gabøl, Nustrup Kommune, Søn af Gaardejer Iver Bergholt og Hustru, f. Boysen. Gift 26. Maj 1922 med Anna Sophie B., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hafdrup ved Vamdrup 1. April 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i Padborg 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen, Korporal i den tyske Armé 1915—19, Gendarm under den internationale Kommission Maj 1919—1. Marts 1920. 8 Aars Hæderstegn, Jernkorset 1917. Medlem af Bov Sogneraad 1933.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Biel, Jens Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Aug. 1892 i Ødis-Bramdrup, Søn af Boelsmand Peter Petersen Biel og Hustru Anna Dorthea, f.



Kresten Marius Bang,  
Grænseovergendarm.



Jens Peter Biel,  
Grænseovergendarm.



Johs. Petersen Birk,  
Grænseovergendarm.



Julius Bjørnshauge,  
Grænseovergendarm.



Johannes Bladt Kramer,  
Grænseovergendarm.

Hansen. Gift 28. Jan. 1922 med Frida Marie B., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Brenøre 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Kollund 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen, Gendarmerieksamen 1932.

Bopæl: Kollund.

**Birk, Johannes Petersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1897 i Brendøre, Taps Sogn, Søn af Arbejdsmand Hans Birk og Hustru Margrethe Katrine, f. Johansen. Gift 18. Juli 1920 med Jørgine B., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frederikshøj 20. Febr. 1919, forflyttet til Sønderhav 5. Maj 1920, til Rends 1. Okt. 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad 1. Marts 1925, tjenstgørende i Bov, 8. Afsnit 2. Distrikt, 15. Maj 1926. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Padborg.

**Bjørnshauge, Julius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Maj 1897 i Sjølund, Vejstrup Sogn, Vejle Amt, Søn af Gaardejer Hans Peter Bjørnshauge og Hustru Katrine Benedicte, f. Hansen. Gift 20. Sept. 1921 med Leane B., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 21. Febr. 1919, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i Skelde, 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Gartner. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Bladt Kramer, Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Maj 1896 i Hejls, Søn af Arbejdsmand

Hans Bladt Kramer og Hustru Kathrine, f. Jensen. Gift 9. Jan. 1921 med Marie Christine B., f. Bruhn.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 21. Febr. 1919, forflyttet til Sønderborg 15. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Bestyrelsesmedlem i Have- og Byggeselskabet »Sundeved«. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Birkeallé 5, Sønderborg.

**Bramslund, Peter Søren Lauritz**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. Juni 1895 i Fredericia, Søn af Togfører K. Rasmussen og Hustru Anna, f. Nielsen. Gift 13. Nov. 1920 med Rigmor B., f. Aunskjær.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Taps 21. Febr. 1919, forflyttet til Rinkenæs 5. Maj 1920, bereden Ordonnans ved 2. Distrikt 5. Maj—15. Aug. 1920, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Tømrer, gennemgaaet Teknisk Skole i Horsens. Kasserer for 5. Afsnit 1932. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930. Gendarmerieksamen 1933.

Bopæl: Rinkenæs.

**Bregnhøj, Jørgen Marius**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 25. Jan. 1872 i Nørre Aaby, Søn af Ledvogter under Statsbanerne Anders Rasmussen og Hustru, f. Rasmussen. Gift 7. Nov. 1902 med Marie Frederikke Helene B., f. Poulsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Dec. 1896, Sergent 1. Nov. 1907, Oversergent 1. April 1921, Vagtmaster af 1. Grad og Afsnitsleder for 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Jan. 1929. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for Grænse-



Peter S. L. Bramslund,  
Grænseovergendarm.



Jørgen M. Bregnhøj,  
Grænsevagtmaster.



Andreas Brejning,  
Grænseovergendarm.



Jens Olsen Broberg,  
Grænseovergendarm.



Laurits Kristian Brun,  
Grænseovergendarm.

gendarmeriets Enke- og Begravelseskasse 1922—28, tidligere Repræsentant for Gruppe 1 i Gendarmeriforeningen, Formand for Ubjerg Sogneraad 1929. 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Brejning, Andreas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 31. Juli 1898 i Sønder Stenderup, Søn af Gaardejer Thomas Christian Brejning og Hustru Mariane, f. Hansen. Gift 14. Dec. 1922 med Dagmar Marie B., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 26. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bov Sogneraad 1933.

Bopæl: Kollund.

**Broberg, Jens Olsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Juni 1895 i Langaa, Viborg Amt, Søn af Skrædermester Anders Olsen Broberg og Hustru Kirsten, f. Poulsen. Gift 13. Febr. 1923 med Petrea B., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Foldingbro 4. Febr. 1920, forflyttet til Kragelund, 10. Afsnit 2. Distrikt, 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Skolekommissionen 1925—29. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kragelund pr. Faarhus.

**Brun, Laurits Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Dec. 1894 i Sejstrup, Søn af Stenhugger Anton Nielsen Bruun og Hustru Sissel Marie, f. Lauridsen. Gift 2. April 1922 med Anna Maria B., f. Busch.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekjær 1. April 1919, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer ved 4. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn. Medlem af Broager Sogneraad 1933.

Bopæl: Skodsbøl.

**Bruun, Hans Jørgensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. Febr. 1892 i Nørre Bjært Skov, Søn af Muremester Mathias Thulesen Bruun og Hustru Maren, f. Jørgensdatter. Gift 19. Maj 1922 med Marie B., f. Iversen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm med Station i Bastrup Skov 1. Okt. 1917, forflyttet til den nye Grænse med Station i Krusaa 5. Maj 1920, forfremmet til Korporal 1. Okt. 1920, Overgendarm af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1923. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Frederiksborg Højskole 1912—13. Gendarmerieksamen 1931.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Bruun, Niels**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1892 i Kolding, Søn af Pakhusformand Christian Nielsen Bruun og Hustru Kirstine, f. Nissen. Gift 24. Nov. 1922 med Anna Christine B., f. Clausen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad 1. Marts 1925, tjenstgørende i Pluskjær, 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1929, tjenstgørende i Frøslev, 9. Afsnit, fra 1. Maj 1933. Gendarmerieksamen 1932. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Pluskær pr. Padborg.



Hans Jørgensen Bruun,  
Grænseovergendarm.



Niels Bruun,  
Grænseovergendarm.



Steinis Jacobsen Bruun,  
Grænsevagtmaster.



Hans Anker Buch,  
Grænseovergendarm.



Hans Nielsen Buch,  
Grænsevagtmaster.

**Bruun, Steinis Jacobsen**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 9. Sept. 1875 i Jerdrup, Ribe Amt, Søn af afd. Boelsmand Jacob Nielsen Bruun og Hustru Maren, f. Augustinussen. Gift 11. Febr. 1902 med Maren B., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 1. Sept. 1899, Sergent 1. April 1910, i Kovslund 1. Juni 1916, Overgendarm af 1. Grad i Rends 5. Maj 1920, forflyttet til Tønder ved Toldvæsenet 1. Okt. 1920, Vagtmester af 2. Grad i Rønshoved, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Maj 1924. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1919. Gendarmerieksamen 1930.

Bopæl: Rønshoved pr. Rinkeæs.

**Buch, Hans Anker**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Dec. 1895 i Vejstrup, Søn af Gendarmsergent Hans A. M. Buch og Hustru Kristine, f. Bindeballe. Gift 13. Febr. 1927 med Dorothea Kåthe B., f. Stahl.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 1. Okt. 1917, Korporal 1. Okt. 1920, Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1923 i Sandager, omstationeret til Frøslev, 9. Afsnit, 1. Sept. 1927. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Afsnitsbestyrelsen for 9. Afsnit 1932, Formand og Repræsentant for samme 1933.

Bopæl: Frøslev Skov pr. Padborg.

**Buch, Hans Nielsen**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 5. Maj 1872 i Skanderup, Søn af Banearbejder Niels Christensen Buch og Hustru Anna Caroline, f. Sørensen Møller. Gift 7. Dec. 1902 med Ida Alvine B., f. Peters.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 5. Vigilancedistrikt 1. Juni 1893, Sergent 1. Okt.

1901, Vagtmester af 2. Grad i 12. Afdeling 3. Distrikt, 1. April 1921. Uddannet ved Landvæsen. 16. Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends.

**Buchholdt, Hans Christian**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 27. Febr. 1883 i Bække, Ribe Amt, Søn af Husmand Peter Nielsen Buchholdt og Hustru Klaudivine Sofie, f. Lund. Gift 14. Nov. 1912 med Jenny Kathrine Johanne B., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Holte ved Vamdrup 1. Marts 1907, Sergent 1. Marts 1915, Vagtmester af 2. Grad i Lyrsholm, 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Nov. 1930. Uddannet som Murer. 8 Aars Hæderstegn. Gendarmerieksamen 1930.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Buhl, Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 27. Maj 1893 i Viv ved Kolding, Søn af Gaardejer Lauritz Rasmussen Jensen Buhl og Hustru Anna Marie, f. Petersen. Gift 24. Aug. 1920 med Larsine Meta B., f. Larsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficersdistrikt 21. Febr. 1919, forflyttet til Lille Jyndeved, 11. Afsnit 3. Distrikt, 8. Nov. 1920, Overgendarm af 1. Grad. Uddannet som Smed og ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1931.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Bøllingtoft, Peter Sørensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Maj 1894 i Aastorp, Taps Sogn, Søn af Arbejdsmand Chr. Bøllingtoft og Hustru Jensine, f. Lund. Gift 7. Sept. 1922 med Johanne B., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Marts 1919, Korporal i Bov 1. Marts



Hans Chr. Buchholdt,  
Grænsevagtmaster.



Marinus Buhl,  
Grænseovergendarm.



P. Sørensen Bøllingtoft,  
Grænseovergendarm.



Chr. Hansen Christensen,  
Grænseovergendarm.



Ernst Christensen,  
Grænseovergendarm.



Hans Christensen,  
Grænseovergendarm.

1922, Overgendarm i Bov, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Christensen, Christian Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. April 1896, Faurholt, Sem Kommune, Ribe Amt, Søn af Husmand Peter Nissen Christensen og Hustru Andrea, f. Hansen. Gift 21. April 1921 med Else C., f. Seehusen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vestrup Skov 2. April 1920, forflyttet til Skovby 5. Maj 1920, Korporal 2. April 1923, Overgendarm af 1. Grad, 1. Afsnit 1. Distrikt, 2. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer i 1. Afsnit, Medlem af Lysabild Sogneraad og Skolekommission 1929, Formand for Arbejdernes Fællesorganisation for Als Nørre og Sønder Herreder.

Bopæl: Skovby pr. Skovby Als.

**Christensen, Ernst**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Maj 1897 i Tingskovhede, Søn af Sergeant af Grænsegendarmeriet Herman Christensen og Hustru Laura, f. Friis. Gift 29. Nov. 1922 med Anna C., f. Jonasson.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 21. Febr. 1919, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i Brunsnæs, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Brunsnæs pr. Broager.

**Christensen, Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Nov. 1896 i Knudsbøl, Søn af Gaardejer Jens Christensen og Hustru Signe Marie, f. Damgaard. Gift 11. Nov. 1922 med Hansigne Margrethe C., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficerskreds 27. Jan. 1920, forflyttet til Lille Jyndevad 5. Maj 1920, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 2. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lille Jyndevad pr. Store Jyndevad.

**Christensen, Hans Jepsen**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 10. Dec. 1880 i Hejls, Søn af Arbejdsmand Peter Christensen og Hustru Kirstine, f. Mainz. Gift 18. Okt. 1905 med Margrethe Kirstine C., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm ved Ribe 1. Sept. 1903, forflyttet til Gelsbo 1. Maj 1904, Sergeant 1. Sept. 1911, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Vagtmaster af 2. Grad 1. Febr. 1929, i Møgeltønder, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1929. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet ved Landvæsen. Hovedrepræsentant for Gruppe 2, Revisor i Gendarmeriforeningen. Medlem af Menighedsraadet i Møgeltønder 1931. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Møgeltønder.

**Christensen, Iver Rødsgaard**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 22. Okt. 1886 i Bastrup, Søn af Oversergent i Grænsegendarmeriet Jes Christensen og Hustru Kirsten Marie, f. Rødsgaard. Gift 12. Maj 1916 med Kirstine C., f. Ravn.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby ved Ribe 1. Dec. 1907, Sergeant i Bastrup 1. Dec. 1915, Oversergent 1. April 1921, Stabssergent 1. Maj 1921, Grænsevagtmaster af 1. Grad 1. April 1923, tjenstgørende ved Kommandoen i Graasten fra 5. Maj 1920. Gennemgaaet Fodfolkets Kor-



Hans Jepsen Christensen,  
Grænsevagtmaster.



I. Rødsgaard Christensen,  
Grænsevagtmaster.





Janus V. Christensen,  
Grænseovergendarm.



J. Hansen Christensen,  
Grænseovergendarm.



Nis Jørgen Christensen,  
Grænsevagtimester.

poral- og Sergentskoler 1906—07. 8 Aars Hæders-  
tegn.

Bopæl: Slotsbakken, Graasten.

**Christensen, Janus Villiam**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. Aug. 1897 i Borris, Ringkøbing Amt, Søn af Husmand Peder Christen Christensen og Hustru Katrine, f. Andersen. Gift 5. Juni 1921 med Mette Marie C., f. Markussen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejlsminde 2. Febr. 1920, forflyttet til Skelde 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Korporalskolen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Christensen, Jens Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Maj 1895 i Holsted, Søn af Vognmand J. M. Christensen og Hustru Marie, f. Seeberg. Gift 8. Juni 1924 med Christine Marie C., f. Hermansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 1. Sept. 1919, i Rends 5. Maj 1920, Korporal 1. Sept. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Sept. 1925. Uddannet ved Landvæsen, Formand for 12. Afsnit 1920—22. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sarupskov pr. Mommark Færge.

**Christensen, Nis Jørgen**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 8. Nov. 1882 i Glibstrup, Ans Sogn, Søn af Husmand Peder Otto Christensen og Hustru Anna Kathrine, f. Sønnichsen. Gift 12. Nov. 1906 med Marie Dorthea C., f. Andreasen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gjelsbro 1. Sept. 1905, Sergent 1. Sept. 1913, Vagt-

mester af 2. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Nov. 1930. Uddannet som Smed, gennemgaaet Fodfolkets Befalingsmandsskole 1902—03, Korporal 1903—04, gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus 1930. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Goethegade 26, Sønderborg.

**Christensen, Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. Maj 1894 i Taps, Søn af Sergent ved Grænsegendarmeriet Herman Christensen og Hustru Laura, f. Petersen Friis. Gift 27. Marts 1918 med Elna Kirstine C., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 7. Underofficersdistrikt 1. Dec. 1916, forflyttet til 16. Afsnit 5. Distrikt 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Dec. 1922. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus 1931. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929.

Bopæl: Nygade 1, Højer.

**Christensen, Peter Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Febr. 1900 i Torslev Sogn, Søn af Landmand Anders Chr. Christensen og Hustru Johanne Marie, f. Andersen. Gift 4. Juni 1921 med Petrea Jensine C., f. Nissen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Brønø 2. Febr. 1920, Overgendarm af 2. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1923, af 1. Grad 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Christensen, Søren Peter Christian Marius**, Regnskabsfører ved Grænsegendarmeriet, f. 4. Maj 1877 i Gjesten, Søn af Gaardejer Lauge Christensen og Hustru Marie, f. Nørgaard. Gift 6. Nov. 1908 med Anna C., f. Hansen.



Peter Christensen,  
Grænseovergendarm.



Peter M. Christensen,  
Grænseovergendarm.



Søren P. C. M. Christensen,  
Regnskabsfører.



Anton M. Christiansen,  
Grænseovergendarm.



C. Jensen Christiansen,  
Grænseovergendarm.



J. P. C. Christiansen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet med midlertidig Ansættelse som Regnskabsfører 1. Marts 1919, Regnskabsfører 1. Febr. 1921. Præliminæreksamen, uddannet ved Toldetaten. Assistent i 2. Revisionsdepartement, Toldafdelingen, 1901—19.

Bopæl: Graasten.

**Christiansen, Anton Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Juli 1896 i Falle, Søn af Landmand Kresten Christiansen og Hustru Inge, f. Nielsen. Gift 29. April 1922 med Anna Margrethe C., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 4. Underofficersdistrikt 1. Okt. 1917, forflyttet til 9. Afsnit 3. Distrikt 8. Nov. 1920, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 2. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lille Jynde vad pr. Store Jynde vad.

**Christiansen, Christian Jensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. Juli 1893 i Veerst, Ribe Amt, Søn af Boelsmand Johan Christiansen og Hustru Marie, f. Pedersen. Gift 12. Maj 1924 med Bothilda C., f. Iversen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Aug. 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Korporal 1. Aug. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1925. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Rønsdam, Bov pr. Padborg.

**Christiansen, Jacob Peter Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Dec. 1895 i København, Søn af Bygmester Chr. Christiansen og Hustru Anna, f. Schøndorff. Gift 24. Sept. 1921 med Agnes C., f. Walchak.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Jelshøj 27. Jan. 1920, Korporal i Dalsgaarde 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Sandager, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, Formand for 5. Afsnit 1922—26 og 1928—31, paany 1932. Tillidsmand for Husmandsbrandkassen i Rinke næs Sogn 1921. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Sandager pr. Rinke næs.

**Christiansen, Jørgen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Febr. 1897 i Maugstrup, Haderslev Amt, Søn af Bygmester Jes Christiansen og Hustru Gunder, f. Petersen. Gift 31. Marts 1922 med Kjestine Marie C., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 1. April 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juni 1926. Uddannet ved Landvæsen, Deltager i Verdenskrigen som tysk Soldat. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Hertug Hans Vej 31 B, Sønderborg.

**Clausen, Johan Aas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Dec. 1897 i Nykøbing F., Søn af Maskinsmed Niels Chr. Aas Clausen og Hustru Kristine, f. Hansen. Gift 7. April 1920 med Mary C., f. Vagner.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Egersund 17. Sept. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, tjenstgørende i Frøslev Mark 1. Nov. 1930. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Dahl, Marius Ahrentsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Aug. 1894 i Taps, Søn af Husmand



Jørgen Christiansen,  
Grænseovergendarm.



Johan Aas Clausen,  
Grænseovergendarm.



M. Ahrentsen Dahl,  
Grænseovergendarm.



Jakob Danielsen,  
Grænseovergendarm.



Ludv. C. F. Dichmann,  
Grænseovergendarm.



Anius M. Didriksen,  
Grænseovergendarm.

Søren Dahl og Hustru Anna Marie, f. Ahrentsen. Gift 9. Marts 1921 med Maren D., f. Berger.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 21. Febr. 1919, Gendarm i Frederikshøj 1. Okt. 1920, Korporal i Brunsnæs 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, i Skovby, 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Aug. 1930. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus. Tidligere Formand for Skolekommissionen i Iller og Medlem af Vægeraadet i Broager. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skovby pr. Skovby, Als.

**Danielsen, Jakob**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Aug. 1898 i Vium, Søn af Landmand Daniel Jakob Danielsen og Hustru Karen Marie, f. Kristiansen. Gift 20. Juli 1924 med Anna Louise D., f. Frost.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Udbjerg 1. Dec. 1921, Overgendarm af 2. Grad i Dyrhus 1. Dec. 1924, af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Dec. 1927. Uddannet som Karetmager.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Dichmann, Ludvig Christian Frederik**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Okt. 1896 i Esbjerg, Søn af Arbejdsmand Frits Vilhelm August Dichmann og Hustru Maren, f. Sørensen. Gift 2. Okt. 1928 med Vera D., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlund 21. Febr. 1919, forflyttet til Taps 3. Marts 1919, forflyttet til den nye Grænse 7. Nov. 1920, Station Brunsnæs 1. April 1921, Rendbjerg 1. April 1922, forflyttet til Mommark, Als, 1. Sept. 1924, forflyttet til Frøslev, 9. Afsnit, forfremmet til Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Granly, Frøslev, Padborg.

**Didriksen, Anius Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Okt. 1895 i Vinding, Søn af Gartner Hans Didriksen og Hustru Dorthea Marie, f. Jespersen. Gift 13. Aug. 1920 med Anna Marie D., f. Egeberg.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Villebøl ved Ribe 21. Febr. 1919, forflyttet til Rends 5. Maj 1920, til Høruphav 1. Juli 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Tidligere Banearbejder. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Høruphav pr. Hørup.

**Dinesen, Otto Frederik**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 31. Marts 1896 i Gjording, Ribe Amt, Søn af Malermester Jørgen Dinesen og Hustru Laura, f. Jensen. Gift 16. Nov. 1924 med Frida D., f. Sönichsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 21. Febr. 1919, forflyttet til Siltoft 5. Maj 1920, til Højer 16. Nov. 1924, Korporal 1. Marts 1925, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1926, forflyttet til Rudbøl i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet som Maler.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Dons, Johannes Andersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Febr. 1896 i Viuf, Søn af Landmand Anders Andersen og Hustru Marie, f. Berthelsen. Gift 15. Sept. 1922 med Anna Kirstine D., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 1. Okt. 1919, forflyttet til Sønderborg 1920, til Graasten 1. Febr. 1921, til Sønderborg 1. Aug. 1921, Korporal 1. Okt. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Hertug Hans Vej 19, Sønderborg.



Otto F. Dinesen,  
Grænseovergendarm.



Johs. Andersen Dons,  
Grænseovergendarm.



Kristian M. Ebbesen,  
Grænseovergendarm.



Viggo C. F. Ebbesen,  
Grænseovergendarm.



Mikkel Eriksen,  
Grænseovergendarm.

**Ebbesen, Kristian Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Jan. 1894 i Gesten Sogn, Søn af afd. Arbejdsmand Laurids Ebbesen og Hustru Anna Marie, f. Hauberg. Gift 26. Nov. 1921 med Anna Marie E., f. Lorentsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Jan. 1920, forflyttet til Skodsbøl 5. Maj 1920, Korporal 1924, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1927. Tidligere Tjenestekarl. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skodsbøl pr. Broager.

**Ebbesen, Viggo Carl Frederik**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 6. Maj 1897 i Gesten, Søn af afd. Arbejdsmand Laurids Ebbesen og Hustru Anna Marie, f. Hauborg. Gift 11. April 1923 med Agnes Elise E., f. Rasmussen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Badstrup Skov 27. Jan. 1920, Overgendarm af 2. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1923, af 1. Grad 1. Febr. 1927. Tidligere Arbejdsmand. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Eriksen, Mikkel**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. Maj 1897 i Alling, Skanderborg Amt, Søn af Landpostbud Laurs Eriksen og Hustru Gedske, f. Laursen. Gift 17. Dec. 1923 med Johanne E., f. Ebbesen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 26. Febr. 1920, forflyttet til Krusaa 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1923, forflyttet til Kragelund Mark 1. Juni 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1926, forflyttet til Bov, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Dec. 1926. Uddannet ved Mølleri.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Fedderson, Theodor Nielsen**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 9. Maj 1872 i Sem, Ribe Amt, Søn af afd. Landpostbud Jørgen Fedderson og Hustru Maren, f. Nielsen. Gift 11. Okt. 1903 med Kristine F., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Badstrup Skov 8. Febr. 1896, Sergeant i Obbekær 1. Juli 1907, Oversergent i Frøslev 1. April 1921, Vagtmaster af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1927. Uddannet ved Landvæsen, Medlem af Sogneraadet 1921—24. 8 og 16 Aars Hæderstegn. Fhv. Medlem af Bov Sogneraad.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Finnerup, Jens Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Dec. 1895 i Vejstrup, Vejle Amt, Søn af Landmand Falle Finnerup og Hustru Anna, f. Frydenborg. Gift 1. Aug. 1919 med Gerda Amalie F., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Dridevad 1. Okt. 1917, forflyttet til Tapsøre 1. Febr. 1918, til Rinkenæs 5. Maj 1920, Korporal 1. Okt. 1920, forflyttet til Aarsbjerg 1. April 1922, til Nalmadebro 1. Nov. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1923. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for 5. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Nalmadebro pr. Graasten.

**Frandsen, Hans Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Febr. 1895 i Tjæreborg, Søn af Landmand Ole Hansen Frandsen og Hustru Laura, f. Hansen. Gift 4. Maj 1920 med Hansine F., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skibelund 27. Jan. 1920, Korporal 27. Jan. 1923,



T. Nielsen Fedderson,  
Grænsevagtmaster.



Jens Chr. Finnerup,  
Grænseovergendarm.



H. Hansen Frandsen,  
Grænseovergendarm.



Jørgen Frandsen,  
Grænsevagtimester.



Hans Frank,  
Grænseovergendarm.



Johan Frederiksen,  
Grænsevagtimester.

forflyttet til Lyrsholm 1. Aug. 1925, Overgendarm af 1. Grad 27. Jan. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Skolekommissionen. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Frandsen, Jørgen**, Grænsevagtimester af 1. Grad, f. 17. Nov. 1870 i Veerst, Søn af Landmand Frands Jensen og Hustru Ane Kristine, f. Jørgensen. Gift 23. Aug. 1902 med Helga F., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 1. Dec. 1894, forflyttet til Lille Andst 1897, Sergent i Frederikshøj 1. Okt. 1904, bereden Sergent 15. Febr. 1919, Næstkommanderende i Krusaa 1920, Oversergent 1. April 1921, Vagtmester af 2. Grad 1. April 1923, Vagtmester af 1. Grad 1. Okt. 1926, Afsnitsleder i Bov 1927, i Sønderborg, 2. Afsnit 1. Distrikt 1927. Uddannet ved Landvæsen. Revisor for Bov Sygekasse. Tidligere Medlem af Bestyrelserne for Bov og Omegns Forsvarsbroderforening, for Bov Sygeplejeforening og for Grænsegendarmeriforeningen. 8 og 16 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Goethesgade 26, Sønderborg.

**Frank, Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Sept. 1897 i Haderslev, Søn af Togfører Casper Frederik Frank og Hustru Kristine, f. Christiansen. Gift 22. Juni 1924 med Anna Marie F., f. Petersen Møller.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sønderhav 1. April 1921, forflyttet til Kollund 1. Okt. 1923, til Sønderhav, 6. Afsnit, 1. April 1924, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen, deltaget i Verdenskrigen 1916—19, som V. Feldvebel fra 20. Jan. 1918, Oversergent og Delingsfører ved den danske Hærs Landstorm. Gen-

darm under den internationale Kommission med Station i Flensborg 1. Jan. 1920, ved Postvæsenet i Haderslev 1920—21. Medlem af Bestyrelsen for Holbøl Sogns Biblioteksforening 1928, Medlem af Dansk Samfunds Bestyrelse 1933. Jernkorset af 1. og 2. Kl.  
Bopæl: Sønderhav pr. Kollund.

**Frederiksen, Johan**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 1. Maj 1878 i Hejls, Søn af afd. Arbejdsmand P. Frederiksen og Hustru Anna, f. Lund. Gift 15. Okt. 1904 med Jørgine F., f. Schmidt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 1. Marts 1902, forflyttet til Varminglund 1. Nov. 1902, til Villebøl 1. Marts 1903, til Vejstrup Skov 1. Marts 1904, til Hejls 1. Aug. 1909, Sergent 1. April 1910, forflyttet til Broager 5. Maj 1920, til Sandbjerg 1. April 1922, til Dybbølmark 1. April 1923, til Sønderborg 1. April 1926, Vagtmester af 2. Grad 1. Okt. 1927 med Station i Frøslev, forflyttet til Bov 1. Okt. 1928. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Nævningegrundlisteudvalget fra 1932.  
Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Gadeberg, Søren Madsen**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 11. Okt. 1880 i Gjesten, Søn af Arbejdsmand Egert Jensen og Hustru Johanne, f. Gadeberg. Gift 21. Okt. 1924 med Cecilie G., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 1. Jan. 1903, i Jelshøj 1. Sept. 1903, Sergent 1. April 1911, i Sønderborg 5. Maj 1920, i Høruphav 1. Juni 1926, Vagtmester af 2. Grad i Frøslev, 9. Afsnit, 2. Distrikt, 1. Jan. 1929, i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1931. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Ollerup Højskole 1899—1900. Gen-



Søren Madsen Gadeberg,  
Grænsevagtimester.



H. Lauritsen Gram,  
Grænseovergendarm.



Peder Gram,  
Grænseovergendarmer.



Simon Peter Grosen,  
Grænseovergendarmer.



K. Petersen Grøn,  
Grænseovergendarmer.

nemgaet Gendarmeriets Fagkursus 1930, 8 Aars Hæderstegn 1. April 1919. 16 Aars Hæderstegn 1. April 1927.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Gram, Hermann Lauritsen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 20. Juni 1897 i Tyrstrup, Søn af Landmand Jeppe L. Gram og Hustru, f. Degn. Gift 22. Sept. 1923 med Ida Sophie G., f. Asmussen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Varminglund 1. April 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarmer af 1. Grad i Sæd, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landbrug, deltaget i Verdenskrigen 1916—17. Friedriks Korset 31. Maj 1917.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Gram, Peder**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 13. Nov. 1895 i Tobøl, Ribe Amt, Søn af Smed Andreas Gram og Hustru Kirstine, f. Bennedsen. Gift 21. Okt. 1921 med Ingeborg G., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Tapsøre 1. Febr. 1920, forflyttet til Strandrød 1. Maj 1920, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarmer af 1. Grad i Strandrød, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet som Smed. Tidligere Medlem af Bestyrelsen for Rinkenæs Hjelpekasse og af Skolekommissionen for Bækken Skole 1929. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Strandrød pr. Rinkenæs.

**Grosen, Simon Peter**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 6. Marts 1897 i Holsted, Søn af Landmand Rasmus Grosen og Hustru Marie Kristine, f. Bendixen. Gift 5. Juli 1920 med Agnes G., f. Jessen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i

Egebæk 26. Nov. 1920, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarmer af 1. Grad i Padborg, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Grøn, Knud Petersen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 27. Febr. 1896 i Sønder Bjært, Søn af Arbejdsmand Simon Grøn og Hustru Else Marie, f. Juhl. Gift 15. Jan. 1921 med Eva Marie G., f. Hermann.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Bastrup 1. Marts 1919, Korporal i Rinkenæs 1. Marts 1922, Overgendarmer af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Krusaa, 7. Afsnit, 1. Nov. 1930. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn. Medlem af Bestyrelsen for »Grænsegendarmernes Hundeførerforening«.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Hansen, Akton**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 22. Marts 1897 i Svindbo, Skødstrup, Søn af Cementstøber Martin Nielsen og Hustru Karoline, f. Hansen. Gift 8. Juli 1924 med Frida Christiane H., f. Christiansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Holte 4. Febr. 1920, fast ansat 1921, Korporal 1923, Overgendarmer af 1. Grad i Padborg, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1926. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Tværgade, Padborg.

**Hansen, Anders Andersen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 11. Jan. 1900 i Brørup, Søn af Smed Steffen Hansen og Hustru Bodil Sophie, f. Olsen. Gift 9. Aug. 1925 med Johanne H., f. Jacobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i



Akton Hansen,  
Grænseovergendarmer.



A. Andersen Hansen,  
Grænseovergendarmer.



Bertel Hansen,  
Græseovergendarm.



Carl Marius Hansen,  
Græseovergendarm.



Ebbe Friis Hansen,  
Græseovergendarm.

Frøslev 16. Jan. 1922, Korporal 16. Jan. 1925, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 16. Jan. 1928. Uddannet ved Landvæsen.  
Bopæl: Frøslev Hegn pr. Padborg.

**Hansen, Bertel**, Græseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Okt. 1895 i Bobøl, Føvling Sogn, Søn af Skomagermester Hans Henrik Hansen og Hustru Ane Kirstine, f. Hansen. Gift 2. Marts 1921 med Margrethe Sørine H., f. Madsen.

Indtraadt i Græsegendarmmeriet som Gendarm i 11. Underofficersdistrikt 21. Febr. 1919, bereden Gendarm i Tønder 1920, forflyttet til Højer 4. Dec. 1920, Overgendarm af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt. Gendarmerieksamen 1933. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Højer.

**Hansen, Carl Marius**, Græseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Sept. 1891 i Harndrup Sogn, Fyn, Søn af Malermester H. P. Hansen og Hustru Maren Oline, f. Olsen. Gift 6. Juni 1917 med Jenny Laura Andrea H., f. Pedersen.

Indtraadt i Græsegendarmmeriet som Gendarm i Skodborghus 1. Febr. 1917, forflyttet til Kær Mølle 1. April 1918, til Skelde 16. Nov. 1920, Korporal 1. April 1921, forflyttet til Iller 1. Juni 1921, Sergent 1. Febr. 1923, forflyttet til Brunsnæs, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juli 1923. Uddannet som Maler, Elev paa Haslev Højskoles Haandværker-afdeling en Vinter. Gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus i Foraaret 1931. Medlem af Skolekommissionen. 8 Aars Hæderstegn 1929.

Bopæl: Brunsnæs pr. Broager.

**Hansen, Ebbe Friis**, Græseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Dec. 1893 i Gørding, Ribe Amt, Søn af

Bødker Jacob Friis Hansen og Hustru Anna, f. Thomsen. Gift 28. Febr. 1922 med Dorthea H., f. Henningsen.

Indtraadt i Græsegendarmmeriet som Gendarm i Nielsby, Foldingbro 21. Febr. 1919, forflyttet til Jyndeved 5. Maj 1920, til Gammelgab 1. Juni 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Gendarmerieksamen 1932. Uddannet ved Landvæsen. Næstformand for 3. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Gammelgab pr. Broager.

**Hansen, Frederik Ferdinand Anton**, Græseovergendarm af 1. Grad, f. 11. Okt. 1894 i Kirke Flinteturup, Sorø Amt, Søn af Træskomand Hans Hansen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 29. Dec. 1931 med Cicilia H., f. Martensen.

Indtraadt i Græsegendarmmeriet som Gendarm i Høm 1. Okt. 1919, forflyttet til Tønder 5. Maj 1920, Korporal 1. Okt. 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1925, forflyttet til Kollund 15. Okt. 1926, til Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1928. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Hansen, Hans**, Græseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Aug. 1896 i Vejblø, Søn af Arbejdsmand Peder Hansen og Hustru Anna, f. Læbel. Gift 5. Febr. 1921 med Anna H., f. Henriksen.

Indtraadt i Græsegendarmmeriet som Gendarm i Frøslev Mark 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad i Frøslev 1. Juni 1923, Overgendarm af 1. Grad, 9. Afsnit 2. Kreds, 1. Juni 1926. Uddannet ved Landvæsen, Deltager i Verdenskrigen 1915—18, som Underofficer fra 13. Jan. 1918. Jernkorset af 2. Klasse.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.



Frederik F. A. Hansen,  
Græseovergendarm.



Hans Hansen,  
Græseovergendarm.



Hans Andersen Hansen,  
Grænseovergendarm.



Hans Carl Hansen,  
Grænsevagtmaster.



Hans Chr. Hansen,  
Grænseovergendarm.

**Hansen, Hans Andersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Okt. 1896 i Thulstrup ved Græsted, Frederiksborg Amt, Søn af Landmand Anders Peder Hansen og Hustru Anna, f. Hansen. Gift 30. April 1927 med Kristine Margrete H., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 26. Jan. 1920, Korporal i Frøslev 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Padborg, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Frøslevvej, Padborg.

**Hansen, Hans Carl**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 14. Febr. 1873 i Flødstrup, Svendborg Amt, Søn af Hørsvinger Carl Ad. Hansen og Hustru Gertrud, f. Johansdatter. Gift 10. Nov. 1903 med Caroline H., f. Rasmussen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejlsminde 1. Maj 1897, forflyttet til Klaaby 1. Maj 1902, til Hejlsminde 1. Marts 1903, Sergent 1. Dec. 1907, bereden fra 14. Febr. 1919, Oversergent og Næstkommanderende i Bov, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1921, Vagtmaster af 1. Grad 1. Febr. 1929. Kirkekasserer 1921, Medlem af Bov Menighedsraad 1922, Formand og Kasserer for Bov Sygeplejeforening 1923, Revisor for Bov Sogns Sygekasse 1921, Medlem af Bestyrelsen for Forsvarsbrødrene i Tinglev og Omegn 1930. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Hansen, Hans Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Okt. 1893 i Vejstrup, Søn af Landmand Hans Chr. Hansen og Hustru Marie Frederikke, f. Andreasen. Gift 3. Nov. 1921 med Anina Kathrine H., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 2. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922,

Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Østerby, 1. Afsnit 1. Distrikt, Dec. 1929. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn. Gendarmerieksamen 1932.

Bopæl: Østerby pr. Kegnæs.

**Hansen, Hans Madsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Jan. 1895 i Taps, Søn af Postbud Christian Madsen Hansen og Hustru Anna Birgitte, f. From. Gift 6. April 1923 med Helga H., f. Schjøtt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm. Hejlsminde 1. Okt. 1917, forflyttet til Kolding 1. Juni 1918, som Ordonnans hos Chefen, til Hejlsminde 1. Dec. 1919, til Frøslev 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1921, forflyttet til Rinkenæs 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1924, forflyttet til Nalmadebro, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juli 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1929. Gendarmerieksamen 1931.

Bopæl: Nalmadebro pr. Graasten.

**Hansen, Hans Madsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Sept. 1898 i Vonsild, Søn af Skræder Nis Thomsen Hansen og Hustru Anna Margrethe, f. Sørensen. Gift 23. Dec. 1920 med Helene Christiane H., f. Niemann.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Holte ved Vamdrup 15. Marts 1919, Korporal i Bov og Padborg 15. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 15. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Toldgaarden, Padborg.

**Hansen, Hans Paul**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Juni 1896 i Skrydstrup, Søn af Landmand Andreas Hansen og Hustru Ellen, f. Skov. Gift 6. Maj 1923 med Elsbe Marie H., f. Ludvigsen.



Hans Madsen Hansen,  
Grænseovergendarm.



Hans Paul Hansen,  
Grænseovergendarm.





Hans Peter Hansen,  
Grænseovergendarm.



Herluf Hansen,  
Grænseovergendarm.



Johannes C. Hansen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1920, Overgendarm af 1. Grad i Lille Jyndeved, 11. Afsnit 3. Distrikt, 1. Maj 1928. Uddannet ved Landvæsen, Deltager i Verdenskrigen, 7 Maaneder i fransk Fangenskab. Ansættelse i Haderslev Borgerværn og international Kommission i 1. og 2. Zone, Kasserer i 11. Afsnit 1929. 8 Aars Hæderstegn 1931, Jernkorset 2. Kl., Mecklenborgs Fortjenstmedalje og Saaret Tegn.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Hansen, Hans Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. Maj 1896 i Sandmosen, Aaby Sogn, Søn af Arbejdsmand Erik Asmus Hansen og Hustru Marie Kristine, f. Christensen. Gift 28. Juni 1930 med Aline Petrea H., f. Genschow.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gelsbro 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Arnkild 1. Marts 1925, i Kegnæshøj, 1. Afsnit 1. Distrikt, 21. Dec. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn. Gendarmerieksamen 1933.

Bopæl: Kegnæshøj pr. Kegnæs.

**Hansen, Herluf**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Dec. 1895 i Frederikshavn, Søn af Arbejdsmand Ole Hansen og Hustru Martine, f. Larsen. Gift 30. Juni 1921 med Else Marie H., f. Damm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 2. Juni 1919, Korporal i Bov, 1. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad i Bov 1. Juni 1925, i Padborg, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juli 1931. Tidligere Dokarbejder i Frederikshavn og Løgstør. Kasserer i 8. Afsnit 1931.

Bopæl: Padborg.



Karl Johannes Hansen,  
Grænseovergendarm.

**Hansen, Johannes Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Nov. 1895 i Skanderup, Ribe Amt, Søn af Træhandler Jens Hansen og Hustru Johanne, f. Rasmussen. Gift 29. Sept. 1920 med Mary H., f. Eggers.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vedsted 26. Jan. 1920, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1924, Overgendarm af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1927. Medlem af Hjelpekassens Bestyrelse fra 1925.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Hansen, Karl Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Aug. 1894 i Gaarslev, Søn af Gaardejer Jørgen Hansen og Hustru, f. Nielsen. Gift 4. Nov. 1921 med Helga Astrid H., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Okt. 1917, forflyttet til Hejlsminde 1919, til Kegnæs 5. Maj 1920, Korporal 1. Okt. 1920, forflyttet til Sønderborg 1. April 1921. Overgendarm af 1. Grad, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1923. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 2. Afsnit. 1926—29, Formand for Understøttelsesfonden for de afskedigede Gendarmere 1927—31 og for Gendarmeriforeningens Hjælpefond af 1931, Revisor i G. F. fra 1931. Gendarmerieksamen 1932.

Bopæl: Dybbølsgade 16, Sønderborg.

**Hansen, Laurids**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. April 1897 i Egtved, Vejle Amt, Søn af Boelsmand Jes Hansen og Hustru Nielsine, f. Westergaard. Gift 19. April 1921 med Dorthea Kristine H., f. Oecksler.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skodborg 27. Jan. 1920, forflyttet til Frøslev Mark 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm



Laurids Hansen,  
Grænseovergendarm.



L. Ducholm Hansen,  
Grænseovergendarm.



Oliver Marius Hansen,  
Grænseovergendarm.



Peder Lund Hansen,  
Grænseovergendarm.

af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Hansen, Laurits Dueholm**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Dec. 1896 i Snejbjerg ved Herning, Ringkøbing Amt, Søn af Muremester J. N. Hansen og Hustru Mette Marie, f. Jensen. Gift 17. Sept. 1929 med Gudrun H., f. Skov Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gjelsbro 21. Febr. 1919, forflyttet til Frøslev 11. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Murer. Næstformand for Grænsegendarmeriforeningen 1921—22, Medstifter af Bladet »Grænseværnet«, Afsnitsrepræsentant 1920—21, Bestyrelsesmedlem i Selskabet »De Danske Forsvarsbrødre for Tinglev og Omegn« siden 1927. Har i en Aarrække været Formand for »Frøslev Skytte- og Gymnastikforening«. Bestyrelsesmedlem og Repræsentant for Skytterne i »Aabenraa Amts Hovedkreds«, »Sønderjyds Idrætsforening«. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Hansen, Oliver Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. Aug. 1896 i Kjøge, Søn af Muremester Kristian A. Hansen og Hustru Else Katrine, f. Schmidt. Gift 9. Aug. 1922 med Cornelia H., f. Mortensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 21. Febr. 1919, Korporal 21. Febr. 1922, Overgendarm af 1. Grad i Dyrhus, 15. Afsnit 3. Distrikt, 21. Febr. 1925. Uddannet som Sadelmager og Tapetserer. Gennemgaaet Køge Handelsskole, Medlem af

Bestyrelsen for Gendarmeriforeningens Hjælpefond. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Dyrhus, Tønder By.

**Hansen, Peder Lund**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Febr. 1896 i Lundtofte, Føvling Sogn, Søn af Husmand Lars Peter Hansen og Hustru Anna Marie, f. Lund. Gift 29. Juli 1921 med Sigrig Mathea Lønborg H., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egebæk 26. Jan. 1920, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, til Frøslev 1. April 1921, til Graasten 1. Sept. 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926. Uddannet som Tømrer. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Konkel pr. Graasten.

**Hansen, Peter Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. Sept. 1895, Rends, Søn af Landmand Kresten Hansen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 10. Marts 1922 med Dorothea H., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lyrsholm 1. Aug. 1920, Korporal 1. Aug. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Aug. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Deltaget i Verdenskrigen fra 1915—18. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Hansen, Poul Frederik**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Jan. 1897 i København, Søn af Jernbancarbejder Frederik Christian Hansen og Hustru Margrethe, f. Jensen. Gift 7. Juni 1924 med Margrethe H., f. Feldstedt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Skovby 5. Marts 1920, til Sønderborg 22. Juli 1921, Korporal 1. Marts 1922, forflyttet til Høruphav 1. Nov.



Peter Chr. Hansen,  
Grænseovergendarm.



Poul Frederik Hansen,  
Grænseovergendarm.



Alfred Hansen Hausted,  
Grænseovergendarmer.



Oluf V. Hejn-Kristensen,  
Grænseovergendarmer.



Alfred Henriksen,  
Grænseovergendarmer.

1924, Overgendarmer af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Sergent af Feltartilleriets Reserve 1918—19. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Høruphav pr. Hørup.

**Hausted, Alfred Hansen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 4. Okt. 1896 i Høm pr. Ribe, Søn af Landmand Peter Hansen Hausted og Hustru Laura, f. Obting. Gift 1. Jan. 1928 med Katarine H., f. von Eitzen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Høm 1. April 1919, forflyttet til Ubjerg 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarmer af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Ubjerg pr. Tønder.

**Hejn-Kristensen, Oluf Viggo**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 19. Febr. 1899 i Blendstrup, Søn af Uddeler Gustav Kristensen og Hustru Oline, f. Olesen. Gift 18. Marts 1920 med Marie Jensine H.-K., f. Holm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Foldingbro 1. Nov. 1919, Overgendarmer af 2. Grad 1922, af 1. Grad i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1925. Uddannet som Handelsmedhjælper. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Henriksen, Alfred**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 10. April 1897 i Haarlev, Præstø Amt, Søn af Karetmager Chr. Henriksen og Hustru Signe, f. Nielsen. Gift 26. Febr. 1921 med Anna H., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Vejstrup Skov 1. Marts 1919, Korporal i Alnor 1.

Marts 1922, Overgendarmer i Alnor 1. Marts 1925. Uddannet som Karetmager. 8 Aars Hæderstegn. Tillidsmand for Jydsk Husmandskreditforening.

Bopæl: Alnor pr. Graasten.

**Henriksen, Christian Thorvald Holst**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 22. Marts 1885 i Horby, Søn af Ledvogter ved D. S. B. Hans Peter Henriksen og Hustru Karen, f. Petersen. Gift 3. Febr. 1920 med Mary H., f. Schütt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Klaaby 1. April 1908, forflyttet til Skodborghus 1. Maj 1909, Ordonnans for Chefen 1. Dec. 1911 til 1. April 1916, Sergent i Hejlsminde, forflyttet til Skelde 5. Maj 1920, Vagtmester af 2. Grad i Sønderhav, 6. Afsnit, 1. Sept. 1931. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet ved Landvæsen. Tidligere Formand for Skelde Gymnastik- Idræts- og Skytteforening og Repræsentant i Grænsegendarmeriforeningen for 3. Afsnit, Skelde. 8 Aars Hæderstegn. Grupperepræsentant for 1.—8. Afsnit af Vagtmesterafdelingen.

Bopæl: Sønderhav pr. Kollund.

**Henriksen, Hans Chr.**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 22. April 1894 i Sønderborg, Søn af Snedkermester Johannes Hinrichsen og Hustru Magdalene Sofie, f. Hell. Gift 11. Nov. 1921 med Karen Marie H., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Høm 1. April 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarmer af 1. Grad 1. April 1926. Uddannet ved Skibsproviantering, Underkorporal i Verdenskrigen 1915—18. Forretningsfører for »Grænseværnet« 1921—28, Regnskabsfører for Ubjerg Sogns Elektricitetsforsyning, Tillidsmand for Sprogforeningen



C. T. Holst Henriksen,  
Grænsevagtmaster.



Hans Chr. Henriksen,  
Grænseovergendarmer.



V. Franch Henriksen,  
Grænseovergendarm.



Otto A. Hjelmholm,  
Grænseovergendarm.



Albert Julius Holm,  
Grænsevagtmaster.

og for De samvirkende sønderjydske Plantningsfor-  
eninger. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Henriksen, Valdemar Franch**, Grænseovergen-  
darm af 1. Grad, f. 13. Maj 1894 i Tommerup, Søn  
af Ledvogter Hans Peter Henriksen og Hustru  
Karen, f. Petersdatter. Gift 13. Maj 1918 med  
Juliane Hansine H., f. Møller.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i  
Vester Vedsted 1. Nov. 1916, Korporal i Dyrhus 1.  
April 1921, Sergent 1. April 1922, Overgendarm af  
1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1924. Gen-  
darmerieksamen 1931. Uddannet som Maler. 8 Aars  
Hæderstegn.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Hjelmholm, Otto Arnfred**, Grænseovergendarm  
af 1. Grad, f. 4. Nov. 1896 i Mørdrup, Frederiksborg  
Amt, Søn af Entreprenør Carl Hjelmholm og Hustru  
Eljana, f. Månsdatter. Gift 9. Juli 1922 med Kata-  
rine Margrete H., f. Diedrichsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i  
Obbekjær 21. Febr. 1919, forflyttet til Høruphav  
1. Okt. 1920, Korporal 1. Marts 1922, forflyttet til  
Sottrup Skov 1. April 1922, Overgendarm af 1.  
Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Rudbøl, 16. Af-  
snit 3. Distrikt, 3. Maj 1932. Uddannet som Maler,  
besøgt Teknisk Skole og Malerskole. 8 Aars Hæders-  
tegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Holm, Albert Julius**, Grænsevagtmaster af 1.  
Grad, f. 28. Dec. 1871 i Ødis-Bramdrup, Søn af Sne-  
dkermeister Peter Ludvig Holm og Hustru Karen Eli-  
sabeth, f. Juhl. Gift 23. Nov. 1902 med Karen Marie  
H., f. Lauritzen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i  
Villebøl 1. Juli 1893, Sergent 1. Jan. 1902, Overser-  
gent 1. April 1921, Vagtmaster af 1. Grad 1. Maj  
1924, tjenstgørende i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt,  
1. April 1929. Uddannet som Snedker og ved Land-  
væsen. Medlem af Rinkenæs Sogneraad 1921—24,  
Næstformand for Gendarmeriforeningen og for dens  
Enkekasse. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Holm, Rasmus Hansen**, Grænseovergendarm af 1.  
Grad, f. 29. Marts 1897 i Agerskov, Søn af Landmand  
Jens Holm og Hustru Johanne, f. Hansen. Gift 11.  
Sept. 1925 med Hulda H., f. Halvas.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i  
Bov 2. Aug. 1920, Korporal 1. Aug. 1923, Overgen-  
darm af 1. Grad 1. Aug. 1926, forflyttet til Padborg,  
8. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1931. Uddannet ved  
Landvæsen. Har deltaget i Verdenskrigen fra 1916  
—18.

Bopæl: Padborg.

**Holt, Jens Sørensen**, Grænsevagtmaster af 1.  
Grad og Afsnitsleder, f. 27. Juni 1876 i Vamdrup,  
Ribe Amt, Søn af Landmand Chr. Sørensen Holt og  
Hustru Johanne, f. Gydesen. Gift 5. Dec. 1903 med  
Inger H., f. Eriksen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i  
Hejlsminde 1. Dec. 1898, Sergent 1. April 1911, for-  
flyttet til Lyrsholm som Næstkommanderende i 13.  
Afsnit 1. Okt. 1920, Oversergent 1. April 1921,  
Vagtmaster af 2. Grad i Sønderhav 15. Juni 1926,  
Vagtmaster af 1. Grad og Leder af 3. Afsnit, Skelde,  
1. Sept. 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 og 16  
Aars Hæderstegn. Gendarmerieksamen 1930.

Bopæl: Skelde.



Rasmus Hansen Holm,  
Grænseovergendarm.



Jens Sørensen Holt,  
Grænsevagtmaster.



Alfred Hansen Høj,  
Grænseovergendarm.



Carl Anton Højlund,  
Grænseovergendarm.



Johannes Iversen,  
Grænseovergendarm.

**Høj, Alfred Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Marts 1895 i Vejstrup ved Sjølund, Søn af Forsikringsagent H. J. Høj og Hustru Anna, f. Sørensen. Gift 10. Okt. 1919 med Petrine H., f. Søltøft.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 9. Sept. 1917, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1923, forflyttet til Skodsbøl, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juni 1920. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæders-tegn.

Bopæl: Skodsbøl.

**Højlund, Carl Anton**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. April 1897 i Kolding, Søn af Chauffør Martin Højlund og Hustru Nielsine, f. Andersen. Gift 3. Maj 1921 med Karen H., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Sept. 1918, forflyttet til Kolding som Ordonnans ved Kommandoen 1. Febr. 1919, til Graasten 5. Maj 1920, Korporal ved 5. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Sept. 1924, forflyttet til Kommandoen 1. Febr. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæders-tegn 1. Sept. 1929. Gendarmerieksamen 1932.

Bopæl: Nalmadebro pr. Graasten.

**Iversen, Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Maj 1895 i Tolding, Søn af Landmand Peter Iversen og Hustru Karen, f. Friis. Gift 9. Jan. 1923 med Adele I., f. Mathiesen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Afsnit 1. Juni 1919, forflyttet til 11. Afsnit 3. Distrikt, 5. Maj 1920, Overgendarm af 1. Grad. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Iversen, Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Dec. 1897 i Kolding, Søn af Landmand Peter Christoffer Iversen og Hustru, f. Petersen. Gift 8. April 1921 med Auguste Christine I., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 13. Marts 1919, forflyttet til Padborg 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bestyrelsen for Bov Sogns Syge- og Begravelsekasse. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1930.

Bopæl: Padborg.

**Jacobsen, Carl Vilhelm**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 6. Juni 1896 i Taps, Vejle Amt, Søn af afd. Møllersvend Mads Jacobsen og Hustru Ludvika, f. Mortensen. Gift 9. Nov. 1920 med Ella Oline J., f. Poulsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Taps 21. Jan. 1919, forflyttet til Bækken 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 5. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Bækken pr. Rinkenæs.

**Jakobsen, Martin**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. April 1894 i Bersholm, Ringkøbing Amt, Søn af Gaardejer Jens Jakobsen og Hustru Kirsten, f. Jensen. Gift 12. Maj 1922 med Margrete Jensine J., f. Christiansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 1. Maj 1919, forflyttet til Nørremølle 5. Maj 1920, Korporal 1. Maj 1922, Overgendarm af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Maj 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. Maj 1930.

Bopæl: Nørremølle pr. Højer.



Kristian Iversen,  
Grænseovergendarm.



Carl Vilh. Jacobsen,  
Grænseovergendarm.



Martin Jakobsen,  
Grænseovergendarm.



Otto Jakobsen,  
Grænseovergendarm.



Hans Chr. Jarlnæs,  
Grænsevagtmaster.



Anders Jensen,  
Grænsevagtmaster.

**Jakobsen, Otto**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Juli 1894 i Lustrup, Søn af Gaardejer Simon Hansen Jakobsen og Hustru Sørline, f. Johansen. Gift 17. Dec. 1922 med Thyra Kirstine J., f. Frederiksen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm ved Ribe 21. Febr. 1919, Korporal i Dyrhus 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn. Gendarmerieksamen 1933.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Jarlnæs, Hans Christian**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 23. Jan. 1877 i Aborre, Gamtofte Sogn, Fyen, Søn af Tømrer Hans Christian Hansen og Hustru Maren, f. Jensen. Gift 14. Okt. 1905 med Kirstine Marie J., f. Eriksen.

Indtraadt i Gendarmeriet som Gendarm i Vejstrup ved Kolding 1. Marts 1899, Sergent 1. April 1911, Oversergent 1. Aug. 1921, Grænsevagtmaster af 1. Grad og Afsnitsleder i 11. Afsnit, Lille Jynde- vad, 1. Maj 1932. Gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lille Jynde vad pr. Store Jynde vad.

**Jensen, Anders**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 29. Febr. 1880 i Store Andst Sogn, Søn af Arbejds- mand Jens Jensen og Hustru Line, f. Andersen. Gift 10. Dec. 1904 med Marie Frederikke J., f. Ferdinand.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 10. Marts 1902, Overgendarm af 1. Grad i Padborg, 8. Afsnit 2. Distrikt, 21. Nov. 1920, Vagtmaster af 2. Grad i Lille Jynde vad, 11. Afsnit 2. Distrikt, 1. Nov. 1928. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet som Sadelmager. 16 Aars Hæderstegn 1926.

Bopæl: Lille Jynde vad pr. Store Jynde vad.

**Jensen, Christian August**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Aug. 1895 i Lyngaa ved Hadsten, Søn af Købmand Jens Jensen og Hustru Emma, f. Jønck. Gift 12. Dec. 1922 med Metta Christine J., f. Ottsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlum ved Ribe 21. Febr. 1919, forflyttet til Ubjerg 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Menighedsraadet i Ubjerg Sogn fra 1926. Medlem af Ubjerg Skolekommission fra 1933. Repræsentant for 15. Afsnit 1933. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Ubjerg pr. Tønder.

**Jensen, Ellermann Hjalmar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Okt. 1896 i Esbjerg, Søn af Arbejdsmand Kristen Sørensen Jensen og Hustru Anna Johanne, f. Nielsen. Gift 18. Sept. 1919 med Margrethe J., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varminglund 21. Febr. 1919, forflyttet til Højer 8. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, forflyttet til Siltoft 1. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Sønderborg, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1926. Kasserer for 2. Afsnits Gendarmeriforening. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Dybbøl Mark pr. Sønderborg.

**Jensen, Folmer Julius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Sept. 1896 i Skamstrup, Søn af Sten- huggør Ludvig Jensen og Hustru Otilie, f. Olsen. Gift 16. Juni 1920 med Marie J., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlum ved Ribe 21. Febr. 1919, forflyttet til



Chr. Aug. Jensen,  
Grænseovergendarm.



Ellermann H. Jensen,  
Grænseovergendarm.



Folmer Julius Jensen,  
Grænseovergendarm.



Hans Erik Jensen,  
Grænseovergendarmer.



Hans Laurits Jensen,  
Grænseovergendarmer.



Jacob Jensen,  
Grænseovergendarmer.

Ubjerg 5. Maj 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Ubjerg pr. Tønder.

**Jensen, Hans Erik**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 27. Jan. 1898 i København, Søn af Rentier, Hønseriejer Hans Peter Jensen og Hustru Kristine, f. Hansen. Gift 29. Sept. 1921 med Nicoline J., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Brøndøre 2. Febr. 1920, forflyttet til Kollund 5. Maj 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1923, af 1. Grad i 6. Afsnit 1926. Uddannet ved Landvæsen. Aftjent Værnepligt i Næstved i 4. Dragon Regiment.

Bopæl: Kollund Østerskov pr. Smedeby.

**Jensen, Hans Laurits**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 27. Okt. 1897 i Lille Lyngby, Frederiksborg Amt, Søn af Banearbejder Jørgen Laurits Jensen og Hustru Johanne Margrete, f. Jensen. Gift 14. Febr. 1920 med Mette Sofie J., f. Falk.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Bastrup 22. Febr. 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarmer af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Bov pr. Smedeby.

**Jensen, Jacob**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 31. Marts 1897 i Herslev ved Fredericia, Søn af Landpostbud Jens Jensen og Hustru Marie, f. Nissen. Gift 22. Maj 1925 med Meta Sophie J., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Andst 1. Okt. 1919, fast ansat 1. April 1921, Kor-

poral 1. Okt. 1922, Overgendarmer, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1925. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Trainafdelingens Korporalskole. Formand for Frøslev Skytte- og Gymnastikforening 1925 og for Padborg Ungdomsforening, Stifter af Padborg Boldklub 1931 og dens Formand. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Jensen, Jens**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 2. Sept. 1895 i Østbirk, Skanderborg Amt, Søn af afd. Skomager Aug. Jensen og Hustru Oline Marie, f. Rasmussen. Gift 2. Sept. 1920 med Anna Henriette J., f. Høyer.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som bereden Gendarmer i Foldingbro 21. Febr. 1919, forflyttet til Frederikshøj 10. April 1919, til Rønshoved 5. Maj 1920. Overgendarmer af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Tidligere Ekstraarbejder under D. S. B. i Grindsted. Formand for Grænsegendarmeriforeningen 25. Sept. 1922, Medlem af Hovedbestyrelsen for Statstjenestemændenes Centralorganisation 1926. Beskikket Medlem af Grænsegendarmeriets Eksamenskommission 1929, Medlem af Statsfunktionærernes Laaneforenings Repræsentantskab 1922, Næstformand i Holbøl Menighedsraad 1929 og Kommunens Biblioteksforening i en Aarrække. Gendarmerieksamen 1933.

Bopæl: Rønshoved pr. Rinkenæs.

**Jensen, Jens Christian**, Grænsevagtmester af 1. Grad, f. 16. Jan. 1872 i Tuesbøl ved Brørup, Søn af Gaardejer Jens Christensen og Hustru Karla, f. Pedersen. Gift 22. Juli 1904 med Karoline J., f. Hansen Vejrup.



Jens Jensen,  
Grænseovergendarmer.



Jens Chr. Jensen,  
Grænsevagtmester.



Jens Gidsel Jensen,  
Grænseovergendarmer.



Jens Jacob Jensen,  
Grænseovergendarmer.



Karl Otto Jensen,  
Grænseovergendarmer.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kloby 1. Marts 1896, Sergent 1. Jan. 1907, Vagtmester af 2. Grad 1. April 1921, af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Nov. 1929. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Ladelund Højskole 1890—91, gennemgaaet Fodfolkets Befalingsmandsskole 1893—94, Medlem af Sogneraadet 1909—17, af Prisreguleringskommissionen og Skolekommissionen. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kegnæshøj pr. Kegnæs.

**Jensen, Jens Gidsel**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 3. Dec. 1896 i Vejen, Ribe Amt, Søn af Sergent i Grænsegendarmeriet Peter Martin Jensen og Hustru Constance, f. Andersen. Gift 19. Okt. 1922 med Valborg Sofie J., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 1. Febr. 1920, forflyttet til Skelde 5. Maj 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Afsnitsformand, Repræsentant for 3. Afsnit, Formand for Skelde Skytteforening. 8 Aars Hæderstegn

Bopæl: Skelde.

**Jensen, Jens Jacob**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 1. Juni 1897 i Esbjerg, Søn af Arbejdsmand Hans Chr. Jensen, Kolding og Hustru Anna Bertholine, f. Sørensen. Gift 17. Dec. 1921 med Else J., f. Bendt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 21. Febr. 1919, Overgendarmer af 2. Grad i Kollund 21. Febr. 1922, af 1. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 21. Febr. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Krusaa pr. Smedeby.

**Jensen, Karl Otto**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 18. Okt. 1897 i Astrup Sogn, Søn af Landmand Martinus Jensen og Hustru Karen Marie, f. Jerimiasen. Gift 13. Febr. 1920 med Meta J., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 19. Febr. 1919, forflyttet til 16. Afsnit 5. Distrikt, 8. Nov. 1920, til 11. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1925, Overgendarmer af 1. Grad. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Lille Jyndeved Mark pr. Store Jyndeved.

**Jensen, Kristian Marius**, Grænsevagtmester af 1. Grad, f. 29. Aug. 1891, Søn af Gaardejer Jens Peter Jensen og Hustru Johanne Marie, f. Nielsen. Gift 17. April 1921 med Sine Vilhelmine J., f. Dichmann.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Sergent 1. Juli 1920 med Tjeneste ved Kommandoen i Graasten, Oversergent 1. Maj 1921, Vagtmester af 2. Grad 1. April 1923, af 1. Grad 1. Dec. 1926. Uddannet ved Landvæsen og Mejeribrug, gennemgaaet Rytteriets Befalingsmandsskoler 1916—18, Sergent 1918. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Slotsbakken, Graasten.

**Jensen, Ludvig Valdemar Oxfeldt**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 23. Maj 1895 i København, Søn af Murer Jens Oxfeldt Jensen og Hustru Marie Elisabeth, f. Carstens. Gift 3. Nov. 1921 med Kathrine J., f. Iversen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 21. Febr. 1919, Korporal i Ubjerg 1. Marts 1922, Overgendarmer af 2. Grad 1. Marts 1925, af 1. Grad i Dyrhus, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1928. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer i 15. Afsnit,



Kristian Marius Jensen,  
Grænsevagtmester.



L. V. Oxfeldt Jensen,  
Grænseovergendarmer.





Marinus Jensen,  
Grænseovergendarm.



Martinus Joh. Jensen,  
Grænseovergendarm.



Poul Christian Jensen,  
Grænseovergendarm.

Medlem af Bestyrelsen for Hjælpekassen i Tønder Landsogn. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Jensen, Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. Juli 1897 i Fiskebæk, Søn af Landmand Jens Christian Jensen og Hustru Maren Kirstine, f. Porskjær. Gift 5. Maj 1923 med Kristine Dorthea J., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 31. Jan. 1920, forflyttet til Skovby 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926, forflyttet til Sønderborg, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Dec. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Løngang 26, Sønderborg.

**Jensen, Martinus Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Febr. 1897 i Malt Sogn ved Brørup, Søn af Husmand Rasmus Jensen og Hustru Sørine, f. Sørensen. Gift 23. Okt. 1925 med Christine Marie J., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 1. Juli 1919, forflyttet til Sofiedal 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juli 1922, af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juli 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Jensen, Poul Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Juli 1893 i Gravlev, Aalborg Amt, Søn af Husmand Hans P. Jensen og Hustru Margrete, f. Poulsen. Gift 12. Juli 1919 med Kirstine J., f. Thomsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i

Sønderskov 1. Febr. 1918, forflyttet til Klaaby 1. Maj 1918, til Vedsted 1. Juli 1919, til Rudbøl 1. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1921, Overgendarm i 16. Afsnit 3. Distrikt 1. Marts 1924. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1929.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Jensen, Simon Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. April 1894 i Nagbøl, Skanderup Sogn, Søn af Gaardejer Hans Jensen og Hustru Anna Marie, f. Lund. Gift 23. Nov. 1919 med Hansine J., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Villebøl 1. Okt. 1917, Korporal i Grænsegendarmeriet 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1923, forflyttet til Øster Snogbæk, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Maj 1925. Gendarmerieksamen 1932. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1929.

Bopæl: Øster Snogbæk pr. Vester Sottrup.

**Jensen, Søren Petersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. April 1893 i Pjedsted, Søn af Træhandler Jens Peter Jensen og Hustru Dorthea Kathrine, f. Christensen. Gift 23. April 1923 med Marie Cathrine J., f. Koch.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skodborghus ved Vejen 1. April 1919, forflyttet til Faarhus 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1922, af 1. Grad i 10. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen, Formand for Kragelund Skolekommission, gennemgaaet Korpalskolen ved Fodfolket, 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kragelund pr. Faarhus.

**Jensen, Valdemar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Aug. 1897 i Hellevad ved Klokkeholm,



Simon Peder Jensen,  
Grænseovergendarm.



Søren Petersen Jensen,  
Grænseovergendarm.



Valdemar Jensen,  
Grænseovergendarm.



K. P. M. Jeppesen,  
Grænseovergendarm.



Kristen Jessen,  
Grænseovergendarm.



Thomas Emil Jessen,  
Grænseovergendarm.

Søn af Husmand Jens Christian Jensen og Hustru Ane Katrine, f. Nielsen. Gift 23. Marts 1923 med Heilvig Hansine J., f. Bruhn.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlund 1. April 1920, forflyttet til Sydfelt 5. Maj 1920, til Møgeltønder 1. Nov. 1920, til Store Jydevad 1. April 1921, til Ubjerg 2. Aug. 1921, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Ubjerg Skolekommission, Tillidsmand for Husmandsbrandkassen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød Mark pr. Tønder.

**Jeppesen, Kristian Peter Michael**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. Dec. 1895 paa Bastrup Mark, Vejle Amt, Søn af Boelsmand Søren Jeppesen og Hustru Kirsten, f. Hansen. Gift 29. April 1921 med Kirstine Marie J., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 1. Okt. 1917, forflyttet til Dalsgaard 1. Nov. 1920, til Sandager 1. Marts 1921, Korporal 1. April 1921, forflyttet til Rønshoved 1. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1923, forflyttet til Alnor pr. Graasten 1. Okt. 1933. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bestyrelsen for Holbøl Sogns Hjelpekasse 1929. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929.

Bopæl: Alnor pr. Graasten.

**Jessen, Kristen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Marts 1894 i Hejls, Søn af Arbejdsmand Jes Jessen og Hustru Johanne Kirstine, f. Mosegaard. Gift 16. Maj 1921 med Sara Kirstine J., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egebæk 1. Juni 1919, forflyttet til Rudbøl 1920, Korporal 1. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad 1.

Juni 1925, forflyttet til Klinting, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1929. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Klinting pr. Vollerup.

**Jessen, Thomas Emil**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1898 i Føvling Sogn, Ribe Amt, Søn af Husmand Hans Andersen Jessen og Hustru Kirstine, f. Junker. Gift 12. Dec. 1923 med Maren J., f. Mikkelsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 26. Jan. 1920, forflyttet til Skelde 8. Nov. 1920, Overgendarm af 2. Grad, 1. Febr. 1923, af 1. Grad, 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for 3. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Jessing, Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Juli 1895 i Føvling Sogn, Søn af Vognmand Peter Jensen og Hustru Jessine, f. Jessing. Gift 8. April 1921 med Emilie Mathilde J., f. Pontoppidan-Aagaard.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 21. Febr. 1919, fast ansat i Krusaa 1. April 1921, Korporal 1922, Overgendarm af 1. Grad, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Smedeby.

**Johannsen, Jes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. April 1896 i Avnbøl, Søn af Husmand Chr. Peder Johannsen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 15. Okt. 1920 med Dorthea Margrete J., f. Smith.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i den internationale Kommission 1. Jan. 1920, i Frølev 1. Juli 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juli



Hans Jessing,  
Grænseovergendarm.



Jes Johannsen,  
Grænseovergendarm.



Johan Edvard Johansen,  
Grænsevagtimester.



Johannes S. Johansen,  
Grænseovergendarm.



Jørgen Peder Johansen,  
Grænsevagtimester.

1923, af 1. Grad, 9. Afsnit 2. Kreds, 1. Juli 1926. Sergent af Reserven, Deltager i Verdenskrigen 1915—18. 29. Sept. 1918—2. Sept. 1919 i Fransk Fangenskab. 8 Aars Hæderstegn 1931, Jernkorset af 2. Kl. og Sachsen Weimars Krigsmedalje 1917.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Johansen, Johan Edvard**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 24. Febr. 1892 i Kastbjerg, Søn af Arbejdsmand Aug. Johansen og Hustru Johanne, f. Hansen. Gift 11. Maj 1917 med Ingeborg J., f. Eskelund.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 1. Juli 1916, Korporal i Tønder 1. April 1921, Sergent i Sød Mark 29. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1924, forflyttet til Dyrhus 1. April 1931. Gendarmerieksamen 1931. Forfremmet til Overvagtimester af 2. Grad og forflyttet til Frøslev, 2. Distrikt 1. Juni 1933. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev.

**Johansen, Johannes Severin**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Sept. 1896 i Horsens, Søn af Bødker M. Johansen og Hustru Jensine, f. Sørensen. Gift 8. Dec. 1921 med Johanne J., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Okt. 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Korporal 1. Okt. 1922, Overgendarm af 1. Grad, 2. Distrikt 8. Afsnit, 1. Okt. 1925. Afsnittets Repræsentant i Grænsegendarmeriforeningen 1925.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Johansen, Jørgen Peder**, Grænsevagtimester af 1. Grad, f. 14. Nov. 1870 i Eskelund Mark, Søn af afd. Arbejdsmand Nis Johansen og Hustru Marie Dorthea,

f. Christensen. Gift 25. Nov. 1904 med Ane Marie J., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Foldingbro 1. Aug. 1893, Korporal 1. Jan. 1903, Vagtimester af 2. Grad 1. Juni 1921, af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1926. Uddannet ved Landvæsen. 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund pr. Smedeby.

**Juhl, Henrik Petersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Juli 1896 i Vejen, Ribe Amt, Søn af Vognmand Jacob Petersen Juhl og Hustru Karoline, f. Schmidt. Gift 16. Nov. 1923 med Kristine Marie J., f. Autzen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 22. Febr. 1919, forflyttet til Skelde 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Juhl, Jens Johansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Dec. 1896 i Gørding, Ribe Amt, Søn af Ledvogter Hans Johansen Juhl og Hustru Inger, f. Kjær. Gift 30. Marts 1923 med Ella J., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Nielsbygaard 21. Febr. 1919, forflyttet til Foldingbro 5. Maj 1920, til Pluskær 1. Okt. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Maler. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Pluskær pr. Padborg.

**Juhl, Søren Christiansen**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 22. Nov. 1878 i Vamdrup, Søn af afd. Murer



Henrik Petersen Juhl,  
Grænseovergendarm.



Jens Johansen Juhl,  
Grænseovergendarm.



Søren Christiansen Juhl,  
Grænsevagtmester.



Peder Gustav Jønson,  
Grænseovergendarm.



Anders Chr. Jørgensen,  
Grænseovergendarm.

Kristen Christiansen Juhl og Hustru Inge Marie, f. Aalling. Gift 21. Juni 1907 med Andrea J., f. Skøth.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 1. Okt. 1904, Sergent 1. Okt. 1912, Vagtmester af 2. Grad, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Jan. 1930. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet som Murer. 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Brunsnæs pr. Broager.

**Jønson, Peder Gustav**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Aug. 1896 i Herfølge, Søn af Kalkbrænder Gustav Jønson og Hustru Karen, f. Olsen. Gift 8. Okt. 1930 med Henny J., f. Bendt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 26. Jan. 1920, Overgendarm af 2. Grad i Krusaa 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 7. Afsnit. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Smedeby.

**Jørgensen, Anders Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 11. Febr. 1898 i Vilbjerg ved Herning, Søn af Landmand Niels Jørgensen og Hustru Ane Margrethe, f. Enevoldsen. Gift 17. Juni 1919 med Eline Katrine J., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre, Tapsø Sogn, 21. Febr. 1919, forflyttet til Rønshoved 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1923, af 1. Grad i Frøslev, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1927, forflyttet til Dyrhus, 15. Afsnit, 3. Distrikt, 1. Juni 1933. Uddannet ved Landvæsen. Korporal i Fodfolket 1916, Sekretær i Grænsegendarmeriforeningen 1924—28, Repræsentant i samme 1930—31, Medlem af Holbøl Sogneraad og Pantefoged 1925—27. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Jørgensen, Chr. Haugaard**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Sept. 1896 i Gjurup ved Hjørring, Søn af Jens Jørgensen og Hustru Kirstine, f. Haugaard. Gift 11. Juni 1929 med Magdalene J., f. von Eitzen, afdød.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gjelsbro 19. Febr. 1919, forflyttet til Egebæk 1. April 1919, til Rudbøl 1. Sept. 1920, til Sød 1. April 1921, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Smed og Landmand, Kasserer for 14. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Jørgensen, Emil Thomas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. April 1894 i Harreslev ved Flensborg, Søn af Rentier Sønke Jørgensen og Hustru Maren, f. Fischlein. Gift 3. Maj 1923 med Anna Marie Magdalene J., f. Jacobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sofiendal 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juni 1923, af 1. Grad 1. Juni 1926, forflyttet til Frøslev Hegn, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Dec. 1926. Uddannet ved Landvæsen, deltaget i Verdenskrigen 1915—19. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Hegn pr. Padborg.

**Jørgensen, Gustav Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. Dec. 1896 i Øster Skerninge, Søn af Lærer Johan Jørgensen og Hustru Anna Cathrine, f. Johansen. Gift 20. Marts 1920 med Marie Kerstine J., f. Olsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 21. Febr. 1919, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1930. Uddannet som Gartner. Repræsentant for Gendarmeriforeningens Begra-



C. Haugaard Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Emil T. Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Hans Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Hans Peter Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Jørgen F. Jørgensen,  
Grænseovergendarm.

velseskasse 1926, Repræsentant for 11. Afsnit i Hovedbestyrelsen 1928. Medlem af den kommunale Hjælpekasse 1929, Repræsentant i Elektricitetsforsynings-Selskabet for Sønderjyllands Vestkyst 1932. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lille Jyndevad pr. Store Jyndevad.

**Jørgensen, Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Juli 1899 i Kolding, Søn af afd. Overtoldbetjent Jens Jacob Jørgensen og Hustru Kristiane, f. Thiel sen. Gift 16. Aug. 1921 med Agnes Dorthea J., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Krusaa 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet som Bager. Repræsentant for Nordisk Livsforsikringselskab. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1932.

Bopæl: Smedeby.

**Jørgensen, Hans Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. April 1898 i Aarhus, Søn af Politibetjent Jørgen Anton Jørgensen og Hustru Vilhelmine Edvardine Nielsine, f. Jørgensen. Gift 26. Marts 1932 med Marie Kathrine J., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som midlertidig Grænsegendarm i Kalvslund 2. Febr. 1920, Gendarm i Rends 1. April 1921, Korporal i Graasten 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad ved Kommandoen i Graasten 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, ansat paa Byfogedkontoret i Aarhus. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Herles, Graasten.

**Jørgensen, Jørgen Frederik**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Juni 1896 i Husby ved Ejby, Søn af Husmand Ole Jørgensen, Svenstrup, og Hustru

Ane, f. Andersen. Gift 24. Sept. 1921 med Marie Christine J., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Taps 1. Febr. 1920, Ordonnans ved 2. Distrikt i Rinkenæs 5. Maj 1920, forflyttet til Sønderhav 1. Aug. 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 6. Afsnit 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Artilleriets Sergentskole 1918. Formand for Skolekommissionen 1928. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sønderhav pr. Holbøl.

**Jørgensen, Knud Ove**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Sept. 1895 i København, Søn af Husejer Peder Jørgensen og Hustru Sørine, f. Sørensen. Gift 5. Maj 1921 med Margaretha J., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varminglund 21. Febr. 1919, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Jørgensen, Peder Alfred**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Jan. 1897 i Saxkjøbing, Søn af Husejer Hans Jørgensen og Hustru Hanne Caroline, f. Nielsen. Gift 29. Marts 1923 med Sofie J., f. Clausen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Brunsnæs 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen, Maskinfaget, Underkorporal 1919 ved 4. Dragonregiment. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Brunsnæs pr. Broager.

**Jørgensen, William Riis**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Marts 1897 i Varming, Søn af afd.



Knud Ove Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Peder Alfred Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



William Riis Jørgensen,  
Grænseovergendarm.



Jeppe Christian Kjær,  
Grænsevagtmeister.



Knud E. V. Knudsen,  
Grænseovergendarm.



H. P. Jørgensen Koch,  
Grænseovergendarm.

Sergent Jørgensen og Hustru Kirstine, f. Thomsen. Gift 7. Maj 1924 med Paula Marie J., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frøslev 5. Aug. 1920, Overgendarm af 2. Grad 5. Aug. 1923, af 1. Grad, 9. Afsnit 2. Distrikt, 5. Aug. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Kjær, Jeppe Christian**, Grænsevagtmeister af 2. Grad, f. 15. Juni 1878 i Vejstruprød, Vejle Amt, Søn af Landmand Chr. Kjær og Hustru Marie Katrine, f. Hartvig. Gift 23. Aug. 1912 med Kirstine K., f. Skovgaard.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 1. April 1900, forflyttet til Obbekær 1. April 1901, til Frederikshøj 1. Marts 1904, til Brøndøre 1. Febr. 1906, Sergent 1911, i Kollund 5. Maj 1920, Vagtmeister af 2. Grad i Skelde, 3. Afsnit 1. Distrikt, 1926. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet ved Landvæsen. 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Knudsen, Knud Einar Valdemar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Maj 1895 i Vamdrup, Søn af Træskomager Kr. Marius Knudsen og Hustru Petrine, f. Petersen. Gift 16. Juli 1920 med Kirstine Marie K., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficerskreds 1. Aug. 1919, forflyttet til 11. Afsnit 3. Distrikt 5. Maj 1920, Grænseovergendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 2. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Skolekommissionen 1929. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Koch, Hans Peter Jørgensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Maj 1896 i Assens, Søn af Arbejdsmand Søren Jørgensen Koch og Hustru Anna Marie Kristine, f. Ørsted. Gift 6. Juli 1922 med Else Elisabeth K., f. Christiansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Formand for Oplysningsudvalget i Grænsegendarmeriforeningen 1927, Afsnitsformand 1926—30, Medlem af Menighedsraadet 1929. Næstformand for Grænsegendarmeriforeningen 1. April 1933.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Korsgaard, Niels Poulsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Nov. 1896 i Skanderup, Søn af Statshusmand Otto P. Korsgaard og Hustru, f. Lindet. Gift 11. Juli 1921 med Louise Kristine Marie K., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 26. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Sønderby, 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Sønderby pr. Kegnæs.

**Kristensen, Hans Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Marts 1897 i Hovborg, Lindknud Kommune, Søn af Smed Jens Kristensen og Hustru Karen, f. Sørensen. Gift 26. April 1924 med Maren Dorthea K., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Stavnsager 1. Maj 1920, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1923, af 1.



N. Poulsen Korsgaard,  
Grænseovergendarm.



Hans Chr. Kristensen,  
Grænseovergendarm.



K. Langvad Kristensen,  
Grænseovergendarm.



M. Sjerslev Kristensen,  
Grænseovergendarm.



Otto V. Kristensen,  
Grænseovergendarm.

Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Tidligere Repræsentant for 14. Afsnit i 2 Aar, Formand for Sæd Foredragsforening. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Kristensen, Kristian Langvad**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Sept. 1896 i Nykøbing Mors, Søn af Sadelmager Martinus Kristensen og Hustru Ane Elisabeth, f. Jacobsen. Gift 29. Juli 1922 med Anna Emma Pauline K., f. Hübner.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Taps 21. Febr. 1919, forflyttet til Dredivad 25. April 1919, til Kollund 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1922, af 1. Grad i 6. Afsnit 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Kristensen, Martin Sjerslev**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Sept. 1898 i Elkjær, Malling Sogn, Søn af Husmand Kresten Kristensen og Hustru Bodil, f. Jørgensen. Gift 3. April 1923 med Anna K., f. Ernstsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 11. Afsnit Lille Jyndeved 1. April 1921, forflyttet til 12. Afsnit Rends 15. Jan. 1922, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. Afsnitsformand. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Kristensen, Otto Valdemar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Dec. 1894 i Skyum, Thy, Søn af Husmand Jens Peter Kristensen og Hustru Mette Marie, f. Nielsen. Gift 4. Okt. 1918 med Mette Marie K., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficerskreds 1. Okt. 1917, forflyttet til Lille Jyndeved 5. Maj 1920, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet som Snedker. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Kristiansen, Jeppe Theodor**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Marts 1897 i Majbølle, Søn af Arbejdsmand Jørgen Kristiansen og Hustru Dorthea, f. Jeppesen. Gift 2. Dec. 1925 med Anna Margrethe K., f. Eriksen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 21. Febr. 1919, forflyttet til Frederikshøj 24. April 1919, til Sønderhav 5. Maj 1920, til Sandager 15. Sept. 1920, Korporal 1. Marts 1922, forflyttet til Krusaa 1. Aug. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Handel. Aftjent Værnepligt fra 1917—19. Korporal 1918. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Kristiansen, Kristian Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 31. Aug. 1893 i Vamdrup, Søn af afd. Gaardejer Jørgen Markus Kristiansen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 7. Marts 1921 med Anna K., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 1. Juni 1918, Korporal 1. Juni 1921, Overgendarm i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Juni 1924. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Krog, Morten Jepsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Sept. 1894 i Ødis, Søn af Arbejdsmand Søren Krog og Hustru Sofie, f. Schönning. Gift 7. Okt. 1922 med Margrete Bothilde K., f. Andresen.



Jeppe T. Kristiansen,  
Grænseovergendarm.



Kristian M. Kristiansen,  
Grænseovergendarm.



Morten Jepsen Krog,  
Grænseovergendarm.



Jens Krogh,  
Grænseovergendarm.



Boj Nielsen Langpap,  
Grænseovergendarm.



Karl Larsen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vedsted 21. Febr. 1919, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, Korporal 21. Febr. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt, 21. Febr. 1925. Gendarmerieksamen 1933. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Krogh, Jens**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Nov. 1897 i Tistrup, Ribe Amt, Søn af Arbejdsmand Lauritz Feddersen Krogh og Hustru Eline Margrethe, f. Petersen. Gift 4. Febr. 1923 med Marie Martha K., f. Goral.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sønderkov Mølle 21. Febr. 1919, forflyttet til Foldingbro 1. Okt. 1919, til Graasten 5. Maj 1920, til Gammelgab 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Gammelgab pr. Broager.

**Langpap, Boj Nielsen**, Grænseovergendarm, f. 30. Marts 1894 i Ødis-Bramdrup, Søn af Landmand Andreas Frederik Langpap og Hustru Marie Elisabeth, f. Nielsen. Gift 30. Okt. 1921 med Hedvig Marie L., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Holte ved Vamdrup 1. Marts 1919, forflyttet til Ødis-Bramdrup 1. April 1919, til Krusaa 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 7. Afsnit, 1. Marts 1930. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Larsen, Karl**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Maj 1899 i Skovby, Haderslev Amt, Søn af Hjul-

mand Hans Larsen og Hustru Helene, f. Petersen. Gift 9. Sept. 1926 med Anna Kirstine Marie L., f. Byriell.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bov 1. Aug. 1922, Overgendarm af 2. Grad 1. Aug. 1925, af 1. Grad, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1928. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Rønsdam, Bov pr. Padborg.

**Larsen, Karl Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1897 i Korsør, Søn af Arbejdsmand Anders Larsen. Gift 8. Juli 1924 med Thyra Gertrud L., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 2. Jan. 1920, forflyttet til Lyrsholm 5. Maj 1920, Korporal 2. Jan. 1923, Overgendarm af 1. Grad, 13. Afsnit 3. Distrikt, 2. Jan. 1926. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Larsen, Lars Martin Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Marts 1897 i Syv Sogn, Viby Sj., Søn af Husmand Jens Larsen og Hustru Sofie, f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Jyndeved 11. Afsnit 1. Maj 1922, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1925, af 1. Grad 1. Maj 1928, i Sofendal, 10. Afsnit fra 1929—31, i Sæd, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Maj 1931. Uddannet ved Landvæsen. Elev paa Ryslinge Højskole 1916—17, gennemgaaet Feltartilleriets Korporalskole 1918—19.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Larsen, Niels**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 27. Okt. 1879 i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn, Søn af Husmand Rasmus Larsen og Hustru Karen Marie,



Karl Kristian Larsen,  
Grænseovergendarm.



Lars M. P. Larsen,  
Grænseovergendarm.



Niels Larsen,  
Grænsevagtmaster.





Niels Peter Larsen,  
Grænseovergendarm.



Rasmus Larsen,  
Grænseovergendarm.



Søren Larsen,  
Grænseovergendarm.

f. Madsen. Gift 16. April 1910 med Marie L., f. Holtz.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Skov 1. Nov. 1899, forflyttet til Farris 1. April 1901, Holte 1. Nov. 1902, Vejstrup Skov 1. April 1904, Kolding som Ordonnans hos Grænsegendarmerichefen 1. Nov. 1905, Frederikshøj 1. Juli 1907, Sergent 1. Juli 1911, i Rønshoved 5. Maj 1920 og til Sønderhav 1. Nov. 1920. Vagtmester af 2. Grad og Næstkommanderende i 9. Afsnit Frøslev 1. Maj 1926, i Sønderborg, 2. Afsnit 1. Nov. 1930. Gendarmerieksamen 1930. Forfremmet til Vagtmester af 1. Grad og Afsnitsleder i 4. Afsnit Skodsbøl fra 1. Juni 1933. Uddannet ved Landvæsen. Aftjent Værnepligt ved 2. Dragonregiment 1898—99. 8 Aars Hæderstegn 1919.

Bopæl: Skodsbøl pr. Broager.

**Larsen, Niels Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Maj 1897 i Staun, Farstrup Sogn, Aalborg Amt. Gift 12. Sept. 1920 med Marie L., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lille Andst 21. Febr. 1919, forflyttet til Bov 1. Okt. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Larsen, Rasmus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. Dec. 1897 i Svendborg, Søn af Jens Peter Larsen og Hustru Johanne Marie, f. Petersen. Gift 24. Sept. 1922 med Ane Kirstine L., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sofiendal 1. Nov. 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Nov. 1924, af 1. Grad i Høruphav, 2. Afsnit 1. Di-

strikt, 1. Nov. 1927. Uddannet ved Landvæsen. Bopæl: Høruphav pr. Kirkehørup, Als.

**Larsen, Søren**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Febr. 1896 i Jerting, Søn af Gaardejer Peter Mikkel Larsen og Hustru Stine, f. Sørensen. Gift 8. April 1921 med Johanne Kristine L., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Aabølling 1. Maj 1919, Korporal 1. Maj 1922, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1925. Uddannet ved Landvæsen, Korporal i Fodfolket. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Larsen, Villiam**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Marts 1897 i Vonsild, Vejle Amt, Søn af Arbejdsmand Lars Larsen og Hustru Anna, f. Hansen. Gift 14. Sept. 1924 med Dorthea L., f. Bujakewitz.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Mark 1. Juli 1919, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, Korporal 1. Juli 1922, Overgendarm af 1. Grad, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juli 1925. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Lassen, Adolf Vilhelm**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Maj 1897 i Stenderup, Søn af Vejmand Peder Holst Lassen og Hustru Kirstine, f. Thomsen. Gift 29. Okt. 1920 med Margrethe L., f. Møller.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 2. April 1920, Korporal 1. Maj 1923, Overgendarm af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Maj 1926. Uddannet ved Landvæsen. Deltager i Verdenskrigen 1916—18, 2 Aar i fransk Krigsfangenskab.

Bopæl: Kegnæs Færge.



Villiam Larsen,  
Grænseovergendarm.



Adolf Vilhelm Lassen,  
Grænseovergendarm.



Thorvald M. Laugesen,  
Grænseovergendarm.



Johannes A. Lauritsen,  
Grænseovergendarm.



Niels Knudsen Laurtrup,  
Grænseovergendarm.

**Laugesen, Thorvald Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Juni 1897 i Jedsted, Vilslev Sogn, Ribe Amt, Søn af Smed Chresten Laugesen og Hustru Anna, f. Bech. Gift 1. Jan. 1921 med Christa L., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 21. Febr. 1919, forflyttet til Lyrsholm 7. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, i Sofiendal, 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1925. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 10. Afsnit. Medlem af Skolekommissionen, Tillidsmand i Sprogforeningen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sofiendal pr. Faarhus.

**Lauritsen, Johannes Amandus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Juni 1895 i Erritsø, Søn af Husmand Hans Lauritsen og Hustru Maren, f. Hansen. Gift 16. Sept. 1922 med Anne Margrethe L., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 21. Febr. 1919, Sergent 1. Febr. 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. April 1923. Tjenstgørende ved Kommandoen i Graasten. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Trainafdelingens Korporalskole 1915, Korporal 1916, Sergent af Reserven i Rytteriet 1917. Gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus med Fagprøve 1931. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Slottet, Graasten.

**Lautrup, Niels Knudsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Febr. 1895 i Varming, Søn af Tække-mand Peter Hansen Lautrup og Hustru Nielssine, f. Bondegaard. Gift 5. Maj 1922 med Elise Christine L., f. Larsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varming 21. Febr. 1919, ved Grænsens Flytning

5. Maj 1920 forflyttet til Sæd, 14. Afsnit 3. Distrikt, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 14. Afsnit 1929. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930. Gendarmerieksamen 1933.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Linderød, Helmig**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Dec. 1897 i Ruds Vedby, Søn af Gaard-ejer Peter Christiansen og Hustru Bodil, f. Nielsen. Gift 24. April 1932 med Anna L., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Brændøre 21. Febr. 1919, forflyttet til Kollund 1. Sept. 1920, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Lindhøj, Jens Chr.**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 6. Febr. 1870 i Vejrum, Søn af afd. Landmand Niels Chr. Andersen og Hustru Maren, f. Madsen. Gift 15. Juli 1904 med Abeline Marie L., f. Christiansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kjeld Mølle 1. Maj 1893, Sergent 1. Maj 1901, Vagt-mester af 1. Grad 1. Aug. 1921, forflyttet til Lyrsholm, 13. Afsnit 3. Distrikt, 15. Sept. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Ludvig, Andreas Jensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 11. Juli 1894 i Vonsild, Søn af Husmand Johannes Andreas Ludvig og Hustru Maren Kirstine, f. Jensen. Gift 31. Okt. 1926 med Thyra Katrine Magda L., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Skov 1. Nov. 1919, forflyttet til 7. Afsnit 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad i Krusaa 1. Nov.



Helmig Linderød,  
Grænseovergendarm.



Jens Chr. Lindhøj,  
Grænsevagtmaster.



Andreas Jensen Ludvig,  
Grænseovergendarm.



A. C. Buus Madsen,  
Grænseovergendarm.



Andreas Madsen,  
Grænseovergendarm.



Axel F. V. Madsen,  
Grænseovergendarm.

1922, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Nov. 1925.  
8 Aars Hæderstegn 1930.  
Bopæl: Søglimt, Smedeby.

**Madsen, Anders Chr. Buus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Jan. 1897 i Ø. Hornum Sogn, Søn af Landmand Niels Buus Madsen og Hustru Johanne, f. Sørensen. Gift 16. Juni 1922 med Margrete M., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 21. Febr. 1919, forflyttet til Lyrsholm 18. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Næstformand for 13. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Madsen, Andreas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Juni 1897 i Hejls, Søn af Gaardejer Hans Madsen og Hustru Abelone, f. Friis. Gift 28. Sept. 1922 med Eline Kathrine M., f. Corydon.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sofiendal 1. April 1922, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1925, af 1. Grad 1. April 1928, forflyttet til Dyrhus, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1931. Uddannet ved Landvæsen, paa Landbrugsskole 10 Mdr., Tillidsmand i Sprogforeningen.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Madsen, Axel Folmer Victor**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Aug. 1899 i Kvandløse, Holbæk Amt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bov 1. Aug. 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Aug. 1924, af 1. Grad i Padborg, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1927. Uddannet som Maskinarbejder.

Bopæl: Padborg.

**Madsen, Christian Tinbol**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Marts 1895 i Bøvling Sogn, Søn af Murer Martinus Madsen og Hustru Ane, f. Jensen. Gift 15. Dec. 1919 med Kristine M., f. Ansager.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 14. Underofficerskreds 21. Febr. 1919, forflyttet til 16. Afsnit 5. Maj 1920, Overgendarm af 1. Grad, 16. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen, Medlem af Højer Byraad 1929.

Bopæl: Mellemgade 2, Højer.

**Madsen, Georg Nicolai**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Febr. 1898 i Lyngby Sogn, Randers Amt, Søn af Rentier J. Marius Madsen og Hustru Frederikke, f. Frederiksen. Gift 16. Juni 1922 med Anni M., f. Nicklasson.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Villebøl 27. Jan. 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Formand for Kollund Vandværk 1930. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Madsen, Gotfred Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Marts 1897 i Vigsø, Søn af Bager Anders Gustav Madsen og Hustru Marie Kirstine, f. Jacobsen. Gift 17. Juni 1922 med Anna Magdalene M., f. Magaard.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 15. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Lyrsholm, 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Tidligere Kusk. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.



Christian Tinbol Madsen,  
Grænseovergendarm.



Georg Nicolai Madsen,  
Grænseovergendarm.



Gotfred Peter Madsen,  
Grænseovergendarm.



Hans Madsen,  
Grænseovergendarmer.



Jens Peter Madsen,  
Grænseovergendarmer.



Johannes Madsen,  
Grænseovergendarmer.

**Madsen, Hans**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 13. Okt. 1897 i København, Søn af Malermester Mads Larsen Madsen og Hustru Karoline, f. Hansen. Gift 18. Nov. 1924 med Anna Margrete M., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Villebøl 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarmer i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Tidligere Banearbejder. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Madsen, Jens Peter**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 7. Juni 1895 i Ru, Vejle Amt, Søn af Husmand Carl Madsen og Hustru Anna, f. Jensen. Gift 4. Sept. 1921 med Anna M., f. Nissen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Klaaby 1. Marts 1920, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1923, Overgendarmer af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Højer Landsogns Sogneraad 1925—31 og fra 1933.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Madsen, Johannes**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 13. Nov. 1896 i Hejls, Søn af Husmand Christian Madsen og Hustru Johanne, f. Nielsen. Gift 19. Nov. 1929 med Marie M., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Hejls 21. Febr. 1919, forflyttet til Klinting 20. Okt. 1920, Korporal 1. Marts 1922, paa Kjær Halvø 1. April 1922, Overgendarmer af 1. Grad 1. Marts 1925, i Sønderborg, 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. Dec. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Dybbølgade 17, Sønderborg.

**Madsen, Kristen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 25. Nov. 1893 i Nees, Søn af Fisker Mads Peder Madsen og Hustru Else Marie, f. Christensen. Gift 25. Nov. 1920 med Karen M., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Høm 1. Nov. 1919, Korporal i Graasten 1. Nov. 1922, Overgendarmer af 1. Grad ved Kommandoen i Graasten 1. Nov. 1925. Uddannet ved Fiskeri, gennemgaaet Tommerup og Haslev udvidede Højskoler. Hovedkasserer i Grænsegendarmeriforeningen, Medlem af Skolekommissionen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Konkel pr. Graasten.

**Madsen, Otto**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 17. Okt. 1897 i Hvinderup ved Christiansfeld, Søn af Slagter Ole Madsen og Hustru Kristine, f. Terp. Gift 28. Okt. 1921 med Marie Dorothea M., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Sød 1. Juli 1920, Korporal 1. Juli 1923, Overgendarmer af 1. Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Juli 1926. Uddannet ved Landbrug, Medlem af Nævningegrundlisteudvalget. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Madsen, Søren Hansen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 24. Jan. 1882 i Bække, Ribe Amt, Søn af afd. Landmand August Madsen og Hustru Abelone, f. Christoffersen. Gift 7. Marts 1911 med Agnes Emilie Marie M., f. Olsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Klaaby 1. Aug. 1908, forflyttet til Varminglund 1. Marts 1911, til Festerhede 1. Okt. 1912, Skibelund 1. Maj 1913, Sergent 1. Jan. 1916, i Lille Jyndeved 5. Maj 1920, Rønshoved 1. Juli 1925, Overgendarmer af



Kristen Madsen,  
Grænseovergendarmer.



Otto Madsen,  
Grænseovergendarmer.



Søren Hansen Madsen,  
Grænseovergendarmer.



Jensin Helfred Markussen,  
Grænseovergendarm.



Karl J. Marquardsen,  
Grænseovergendarm.



Jeppe Jensen Mathiasen,  
Grænseovergendarm.

1. Grad i Bækken, 5. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1929. Gendarmerieksamen 1930. Uddannet som Skræder. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Bækken pr. Rinkeås.

**Malling-Jacobsen, Aage**, Distriktsofficer, f. 11. Juni 1894.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet 1920.

Bopæl: Kollund, Sønderjylland.

**Markussen, Jensin Helfred**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Marts 1897 i Kollerup ved Jellinge, Søn af Stenhugger Hans Peter Markussen og Hustru Marie, f. Anthonen. Gift 25. April 1924 med Marie M., f. Nissen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 31. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Tidligere Fabrikarbejder. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Marquardsen, Karl Johannes**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Nov. 1896 i Thoreby, Maribo Amt, Søn af Smed Rasmus Marquardsen og Hustru Rasmine, f. Hansen. Gift 6. Maj 1923 med Karoline M., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 31. Jan. 1920, forflyttet til Kragelund 8. Nov. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926, forflyttet til 7. Afsnit Krusaa pr. Padborg 1. Nov. 1932. Uddannet ved Landvæsen. Gennemgaaet Korporalskolen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Mathiasen, Jeppe Jensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Nov. 1896 i Ure, Vejle Amt, Søn af Slagter Niels Laursen Mathiasen og Hustru Mette Marie, f. Jensen. Gift 22. April 1921 med Margrethe M., f. Iversen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm paa Bastrup Mark 21. Febr. 1919, forflyttet til Bov 1. Okt. 1920, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen. Fanebærer i Grænsegendarmeriforeningen 1928.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Mathiasen, Martinus Nielsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Juli 1892 i Lejrskov, Søn af Slagter og Husmand Niels Mathiasen og Hustru Kirstine. Gift 15. Nov. 1918 med Marie M., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 12. Sept. 1917, forflyttet til Egersund Maj 1920, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1923. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Gendarmeriets Fagkursus 1931. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Egersund pr. Egersund.

**Mathiesen, Carl**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Dec. 1895 i Dynt, Søn af Landmand Chr. Mathiesen og Hustru Marie, f. Jepsen. Gift 26. Okt. 1919 med Ingeborg M., f. Lorentzen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lydersholm 1. Aug. 1920, Korporal 1. Aug. 1923, Overgendarm af 1. Grad, 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Aug. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 13. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn. Deltaget i Verdenskrigen 1915—18. Korporal. Jernkorset 2. Kl.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.



M. Nielsen Mathiasen,  
Grænseovergendarm.



Carl Mathiesen,  
Grænseovergendarm.



Chr. F. C. Mikkelsen,  
Grænseovergendarmer.



Henrik Oskar Mortensen,  
Grænseovergendarmer.



Valdemar Møller,  
Grænseovergendarmer.

**Mikkelsen, Christian Frederik Cilius**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 26. Okt. 1894 i Holme, Aarhus Amt, Søn af Rentier Mikkel Mikkelsen og Hustru Ane Cicilie, f. Sørensen. Gift 12. Aug. 1921 med Maren M., f. Skovby.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Ødis-Bramdrup 4. Febr. 1920, forflyttet til Skelde 8. Nov. 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for Skelde Skytteforening. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Mikkelsen, Niels**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 8. April 1896 i Vorbasse, Søn af Gaardejer Andreas Mikkelsen og Hustru Kerstine, f. Mathiassen. Gift 10. Sept. 1920 med Yelva M., f. Jacobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Vester Vedsted 26. Jan. 1920, forflyttet til Frøslev 5. Maj 1920, Korporal 1923, forflyttet til Lille Jyndeved 3. Dec. 1924. Overgendarmer af 1. Grad i 11. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet som Smed, ved Landvæsen 1918—20. 8 Aars Hæderstegn 1. Febr. 1931.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Mortensen, Henrik Oskar**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 4. Aug. 1896 i Horsens, Søn af Arbejdsmand Anders Peter Mortensen og Hustru Bertha, f. Svendsdotter. Gift 11. Nov. 1922 med Johanne M., f. Antoniussen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Lille Andst 21. Febr. 1919, forflyttet til Frøslev 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarmer af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Ud-

dannet ved Landvæsen. Repræsentant for 7. Afsnit 1920.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Møller, Valdemar**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 2. April 1894 i Starup, Søn af Landmand Jens Møller og Hustru Siliane, f. Jørgensen. Gift 12. Juni 1923 med Christine M., f. Nicolaisen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Lille Andst 31. Marts 1920, Overgendarmer af 2. Grad i Frøslev 1. April 1923, af 1. Grad 1. April 1926, flyttet til Padborg, 9. Afsnit 2. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Aagaard Højskole 1919—20. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Padborg.

**Nielsen, Anders Poul**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 8. Nov. 1894 i Højrup, Sønderjylland, Søn af Arbejdsmand Peder Chr. Nielsen og Hustru Sørine Jacobine, f. Poulsen. Gift 16. Aug. 1919 med Meta Marie N., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Hømlund ved Ribe 1. Okt. 1917, fast ansat 1. April 1921, Korporal i Dyrhus 1. Maj 1921, Overgendarmer af 1. Grad 1. Okt. 1923, forflyttet til Møgeltønder, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Okt. 1931. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929.

Bopæl: Møgeltønder.

**Nielsen, Carl Otto**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 8. Nov. 1895 i Kollund, Søn af Arbejdsmand Karl Peter Nielsen og Hustru Mette, f. Lassen. Gift 12. Maj 1921 med Kirstine N., f. Ballhorn.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer paa Frøslev Mark 1. Juli 1920, Korporal 1. Juli 1923, Overgendarmer af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt,



Anders Poul Nielsen,  
Grænseovergendarmer.



Carl Otto Nielsen,  
Grænseovergendarmer.



Carl Thorvald Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Christian Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Christian Nielsen,  
Grænseovergendarm.

1. Juli 1926. Tysk Deltager i Verdenskrigen i Rusland 1915—17. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Kollund.

**Nielsen, Carl Thorvald**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Aug. 1893 i Aalborg, Søn af Rentier Søren Nielsen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Gift 1. Gang med Petrine N., f. Jacobsen, afdød. 2. Gang 14. April 1927 med Kæthe Marie N., f. Sørensen. Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 1. Marts 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Nielsen, Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Dec. 1894 i Rollund, Søn af Rentier Peter Nielsen og Hustru Ingeborg, f. Clausen. Gift 14. Jan. 1920 med Margarethe Dorethea N., f. Reck.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Sønderhav 1. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1923, af 1. Grad 1926. Uddannet ved Kolonialhandel, Deltager i Verdenskrigen ved den tyske Marine, Brugsforeningsmedhjælper, Gendarm under Den internationale Kommission Jan.—Maj 1920. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sønderhav pr. Kollund.

**Nielsen, Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. April 1895 i Taps, Søn af Landmand Jeppe Nielsen og Hustru Marie, f. Bruun. Gift 10. Okt. 1920 med Margrethe N., f. Pultz.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 12. Dec. 1917, fast ansat 1. April 1919,

forflyttet til Bov 13. Nov. 1920, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Jan. 1924, forflyttet til Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 15. Jan. 1932. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Ollerup Højskole 1915—16, gennemgaaet Fodfolkets Befalingsmandsskole. Gendarmerieksamen 1932. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Nielsen, Emil Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Aug. 1897 i Viuf, Søn af afd. Arbejdsmand Niels Nielsen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 1. Okt. 1922 med Misse N., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 5. Juli 1919, forflyttet til Egersund 1920, Korporal 1922, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Egersund pr. Broager.

**Nielsen, Hans**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 8. Marts 1871 i Stenstrup, Svendborg Amt, Søn af Husmand Niels Madsen og Hustru Frederikke, f. Hansen. Gift 3. Juni 1916 med Katrine N., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet i Branøre 1. Aug. 1892, forflyttet til Farris 1. Marts 1896, Sergeant i Rødkærhuse 1. Juli 1900, Afsnitsleder i Bov 5. Maj 1920, Afsnitsleder i Lyrsholm 15. Maj 1920, Stabssergent i Kragelund 1. April 1921, Vagtmaster af 1. Grad i 10. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet som Møller. Bestyrelsesmedlem i Enke- og Begravelseskassen for Grænsegendarmeriet 1923—29, Tillidsmand for Husmandsbrandkassen i Bov Sogn. 8 og 16 Aars Hæderstegn. Dannebrogsmænd 1933.

Bopæl: Kragelund pr. Faarhus.



Emil Christian Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Hans Nielsen,  
Grænsevagtmaster.



Hans Christian Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Hans P. R. Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Jeff Nielsen,  
Grænseovergendarm.

**Nielsen, Hans Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. April 1896 i Sdr. Stenderup ved Kolding, Søn af Gaardbestyrer P. Nielsen og Hustru Signe, f. Kedsted. Gift 29. Marts 1923 med Kirstine N., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kær Mølle 21. Febr. 1919, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i Vemmingbund, 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Gendarmerieksamen 1933. Uddannet ved Mølleri. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Vemmingbund pr. Broager.

**Nielsen, Hans Peder Rasmus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 31. Dec. 1894 i Gejsing, Andst Sogn, Søn af Arbejdsmand Jørgen Nielsen og Hustru Elisabeth, f. Andersen. Gift 11. Jan. 1922 med Karen N., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Skov 21. Febr. 1919, Overgendarm af 2. Grad i Frøslev 1. Marts 1922, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Nielsen, Jacob Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Nov. 1898 i Bastrup ved Vamdrup, Søn af Arbejdsmand Peter Nielsen og Hustru Sørine, f. Poulsen. Gift 21. Juli 1921 med Martha N., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 1. Marts 1919, forflyttet til Sarup 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Sofiendal, 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Sofiendal pr. Faarhus.

**Nielsen, Jeff**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Okt. 1897 paa Manø, Søn af Sognefoged og Landmand Hans Nielsen og Hustru Anna Katrine, f. Jørgensen. Gift 28. Okt. 1922 med Anna Marie N., f. Bennedsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varminglund 1. Febr. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Sød, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Nielsen, Johannes Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. Marts 1895 i Malt Sogn, Søn af Husmand Carl Nielsen og Hustru Sofie, f. Petersen. Gift 7. Maj 1924 med Marie N., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficersdistrikt Febr. 1919, forflyttet til 9. Afsnit 3. Distrikt, 8. Nov. 1920, Korporal 1922, Overgendarm af 1. Grad i Lille Jyndeved, 11. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet ved Landvæsen. Formand for Jyndeved Skytteforening 1926. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Nielsen, Karl**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Nov. 1894 i Mjolden, Søn af Veteran fra 1864, Dbm., Hans Peter Nielsen og Hustru Anna Marie, f. Christensen. Gift 5. Sept. 1924 med Kristiane N., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Rødkærhuse 1. Febr. 1920, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet i og Formand ved flere Entreprenørforretninger, Maskinmester i Tivoli i Esbjerg. Repræsentant for 8.



Johannes Peter Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Karl Nielsen,  
Grænseovergendarm.





Karl Edvard Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Karl Jeppe Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Kristen Nielsen,  
Grænseovergendarm.

Afsnit 1920—23 og for 9. Afsnit 1926—27, Bestyrelsesmedlem for Bov Sogns Hjelpekasse 1929, Formand for Grænsegendarmeriets Hundeførerforening 1926. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Nielsen, Karl Edvard**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Marts 1898 i Espe Sogn, Fyn. Gift 15. Aug. 1923 med Marie Dorthea N., f. Schmidt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm 31. Jan. 1920 med Station i Varminglund ved Ribe, forflyttet til Højer 17. Nov. 1920, til Rudbøl 1. Jan. 1921, til Sæd ved Tønder 1. April 1921, og til Højer 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen, rejst med Hestetransporter i Tyskland. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Toldgade 6, Højer.

**Nielsen, Karl Jeppe**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Juli 1893 i Bramdrupdam, Søn af Husmand Rasmus Nielsen og Hustru Karen, f. Mau. Gift 25. Okt. 1921 med Hanne Amalie N., f. Feddersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 14. Underofficersafsnit 31. Jan. 1920, forflyttet til 16. Afsnit 3. Distrikt, 5. Maj 1920, Korporal 1923, Overgendarm af 1. Grad 1926. Uddannet ved Landvæsen, Fyrbøder ved Egtved Banen 1914, ansat under Sydjydsk Telefonselskab 1918. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Skolegade, Højer.

**Nielsen, Kristen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Marts 1894 i Langskov, Vejle Amt, Søn af Husmand Niels Nielsen og Hustru Rebekka, f. Mortensen. Gift 30. Sept. 1922 med Irene Eleonora N., f. Schüller.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Villebøl 26. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Pebersmark, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Burkal Sogns Menighedsraad og Formand for Rends Skolekommission. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Pebersmark pr. Store Jyndeved.

**Nielsen, Kristian Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 11. Sept. 1897 paa Sønderkov Mark, Søn af Husmand Karl Peder Nielsen og Hustru Sofie, f. Petersen. Gift 2. Maj 1923 med Karen Marie N., f. Jacobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 8. Underofficerskreds Skodborghus 1. Maj 1919, forflyttet til 9. Underofficerskreds Foldingbro 1. Dec. 1919, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1922, af 1. Grad i Lille Jyndeved, 11. Afsnit 3. Distrikt 1. Maj 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. Maj 1930.

Bopæl: Lille Jyndeved pr. Store Jyndeved.

**Nielsen, Kristian Villiam**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Jan. 1895 i Herning. Gift 27. Maj 1919 med Anna Kjerstine N., f. Berg.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egebæk, Vedsted 21. Febr. 1919, Ordonnans ved 3. Distrikt, Tønder, 5. Maj 1920, Korporal 1923, Overgendarm af 1. Grad 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Nielsen, Martin Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Okt. 1895 i Hundetorp Klit ved Pandrup, Søn af Rentier Lars Nielsen og Hustru Ane



Kristian Peder Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Kristian V. Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Martin Kristian Nielsen,  
Grænseovergendarm.



Niels K. A. Nielsen,  
Grænseovergendarmer.



N. Lauritsen Nielsen,  
Grænsevagtimester.



Oluf Krag Nielsen,  
Grænsevagtimester.

Marie, f. Jacobsen. Gift 23. Okt. 1920 med Dorthea N., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Foldingbro 4. Febr. 1920, forflyttet til Faarhus 5. Maj 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1. Febr. 1923, af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sofiendal pr. Faarhus.

**Nielsen, Niels Kristian Anæus**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 18. Maj 1897 i Bjørnsholm ved Løgstør, Søn af Landmand Søren Nielsen og Hustru Karen Kathrine, f. Jensen. Gift 11. Okt. 1925 med Else Marie N., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Bastrup 1. Marts 1919, Korporal i Padborg 1. Marts 1922, Overgendarmer af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Padborg.

**Nielsen, Niels Lauritsen**, Grænsevagtimester af 1. Grad, f. 27. Marts 1876 i Hjarup, Ribe Amt, Søn af Bestyrer Jens Nielsen og Hustru Kathrine, f. Poulsen. Gift 3. Juni 1908 med Elise N., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Skodborghus 1. Marts 1899, forflyttet til Frederikshøj 1. April 1899, Sergent 1. April 1911, forflyttet til Højer som midlertidig Næstkommanderende 16. Sept. 1920, Oversergent 1. April 1921, til Vagtmester af 2. Grad 1. April 1924, forflyttet til Krusaa 1. Okt. 1927, Vagtmester af 1. Grad i Rudbøl, 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Okt. 1931. Kusk paa Liselund i Hjarup. Aftjent Værnepligt ved Livgarden. Tidligere Tillidsmand i Grænsegendarmeriet.

foreningen, Bisidder ved Forhør. Gendarmerieksamen 1930. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Nielsen, Oluf Krag**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 26. Juni 1877 i Lunde, Odense Amt, Søn af Lærer Jacob Krag Nielsen og Hustru Kirsten, f. Olsen. Gift 25. Juni 1916 med Anine Johanne Martine N., f. Elstrøm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Skodborghus 1. Maj 1901, forflyttet til Klaaby 1. Nov. 1903, til Kalvslund 1. Dec. 1904, Sergent 1911, Ordonnans i Ribe 1913, forflyttet til Dyrhus 5. Maj 1920, Overgendarmer af 1. Grad 1923, forflyttet til Sofiendal 15. Juni 1926, Vagtmester af 2. Grad, 10. Afsnit 3. Distrikt, 1. Okt. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sofiendal, Faarhus.

**Nielsen, Thomas Chr.**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 20. April 1895 i Jelstrup, Søn af Husejer, Vognmand Thomas P. Nielsen og Hustru Laura Kristine, f. Larsen. Gift 7. Dec. 1922 med Anna Kathrine N., f. Mortensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Kær Mølle 2. Febr. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarmer af 1. Grad i Kongshoved, 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet som Murer. Repræsentant for Jydsk Husmandskreditforening 1931. 8 Aars Hæderstegn 1. Febr. 1931.

Bopæl: Kongshoved pr. Kegnæs.

**Nielsen, Truels Jørgensen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 5. Nov. 1893 i Bastrup, Søn af Boelsmand Niels Hansen Nielsen og Hustru Johanne, f. Paaske. Gift 30. Nov. 1922 med Anna N., f. Jochimsen.



Thomas Chr. Nielsen,  
Grænseovergendarmer.



Truels Jørgensen Nielsen,  
Grænseovergendarmer.



Laurits Hansen Nissen,  
Grænsevagtmaster.



Nis Nissen,  
Grænseovergendarm.



J. Henriksen Olander,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 26. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926.

Bopæl: Kollund.

**Nissen, Laurits Hansen**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 23. Jan. 1892 i Hejls, Søn af Arbejdsmand Chr. Nissen og Hustru Katrine, f. Carlsen. Gift 8. Maj 1918 med Ellen N., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 6. Maj 1916, Korporal i Højer 1. April 1921, Sergent i Nørremølle 1. Maj 1922, Vagtmaster af 2. Grad i Frøslev, 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1931. Gendarmerieksamen 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Nissen, Nis**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Juni 1893 i Varnæs, Søn af Muremester Hans Peter Nissen og Hustru Katrine, f. Jessen. Gift 16. Jan. 1921 med Anna Sophie N., f. Mathiesen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bov 1. Juli 1920, forflyttet til Skovby 1. Aug. 1921, Korporal 1. Juli 1923, Overgendarm af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Juli 1926. Uddannet ved Landvæsen. Deltager i Verdenskrigen 1914—18. 8 Aars Hæderstegn. Jernkorset 1916.

Bopæl: Skovby, Als.

**Olander, Frederik Johansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. April 1893 i Vonsild, Vejle Amt, Søn af Husejer Johan Olander og Hustru Christine, f. Rossen. Gift 11. Okt. 1918 med Anna O., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 12. Sept. 1917, forflyttet til Bov 18. Nov.

1920, Korporal 1. April 1921, Overgendarm i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1923. Gendarmerieksamen 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Olander, Johan Henriksen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Juni 1895 i Føvling, Søn af Husejer Søren Olander og Hustru Kathrine, f. Johansen. Gift 8. Nov. 1919 med Elisabeth O., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Feldingbro 21. Febr. 1919, forflyttet til Mommark 1. Juni 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1924. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Roskilde Højskole 1912—13, Formand for 1. Afsnit. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Mommark.

**Olesen, Niels Sørensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Okt. 1894 i Hejls, Søn af afd. Maskinmester Chresten Olesen og Hustru Valborg Marie, f. Gregersen. Gift 22. Nov. 1922 med Marie Katrine O., f. Sibbesen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hejls 21. Febr. 1919, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.

**Olesen, Otto Zøega**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 8. Nov. 1897 i Hjarup, Søn af Smed Anton Olesen og Hustru Marie Christine, f. Zøega Jepsen. Gift 5. Jan. 1924 med Ella O., f. Clausen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i



Niels Sørensen Olesen,  
Grænseovergendarm.



Otto Zøega Olesen,  
Grænseovergendarm.



S. B. Paludan-Müller,  
Oberstløjtnant.



Carl Georg Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Elisius Pedersen,  
Grænseovergendarm.

Holte ved Vamdrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Bov 8. Afsnit, 2. Distrikt, 23. Nov. 1920, Korporal i Bov 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, flyttet til Padborg, 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet som Smed. Formand for G. F. i 8. Afsnit.

Bopæl: Tværgade, Padborg.

**Paludan-Müller, Svend Bartholin**, Oberstløjtnant, Næstkommanderende i Grænsegendarmeriet, f. 30. Okt. 1885 i Mou (ved Aalborg), Søn af Sognepræst Johs. Paludan-Müller og Hustru Anna, f. Jensenius. Gift 8. Okt. 1910 med Ragna Emilie P.-M., f. Just.

Indtraadt som Næstkommanderende i Grænsegendarmeriet i Tønder 1. April 1933. Almindelig Officerseksamen samt gennemgaaet Officersskolens Generalstabsklasse. R. af Dbg.

Bopæl: Carstensgade 9, Tønder.

**Pedersen, Carl Georg**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Okt. 1894 i Toulstrup, Astrup Sogn, Søn af Karetmager J. P. Pedersen og Hustru Maren, f. Hansen. Gift 10. Sept. 1920 med Kirstine P., f. Thomsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Skov 1. Juni 1919, Korporal i Bov 1. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juni 1925. Uddannet som Karetmager. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund Østerskov pr. Kollund.

**Pedersen, Elisius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Dec. 1897 i Østbirk, Søn af Landmand Hans Pedersen og Hustru Sorine, f. Therkildsen. Gift 31. Aug. 1921 med Mathilde Henriette P., f. Hinrichs.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i

Tapsøre 1. Maj 1919, forflyttet til Kollund 5. Maj 1920, Korporal 1923, Overgendarm af 1. Grad 1926, forflyttet til Sønderhav 1. April 1931. Uddannet som Gartner. Medlem af Bestyrelsen for Kollund Brugsforening 1. April 1932. Medlem af Holbøl Sogneraad 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sønderhav pr. Holbøl.

**Pedersen, Erik Thygesen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 6. April 1897 i Malt Sogn, Søn af Landmand Jes Hansen Pedersen og Hustru Mette Kathrine, f. Thygesen. Gift 5. Jan. 1924 med Johanne Eliesia P., f. Falkenberg.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Rinkenæs 1. April 1921, forflyttet til Krusaa 1. Aug. 1923, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen, Korporal i Gardehusarregimentet 1919. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Villa »Vita«, Krusaa pr. Padborg.

**Pedersen, Harald Julius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Juni 1896 i Taps, Søn af afd. Husmand Henrik Pedersen og Hustru Sofie, f. Nissen. Gift 26. April 1921 med Anna P., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skodborghus 1. Dec. 1918, Korporal 1. Dec. 1921, Overgendarm af 1. Grad 1. Dec. 1924, forflyttet til Iller, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1928. Uddannet ved Landvæsen, Forvalter. Gendarmerieksamen 1932. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Iller pr. Broager.

**Pedersen, Henrik Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 20. Sept. 1896 i Søby, Rind Kommune, Ringkøbing Amt, Søn af Partikulier Niels Chr. Peder-



Erik Thygesen Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Harald Julius Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Henrik Peder Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Jes Johansen Pedersen,  
Grænseovergendarm.



J. M. Møller Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Niels Pedersen,  
Grænseovergendarm.

sen og Hustru Nielsine Marie, f. Schultz. Gift 6. Maj 1926 med Anna Helene P., f. Kaiser.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frøslev 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bestyrelsen for Frøslev Skytteforening 1923—27, Kasserer for 9. Afsnit 1923. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Pedersen, Jes Johansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Juli 1895 i Arnum, Søn af Boelsmand Peder Pedersen og Hustru Christine, f. Hansen. Gift 21. Okt. 1922 med Christine P., f. Andresen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Obbekær 21. Febr. 1919, forflyttet til Ribe 1. Marts 1919, Ordonnans der 5. Maj 1920, Korporal 1923, Overgendarm af 1. Grad og Ordonnans ved 3. Distrikt i Tønder 1926. Gendarmerieksamen 1933. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Østergade 14, Tønder.

**Pedersen, Jørgen Mogens Møller**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Aug. 1898 i Buvlstrup, Søn af Træhandler Mogens Møller Pedersen og Hustru, f. Winther. Gift 11. Juli 1924 med Cecilie P., f. Kock.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrupskov 2. Febr. 1920. Efter Grænseflytningen stationeret i Sarup (Als), forflyttet til Kegnæs 1. April 1921, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, Korporal i Fodfolket 1919. Medlem af Oplysningsudvalget. Redaktør af »Grænseværnet» 1. April 1926.

Bopæl: Kegnæs Færge.

**Pedersen, Niels**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 6. Sept. 1895 i Grindsted, Søn af Husmand Christian Pedersen og Hustru Johanne Martine, f. Thorskind-Jensen. Gift 12. Juni 1925 med Anna Magdalene P., f. Jakobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Sept. 1922, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1925. Uddannet ved Landvæsen og Mølleri.

Bopæl: Kollund.

**Pedersen, Niels Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Nov. 1895 i Horne Sogn, Søn af Arbejdsmand Christen Hansen Pedersen og Hustru Grete, f. Johansen. Gift 26. Marts 1921 med Ellen P., f. Albertsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstruprød 21. Febr. 1919, forflyttet til Skodsbøl 1. Okt. 1920, Korporal 1922, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt 1925. Uddannet ved Landvæsen, Teglværksarbejder. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skodsbøl.

**Pedersen, Niels Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Febr. 1895 i Borbjerg, Ringkøbing Amt, Søn af Husmand Andreas Pedersen og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Gift 30. Juni 1928 med Hansine Irene P., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vedsted 21. Febr. 1919, forflyttet til Ny Frederikskog 5. Maj 1920, til Højer 1. Okt. 1921, Korporal 1. Marts 1922, forflyttet til Ny Frederikskog 1. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Rudbøl, 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Aug.



Niels Chr. Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Niels Christian Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Peder Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Peder Marius Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Peder Vilh. Pedersen,  
Grænseovergendarm.

1928. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn  
1. Marts 1930.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Pedersen, Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 27. Juli 1894 i Tvis, Ringkøbing Amt, Søn af Smedemester Ole Christian Pedersen og Hustru Margrete, f. Jensen. Gift 22. April 1921 med Emma Nielsa Johanne Feodora P., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vedsted 1. Juni 1919, forflyttet til Nørremølle 5. Maj 1920, Korporal 1. Juni 1922, forflyttet til Rudbøl 1. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Juni 1925, forflyttet til Nørremølle, 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Juni 1932. Uddannet ved Landvæsen, Plejer paa Nykøbing Sj. Sindssygehospital 1916—19. 8 Aars Hæderstegn 1. Juni 1930, fra 1. April 1933 indtraadt som Medlem i den stedlige Skolekommission.

Bopæl: Nørremølle pr. Højer.

**Pedersen, Peder Marius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. Marts 1895 i Smidstrup, Søn af afd. Købmand Therkel Pedersen og Hustru Kirstine, f. Pjenggaard. Gift 12. Aug. 1920 med Jacobine P., f. Thomsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 1. Juni 1919, Korporal 1. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Juni 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Pedersen, Peder Vilh.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Juli 1897 i Hauerslev, Søn af afd. Gaardejer Søren Pedersen og Hustru Nielsine, f. Hansen. Gift 20. Nov. 1921 med Ida P., f. Niclasson.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Skodsbøl, 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Afsnitsformand. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skodsbøl.

**Pedersen, Søren Jensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Juni 1897 i Lerup, Hjørring Amt, Søn af Landmand Jens Pedersen og Hustru Noline, f. Klit. Gift 6. Marts 1923 med Meta Marie P., f. Høgh.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl 31. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm i Pebersmark, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Pebersmark pr. Store Jyndeved.

**Pedersen, Søren Peter Johan**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. Maj 1894 i Mogenstrup ved Jebjerg, Søn af Landmand Peder Pedersen og Hustru Cecilie, f. Hansen. Gift 20. Nov. 1920 med Else Marie P., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Brenøre 1. April 1920, forflyttet til Kollund 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen, Korporal 1918, Opsynsmand paa Livø 1 Aar. Repræsentant for 7. Afsnit 1926—29, Medlem af Bestyrelsen for Grænsegendarmeriforeningens Hjælpfond 1931 og af Bov Skolekommission siden 1929.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Pedersen, Thorvald**, Grænsevagtimester af 2. Grad, f. 24. Juni 1876 i Skibby, Harlev Sogn, Søn



Søren Jensen Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Søren P. J. Pedersen,  
Grænseovergendarm.



Thorvald Pedersen,  
Grænsevagtimester.



Aksel B. Petersen,  
Grænseovergendarm.



Alfred Peter Petersen,  
Grænseovergendarm.



Anton Petersen,  
Grænseovergendarm.

af Grovsmed Mikkil Peder Pedersen og Hustru Kristine Marie, f. Jensen. Gift 18. Nov. 1903 med Elseke Katrine P., f. Juhler.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Gelsbro 1. Jan. 1902, Sergent 1. April 1911, Vagtmester af 2. Grad 1. Dec. 1926, forflyttet til Nørremølle 1. Okt. 1927, til Højer, 16. Afsnit 3. Distrikt, 17. Jan. 1929. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Fodfolkets Befalingsmandselevskole 1900, Fagkursus 1930. Gendarmerieksamen 1931. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Strandvej, Højer.

**Petersen, Aksel Bertinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 6. Juli 1897 i Hostruphuse ved Hobro, Søn af Arbejdsmand Anders Petersen og Hustru Jensine, f. Christensen. Gift 12. April 1920 med Karen Marie P., f. Drongesen.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Kamp 21. Febr. 1919, forflyttet til Lyrsholm 1. Nov. 1920, Korporal 21. Febr. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 21. Febr. 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Petersen, Alfred Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Nov. 1897 i Vester Hassing, Søn af Slagter Johan Jensen og Hustru Marie, f. Nielsen. Gift 8. Okt. 1922 med Karen P., f. Kolff.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Kalvslund 21. Febr. 1919, forflyttet til Rends 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet Mejerist. Revisor i Grænsegendarmmeriforeningen, Medlem af Oplysningsudvalget, Formand

for Rends Skytteforening, Medlem af Bestyrelsen for Jyndeved Forsamlingshus. 8 Aars Hæderstegn. Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Petersen, Anton**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Marts 1896 i Vonsild, Søn af Træskomager Kresten Petersen og Hustru Kathrine, f. Nielsen. Gift 23. Maj 1922 med Oline P., f. Normand.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Obbekær 31. Jan. 1920, forflyttet til Lyrsholm 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad, 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Petersen, Antonius Hasselager**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Aug. 1896 i Stoholm, Søn af Landpostbud Jens August Hasselager Petersen og Hustru Kristine, f. Nielsen. Gift 21. Juni 1925 med Doris P., f. Støckler.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Obbekær 1. Febr. 1920, forflyttet til Lyrsholm 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Petersen, Carl Georg**, Grænsevagtmester af 2. Grad, f. 16. Maj 1891 i Hejls, Søn af Gaardejer Georg C. Petersen og Hustru Anna Marie, f. Andersen. Gift 15. Dec. 1918 med Petra Hansine Camilla P., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 1. Juni 1916, Korporal 1. Juni 1921, Sergent 1. Juni 1922, Overgendarm af 1. Grad 1923, Gendarmerieksamen 1931, Vagtmester af 2. Grad,



A. Hasselager Petersen,  
Grænseovergendarm.



Carl Georg Petersen,  
Grænsevagtmester.



Chr. Petersen,  
Grænseovergendarm.



Chr. A. Petersen,  
Grænseovergendarm.



Chr. Hansen Petersen,  
Grænseovergendarm.

1. Afsnit 1. Distrikt, 1. Maj 1932. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Skovbyballe, Skovby, Als.

**Petersen, Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Maj 1896 i Mommark, Als, Søn af Bygmester Carl Gustav Petersen og Hustru Anna Margrete, f. Rasmussen. Gift 17. Marts 1920 med Margarete P., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gammelgab 1. Aug. 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Aug. 1923, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Aug. 1926. Uddannet som Murer. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Gammelgab, Broager.

**Petersen, Christian Albrecht**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Febr. 1897 i Illerhøj ved Broager, Søn af Handelsmand Hans Petersen og Hustru Anna, f. Jensen. Gift 4. Juni 1919 med Helene P., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frøslev 16. Juli 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Aug. 1923, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Aug. 1926. Ansat ved de tyske Statsbaner, Deltager i Verdenskrigen 1915—19. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Petersen, Christian Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Aug. 1895 i Abbel, Søn af Arbejdsmand Peter Petersen og Hustru Ingeborg, f. Mathiesen. Gift 2. Juli 1922 med Helene P., f. Klindt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lyrsholm 1. Febr. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 1.

Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Petersen, Emanuel Hans Carl**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Sept. 1897 i Præstø, Søn af Skomager Laurits Buchwald Petersen og Hustru Ane Marie Sophie Frederikke, f. Petersen. Gift 15. Juli 1920 med Marie P., f. Aaskov.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Varming 21. Febr. 1919, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm 1. Marts 1925, Overgendarm af 1. Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt. Uddannet som Møller. Næstformand for 14. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Petersen, Johan**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Nov. 1896 i Bovrup, Søn af Husmand Niels Petersen og Hustru Anna Katrine, f. Mathiesen. Gift 11. Marts 1921 med Nelly P., f. Johansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Krusaa 1. Juli 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juli 1923, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juli 1926. Deltager i Verdenskrigen Maj 1916—Febr. 1919, Korporal, Sergent af Reserven i den danske Hær 1920. Formand for 7. Afsnit 1932. 8 Aars Hæderstegn, Jernkorset 1916.

Bopæl: Smedeby pr. Padborg.

**Petersen, Johannes Aksel**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Aug. 1896 i Hejls, Søn af Arbejdsmand Hans Jørgen Petersen og Hustru Emma, f. Johansen. Gift 4. Okt. 1932 med Jenny P., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i



Emanuel H. C. Petersen,  
Grænseovergendarm.



Johan Petersen,  
Grænseovergendarm.



Johannes Aksel Petersen,  
Grænseovergendarm.





Jørgen Petersen,  
Grænseovergendarm.



Marinus Petersen,  
Grænseovergendarm.



Niels Kristian Petersen,  
Grænseovergendarm.

Hejls 21. Febr. 1919, forflyttet til 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Okt. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til 14. Afsnit 3. Distrikt, 15. Jan. 1932. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sæd pr. Tønder.

**Petersen, Jørgen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. Maj 1893 i Sjølund, Søn af Husmand Adolf Petersen og Hustru Kristine, f. Falk. Gift 8. Okt. 1920 med Edda P., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis Bramdrup 1. Maj 1918, fast Ansættelse i Frøslev 1. April 1921, Korporal 1. Maj 1921, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1924. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 9. Afsnit 1922, tidligere Næstformand i 3 Aar, Bisidder ved Retsafgørelser i 2. Distrikt 1927, Medlem af Bov Sogneraad 1925, Formand for Frøslev-Padborg Skolekommission 1925, for Bov Sogns Skoleudvalg 1929 og for D. U. I. i Padborg 1932. Gendarmeri-eksamen 1932. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Petersen, Marinus**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Okt. 1895 paa Vejen Vestermark, Søn af Statshusmand Johannes Petersen og Hustru Kirstine, f. Hansen. Gift 19. Aug. 1919 med Abeline Andrea P., f. Vodder.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vester Vedsted 1. Juli 1918, Korporal 1. Juli 1921, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juli 1924. Uddannet ved Landvæsen. Gendarmeri-eksamen 1931. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.



Oluf Chr. Petersen,  
Grænseovergendarm.

**Petersen, Niels Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Aug. 1895 i Knudsbøl, Jordrup Sogn, Søn af Træskomager og Landmand Søren Peter Petersen og Hustru Anna Magdalene, f. Kristensen. Gift 26. Okt. 1921 med Kathrine P., f. Friedrichsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup Skov 4. Febr. 1920, forflyttet til Klinting 1. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Nov. 1923, af 1. Grad 1. Febr. 1926, forflyttet til Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1929. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for Grænsegendarmerihundeførerforeningen 1927. 8. Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Petersen, Oluf Chr.**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 3. Maj 1898 i Hejls, Søn af afd. Arbejdsmand Hans Jørgen Petersen og Hustru Emma, f. Johansdotter. Gift 17. Dec. 1922 med Eli P., f. Hofbæk.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egebæk Mark 1. Maj 1922, Overgendarm af 2. Grad i Frøslev 1. Maj 1925, af 1. Grad i 10. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1928. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Frøslev Mark, »Rønnely« pr. Padborg.

**Plath, Heinrich Friederich**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 1. Maj 1894 i Nybøl, Søn af Arbejdsmand P. Plath og Hustru Katrine, f. Nielsen. Gift 3. Nov. 1923 med Olga P., f. Clausen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Rens 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad i Alnor 1. Juni 1923, af 1. Grad i 5. Afsnit 2. Distrikt, 1. Juni 1926, forflyttet til Rønshoved, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1932. Uddannet ved Landvæsen. Deltager i Verdenskrigen 1914—19. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rønshoved pr. Rinkenæs.



Heinrich F. Plath,  
Grænseovergendarm.



Chr. Hansen Platz,  
Grænseovergendarm.



Johannes T. Postborg,  
Grænseovergendarm.



Gunnar Einar Poulsen,  
Grænseovergendarm.

**Platz, Chr. Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 18. Okt. 1898 i Kolstrup, Stepping Sogn, Søn af Trælastforvalter O. Platz, Vamdrup, og Hustru Mette Marie, f. Hansen. Gift 24. Sept. 1922 med Sigrød P., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Store Jyndevad 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet som Barber, Barber i Vamdrup og Kolding 1913—19. Fanebærer for Sønderjyds Garderforening 1931. 8 Aars Hæderstegn April 1932.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Postborg, Johannes Theodor**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Nov. 1896 i Tollestrup, Viborg Amt, Søn af afd. Landmand Kresten Kristensen (Postborg) og Hustru Inger Marie, f. Nielsen. Gift 28. Jan. 1922 med Christine Frederikke P., f. Kronika.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Aug. 1919, forflyttet til Egersund 5. Maj 1920, Korporal 1. Aug. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. Aug. 1925. Uddannet ved Landvæsen, Opsyn ved Kolding Arresthus, Medlem af Broager Sogns Menighedsraad. Fleraarig Formand for 4. Afsnit af Gendarmeriforeningen. 8 Aars Hæderstegn 1. Aug. 1930.

Bopæl: Egersund pr. Broager.

**Poulsen, Gunnar Einar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Juli 1896 i Tem, Søn af Husmand Rasmus Poulsen og Hustru Karoline, f. Jensen. Gift 4. April 1921 med Anna Noline P., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 21. Febr. 1919, forflyttet til Møgeltoender

5. Maj 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen og Mejeribrug. Næstformand for 15. Afsnit og for Gendarmeriforeningen 1930. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Møgeltoender.

**Poulsen, Johs. William**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Sept. 1898 i Viskinde, Søn af Landmand Laurits Poulsen og Hustru Sofie, f. Rasmussen. Gift 7. Marts 1922 med Thora Agnes Kristine P., f. Frandsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kamp 31. Jan. 1920, forflyttet til Lyrsholm 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 13. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.

**Poulsen, Kristian Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 13. Nov. 1896 i Jelsmark Sogn, Søn af Postbud Anton Poulsen og Hustru Ane, f. Jørgensen. Gift 10. Nov. 1929 med Ida P., f. Gregersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lille Andst 31. Marts 1920, Overgendarm af 2. Grad i Frøslev 1. April 1923, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bestyrelserne for Frøslev Skytte- og Gymnastikforening 1921 og for Aabenraa Amts Skytte- og Gymnastikforening 1932. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Rammer, Peter Kristensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 10. Nov. 1895 i Stenderup, Søn af Arbejdsmand Chr. Rammer og Hustru Anna Mar-



Johs. William Poulsen,  
Grænseovergendarm.



Kristian Peder Poulsen,  
Grænseovergendarm.



Peter Kristensen Rammer,  
Grænseovergendarm.



Anders Peter Rand,  
Grænsevagtimester.



Peter Ludvig Rasmussen,  
Grænseovergendarm.



P. Thomsen Rasmussen,  
Grænseovergendarm.

grethe, f. Hansen. Gift 28. Marts 1921 med Karen R., f. Mortensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 21. Febr. 1919, forflyttet til Rens 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, i Sød, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Jan. 1932. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Rand, Anders Peter**, Grænsevagtimester af 1. Grad, f. 4. April 1873 i Kollerup, Vejle Amt, Søn af Gaardejer Thomas Rand og Hustru Mette Marie. Gift 26. Juli 1904 med Maja R., f. Lygum.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skodborghus 1. April 1898, forflyttet til Taps 1. Maj 1901, Sergent 1. Okt. 1910, i Rens Maj—Sept. 1920, i Lille Jyndeved 20. Sept. 1920, Oversergent 1. April 1921, Vagtmester af 1. Grad i Rinkenæs, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. Febr. 1929. Medlem af Burkal Sogneraad 1925—29, 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rinkenæs.

**Rasmussen, Niels**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Jan. 1896 i Løvel, Viborg Amt, Søn af Landmand Søren Rasmussen og Hustru Maren, f. Andersen. Gift 3. Maj 1923 med Johanne R., f. Feddersen.

Indtraadt i Gendarmeriet som Gendarm i Vedsted 3. Marts 1920, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad i 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1926. Uddannet ved Landvæsen, 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1931.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Rasmussen, Peter Ludvig**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Dec. 1893 i Braade, Egebjerg Sogn,

Søn af Parcelлист Carl Rasmussen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 8. Nov. 1921 med Manna R., f. Madsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Jelshøj 20. Marts 1919, forflyttet til Egebæk Mark 5. Maj 1920, til Sønderborg 1. Juni 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarm af 1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. Tidligere i en Aarrække Repræsentant for 2. Afsnit. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Dybbølsgade 26, Sønderborg.

**Rasmussen, Peter Thomsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 26. Aug. 1896 i Thaulov, Søn af Skræder Hans Jacob Rasmussen og Hustru Anna Bertholine. Gift 5. Jan. 1923 med Anna Dorothea Vilhelmine R., f. Brey.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vedsted 1. Marts 1920, Overgendarm af 1. Marts 1923, af 1. Grad i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Rimmer, Kristen Kristian Kristensen**, Grænsevagtimester af 1. Grad, f. 26. Febr. 1876 i Tapsøre, Søn af Slagtermester Tonnes Rimmer og Hustru Mette, f. Andersen. Gift 3. Nov. 1905 med Ane Cæcilie R., f. Iversen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 1. Dec. 1898, Sergent 1. April 1911, Vagtmester af 2. Grad 1. April 1921, forflyttet fra den gamle Grænse, Foldingbro, 7. Nov. 1920 til 2. Grænsegendarmeriafsnit Sønderborg, udnævnt til Vagtmester af 1. Grad 1. Nov. 1930 og samtidig forflyttet fra Sønderborg til Rens. Gennemgaaet



K. K. Kristensen Rimmer,  
Grænsevagtimester.



Andreas Sørensen Roos,  
Grænseovergendarm.



Anders Rudolph,  
Grænseovergendarm.



A. S. Nielsen Schmidt,  
Grænseovergendarm.



C. Sørensen Schmidt,  
Grænseovergendarm.

Gendarmeriets-Fagskole 1930. Repræsentant for Gendarmeriets Hovedgruppe 1. 8 Aars Hæderstegn.  
Bopæl: Rends pr. Store Jyndevad.

**Roos, Andreas Sørensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 17. Jan. 1897 i Lejrskov ved Korsvang, Søn af Boelsmand O. P. Roos og Hustru Mette, f. Christensen. Gift 24. Maj 1924 med Ella R., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Nov. 1919, forflyttet til Kollund 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Nov. 1922, af 1. Grad 1. Nov. 1925, forflyttet til Faarhus, 10. Afsnit 3. Distrikt, 15. Nov. 1930. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sofiendal pr. Faarhus.

**Rudolph, Anders**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Okt. 1895 i Bevtoft, Søn af Landmand Poul Rudolph og Hustru Mette Margrete, f. Schmidt. Gift 22. Okt. 1921 med Anna Emilie R., f. Finne-mann.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Egersund 1. April 1921, Korporal 1. April 1924, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Egersund Skolekommission. Medlem af Broager Sogneraad 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Egersund pr. Broager.

**Schmidt, Anton Søren Nielsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Juni 1895 i Sønder Gørding, Ribe Amt, Søn af Statshusmand Jens Madsen Schmidt og Hustru Karen Abelone, f. Clausen. Gift 11. Marts 1921 med Hansine Christine S., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 31. Jan. 1920, forflyttet til Rudbøl 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen, Formand for Afsnittet 1931, Medlem af Højer Landsogns Sogneraad 1931, Kommunal Revisor fra 1928. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1931.

Bopæl: Rudbøl pr. Højer.

**Schmidt, Christen Sørensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Jan. 1898 i Bastrup ved Vamdrup, Søn af Rentier Claus Christensen Schmidt og Hustru Mette Marie, f. Sørensen Jørgensen. Gift 22. Nov. 1922 med Augusta S., f. Peck.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Marts 1919, forflyttet til Krusaa 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1930. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Schmidt, Johannes Nielsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Aug. 1897 i Øster Lindet, Søn af afd. Landmand og Kroejer Niels Schmidt og Hustru Helene, f. Ravn. Gift 29. April 1924 med Marie S., f. Mathiesen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Rends 1. Maj 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1924, af 1. Grad i 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Maj 1927. Uddannet som Maler. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndevad.

**Schmidt, Niels**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 25. Dec. 1894 i Brenøre, Taps Sogn, Søn af Landmand Hans Schmidt og Hustru Anna Marie, f. Møller. Gift 25. April 1924 med Anna Marie S., f. Christensen.



Johs. Nielsen Schmidt,  
Grænseovergendarm.



Niels Schmidt,  
Grænseovergendarm.



S. Johansen Schmidt,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Taps 1. Marts 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bestyrelsen for Kollund selskabelige Forening og for Kollund Sangkor. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Schmidt, Søren Johansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Aug. 1895 i Vamdrup, Ribe Amt, Søn af Landmand Claus Christensen Schmidt og Hustru Mette Marie, f. Sørensen Jørgensen. Gift 14. Sept. 1919 med Petra S., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Okt. 1917, fast ansat 1. Dec. 1918, forflyttet til Hejls som bereden Gendarm 1. Marts 1919, til Rinkenæs 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1921, til Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1923, forflyttet til Sandager, 5. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1929. Fageksamen 1931. Uddannet ved Landvæsen. Gennemgaet Trainafdelingens Befalingsmandsskole, Sekretær i Grænsegendarmeriforeningen 1929. Gendarmerieksamen 1931. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sandager pr. Rinkenæs.

**Schultz, Theodor Peter Nissen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. Maj 1895 i Sønder Hygum, Adoptivson af Gaardejer Johannes Jacobsen og Hustru Kathrine, f. Hauberg. Gift 27. Dec. 1919 med Liddy S., f. Wolf.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Lyrsholm 1. Juli 1920, Korporal 1. Juli 1923, Overgendarm 1. Juli 1926. Deltager i Verdenskrigen 1915—18. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Lyrsholm pr. Jejsing.



Adolf Emil Schwalbe,  
Grænseovergendarm.



T. P. Nissen Schultz,  
Grænseovergendarm.

**Schwalbe, Adolf Emil**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 2. Juli 1894 i Struer, Søn af Ravsliber Frederik August Vilhelm Schwalbe og Hustru Jensine, f. Lauridsen. Gift 23. Nov. 1921 med Kathrine S., f. Sørensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 31. Jan. 1920, forflyttet til Bov 5. Maj 1920, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 8. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen.

Bopæl: Bov pr. Padborg.

**Simonsen, Anton Kristian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Sept. 1892 i Hauerlev Sogn, Hjørring Amt, Søn af Landpostbud Christian Simonsen og Hustru Ane, f. Henriksen. Gift 28. Dec. 1917 med Sørine S., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 1. Okt. 1917, forflyttet til Nielsby 1. Sept. 1918, til Gelsbro 1. Nov. 1918, Korporal 1. Okt. 1920, forflyttet til Sød 14. Nov. 1920, til Højer 15. Marts 1923, Overgendarm af 1. Grad 1. Okt. 1923, forflyttet til Siltoft, 16. Afsnit 3. Distrikt, 15. Juli 1928. 8 Aars Hæderstegn 1. April 1929. Gendarmerieksamen 1931.

Bopæl: Siltoft pr. Højer.

**Simonsen, Simon Krog**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Marts 1897 i Classonsborg, Skarild Sogn, Søn af Gaardejer Knud Simonsen og Karen, f. Christensen. Gift 26. April 1923 med Karen S., f. Clausen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 1. April 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt,



Simon Krog Simonsen,  
Grænseovergendarm.



Jørgen Nielsen Skjøtt,  
Grænseovergendarm.



Chr. Pedersen Skov,  
Grænseovergendarm.

1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kollund.

**Skjøtt, Jørgen Nielsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 7. Dec. 1898 i Bækmark, Vejrup Sogn, Søn af Husmand Carl Skjøtt og Hustru Karoline Margrete, f. Wodder. Gift 25. Sept. 1925 med Anna Marie S., f. Nissen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Krusaa 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen, Kasserer i Aabenraa Amts Hovedkreds af Sønderjydsk Idrætsforening 1927, Gymnastikrepræsentant for Bov Ungdomsforening. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Skov, Christian Pedersen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Okt. 1895 i Taps, Vejle Amt, Søn af Graver Jørgen Skov og Hustru Emma, f. Nielsen. Gift 6. Juni 1922 med Kathrine Marie S., f. Thomsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Faverholt 1. Marts 1919, forflyttet til Taps 1. Maj 1919, til Rønshoved 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Rønshoved pr. Rinkenæs.

**Smidt, Jens Lauritsen Jensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 14. Maj 1898 i Tapsøre, Taps Sogn, Søn af Landpostbud Jens Petersen Smidt og Hustru, f. Rasmussen. Gift 17. Aug. 1920 med Anna Marie Margrethe Frederikke S., f. Petersen Schmidt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup 5. Maj 1919, forflyttet til Dalsgaard 5. Maj 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juni 1922, af 1. Grad 1. Juni 1925, forflyttet til Faarhus, 10. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kragelund, Faarhus.

**Smidt, Peder**, Grænsevagtmaster af 2. Grad, f. 28. Maj 1881 i Ødis-Bramdrup, Søn af Landpostbud Jens Pedersen Smidt og Hustru Maren Marie, f. Rasmussen. Gift 21. Maj 1926 med Marie Krestine S., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Klaaby 1. Sept. 1903, Sergent 1. Sept. 1911, Vagtmaster af 2. Grad i Sød, 14. Afsnit, 3. Distrikt 1. Febr. 1929. Uddannet ved Landvæsen. Repræsentant for Gruppe 2, 1923, for Gruppe 1, 1930—32. Gendarmerieksamen 1930. 8 og 16 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Solager, Albert Cornelius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 16. Juni 1894 i Lemvig, Søn af Arbejder Kristian Peder Nielsen og Hustru Anna Marie, f. Sørensen. Gift 1. Okt. 1921 med Karen Karoline S., f. Pedersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hømlund 1. Jan. 1919, bereden Gendarm der 15. Febr. 1919, i Tønder 5. Maj 1920, forflyttet til Udbjerg 1. Okt. 1920, til Møgelønder 1. April 1921, Korporal 1. Jan. 1922, i Dyrhus 1. Juli 1924, Overgendarm af 1. Grad i 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Jan. 1925. Gendarmerieksamen 1932. Tidligere Arbejdsmand.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.



Peder Smidt,  
Grænsevagtmaster.



Albert Cornelius Solager,  
Grænseovergendarm.



N. Jakobsen Sternberg,  
Grænseovergendarm.



Bertram Stokbæk,  
Grænseovergendarm.



Lorenz Hans Stotz,  
Grænseovergendarm.

**Sternberg, Nicolaj Jakobsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Nov. 1893 i Vamdrup, Søn af Staldforpagter Carl Sternberg og Hustru Maren, f. Dua. Gift 31. Juli 1929 med Karen Kathrine S., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Bastrup 1. Okt. 1917, fast Ansættelse 1. Nov. 1918, Korporal 1. April 1921, Overgendarm af 1. Grad i Krusaa, 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Okt. 1923, 3. Distrikt 1932. Uddannet ved Landvæsen, Elev paa Vallekilde Højskole 1913—14. Gendarmerieksamen 1931. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Kragelund pr. Faarhus.

**Stokbæk, Bertram**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. April 1897 i Stenderup ved Holsted, Søn af Landmand Chr. Stokbæk og Hustru Ingeborg, f. Iversen. Gift 25. Nov. 1920 med Kathrine Marie S., f. Bollerslev.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tobøl Mark 21. Febr. 1919, Korporal 1. April 1922, Overgendarm i Pebersmark, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Pebersmark pr. Store Jyndeved.

**Stotz, Lorenz Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. Aug. 1898 i Flensborg, Søn af Speditør Th. Stotz og Hustru Ellen, f. Nielsen. Gift 4. Marts 1922 med Alma S., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Strandrød med Bopæl i Bækken 1. Juni 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Juni 1923, af 1. Grad 1. Juni 1926, forflyttet til Sandager, 5. Afsnit 1. Distrikt 1929. Uddannet ved Landvæsen. Deltaget i Verdenskrigen. 8 Aars Hæderstegn 1. Juni 1931.

Bopæl: Sandager pr. Rinkenæs.

**Sund, Michael Julius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 23. April 1897 i Halling, Søn af Arbejdsmand Mar. Sund og Hustru Else, f. Rasmussen. Gift 9. Nov. 1921 med Ingeborg S., f. Nielsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gelsbro 1. Maj 1920, forflyttet til Sød 5. Maj 1920, Korporal 1. Maj 1923, Overgendarm af 1. Grad i 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Maj 1926. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Ubjerg Sogneraad 1926—29, af Menighedsraadet, Værgeraadet og Skolekommissionen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Sundal, Peter Madsen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Okt. 1896 i Ødis-Bramdrup, Vejle Amt, Søn af afd. Arbejdsmand Johannes Madsen Sundal og Hustru Marie, f. Mølleskov. Gift 1. Jan. 1920 med Helene Marie S., f. Jacobsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frederikshøj 21. Febr. 1919, forflyttet til Skelde 7. Nov. 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Nørremølle, 16. Afsnit 3. Distrikt, 4. April 1929. Uddannet som Murer, besøgt Teknisk Skole. Afsnitkasserer 1929. 8 Aars Hæderstegn 1. Marts 1930.

Bopæl: Nørremølle pr. Højer.

**Svart, Jakob**, Grænsevagtmaster af 1. Grad, f. 11. Febr. 1877 i Hejls, Søn af Snedkermester Hans Jakob Svart og Hustru Kirsten, f. Friis. Gift 6. Maj 1904 med Helene S., f. Olsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Tapsøre 1. Jan. 1898, Sergent 1. Juni 1910, Oversergent i Sofiendal 10. Afsnit, 1. April 1921, Vagtmaster af 2. Grad 1. April 1923, omstationeret til 13. Afsnit, Lyrsholm, 18. Juni 1926, Vagtmaster af



Michael Julius Sund,  
Grænseovergendarm.



Peter Madsen Sundal,  
Grænseovergendarm.



Jakob Svart,  
Grænsevagtmaster.



Ole Linius Svendsen,  
Grænseovergendarm.



Andreas Chr. Sylvestersen,  
Grænseovergendarm.



Alfred Peter Sørensen,  
Grænseovergendarm.

1. Grad, 1. Nov. 1930 og overtaget Ledelsen af 15. Afsnit, Dyrhus. Uddannet ved Landvæsen. Gennemgaaet Rytteriets Befalingsmandsskole ved Dragonerne i Odense 1896—97. 8 Aars Hædersstegn.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Svendsen, Ole Linius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. April 1897 i Tornby, Søn af Murermester Lars Jensen og Hustru Anne, f. Svendsen. Gift 18. Okt. 1925 med Martha S., f. Frost.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Faverholt 21. Febr. 1919, Korporal i Dyrhus 1. Marts 1922, Overgendarm af 2. Grad i Ubjerg 7. Aug. 1924, af 1. Grad 1. Marts 1925, forflyttet til Dyrhus, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. Okt. 1925. Uddannet ved Handel. Tidligere Kasserer for 15. Afsnit. 8 Aars Hædersstegn.

Bopæl: Dyrhus pr. Tønder.

**Sylvestersen, Andreas Christian**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 30. Sept. 1895 i Sem ved Ribe, Søn af Husmand Mathias Sylvestersen og Hustru Marie, f. Andersen. Gift 27. Okt. 1922 med Katarine Marie Charlotte Amalie S., f. Boysen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Foldingbro 27. Febr. 1920, Korporal 27. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 3. Distrikt, 27. Febr. 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hædersstegn.

Bopæl: Store Jyndevad Mark pr. Store Jyndevad.

**Sørensen, Alfred Peter**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Maj 1897 i Vonsild, Søn af Skrædermester Peter Sørensen og Hustru Anna Margrethe, f. Berger. Gift 17. Juni 1928 med Andrea S., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Høm 31. Jan. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarm af 1. Grad i Sød, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet som Sadelmager. Aftjent Værnepligt i 1919.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Sørensen, Anders**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Dec. 1894 i Troelstrup ved Møldrup, Søn af afd. Husmand Peter Sørensen og Hustru Ane, f. Jensen. Gift 25. Marts 1924 med Ida S., f. Lund.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Villebøl 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Rends, 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Kasserer for 12. Afsnit. 8 Aars Hædersstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndevad.

**Sørensen, Andreas**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 29. Jan. 1896 i Sem, Søn af Landmand Jes Peter Laur. Sørensen og Hustru Bodil Kirstine, f. Gade. Gift 10. Juni 1928 med Anna Vig S., f. Lehmann.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Gelsbro 21. Febr. 1919, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Sød, 14. Afsnit 3. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landbrug. 8 Aars Hædersstegn.

Bopæl: Sød pr. Tønder.

**Sørensen, Ejler Jensenius**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 5. Okt. 1896 i Aunslev, Hjulby, Søn af Husmand Peter Sørensen og Hustru Marie, f. Mikelsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup ved Sjølund 1. Maj 1919, forflyttet til



Anders Sørensen,  
Grænseovergendarm.



Ejler Jensenius Sørensen,  
Grænseovergendarm.





Hans Sørensen,  
Grænseovergendarm.



Jacob Alfred Sørensen,  
Grænseovergendarm.



Jens J. V. Sørensen,  
Grænseovergendarm.

Rinkenæs 1. Maj 1920, til Krusaa 1. Sept. 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. Maj 1922, af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Maj 1925. Forflyttet til 16. Afsnit, 15. Jan. 1933. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 7. Afsnit 1930—31. Leder af Kollund Sangkor. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Højer.

**Sørensen, Hans**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 24. Sept. 1897 i Kollemorten, Vejle Amt, Søn af Landmand Søren Christian Sørensen og Hustru Karen Marie, f. Hansen. Gift 7. April 1922 med Ellen S., f. Kock.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 1. Dec. 1919, forflyttet til Skovby, Als, 8. Nov. 1920, til Østerby paa Kegnæs 1. April 1921, til Sottrup Skov 1. April 1922, Korporal 1. Dec. 1922, Overgendarm af 1. Grad 1. Dec. 1925, forflyttet til Sød Mark, 15. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1931. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sød Mark pr. Tønder.

**Sørensen, Jacob Alfred**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 27. Juli 1896 i Nørre Felding, Søn af Landmand Frederik Sørensen og Hustru Dorothea Marie, f. Christensen. Gift 15. Nov. 1921 med Marie Margrete S., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vejstrup Skov 2. Febr. 1920, forflyttet til Iller 1. Nov. 1921, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af 1. Grad i 4. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Iller pr. Broager.

**Sørensen, Jens Jørgen Valdemar**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 4. April 1895 i Skanderborg, Søn af Danselærer Niels Peter Sørensen og Hustru Anna Frederikke, f. Bøtkjær. Gift 8. Nov. 1925 med Emma Emilie S., f. Thomsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Skodborghus 4. Febr. 1920, forflyttet til Sofiendal 5. Maj 1920, Korporal 1. Febr. 1923, i Krusaa 1. Aug. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet som Brygger. Gennemgaaet Kystartilleriets Korporalskole 1917, Afsnitsrepræsentant for 10. Afsnit 1920—22. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Sørensen, Karl Arthur**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 28. Dec. 1896 i København, Søn af Formand Anders P. Sørensen og Hustru Henriette, f. Petersen. Gift 6. April 1924 med Ingeborg S., f. Cordsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Vamdrup 21. Febr. 1919, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i Kollund, 6. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. Medlem af Bov Sogneraad 1925.

Bopæl: Kollund.

**Sørensen, Peder**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 19. Okt. 1893 i Fiskbæk, Søn af Husmand Thomas Sørensen og Hustru Anna Margrethe, f. Jørgensen. Gift 24. Maj 1921 med Jensine Marie S., f. Christensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Farris 8. Marts 1920, forflyttet til Høruphav 5. Maj 1920, Korporal 1. April 1923, Overgendarm af



Karl Arthur Sørensen,  
Grænseovergendarm.



Peder Sørensen,  
Grænseovergendarm.



Svend Aage Sørensen,  
Grænseovergendarmer.



Søren Laurits Sørensen,  
Grænseovergendarmer.



Valdemar Sørensen,  
Grænseovergendarmer.

1. Grad i 2. Afsnit 1. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. Formand for 2. Afsnit.

Bopæl: Høruphav pr. Hørup.

**Sørensen, Svend Aage**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 5. Nov. 1895 i Randslev, Søn af Gaardejer Niels Peter Sørensen og Hustru Anna Kathrine, f. Jørgensen. Gift 21. Febr. 1922 med Kristine S., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Kalvslund 2. Febr. 1920, Korporal 1. Febr. 1923, Overgendarmer af 1. Grad i 12. Afsnit 3. Distrikt, 1. Febr. 1926. Uddannet som Møllersvend. Medlem af Sogneraadet samt Formand for Sognets Skoleudvalg. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Rends pr. Store Jyndeved.

**Sørensen, Søren Laurits**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 14. Nov. 1895 i Vrold ved Skanderborg, Aarhus Amt, Søn af Landmand Anders Lohse Sørensen og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 17. Sept. 1922 med Magdalene S., f. Hansen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Sofiendal 1. Juli 1920, Overgendarmer af 2. Grad 1. Juli 1923, af 1. Grad i 10. Afsnit 3. Distrikt, 1. Juli 1926. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Sofiendal pr. Faarhus.

**Sørensen, Valdemar**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 21. Marts 1896 i Viuf, Vejle Amt, Søn af Arbejdsmand Peter Sørensen og Hustru Anna, f. Hansen. Gift 4. Juli 1922 med Bothilde Helene S., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Egebæk 1. Nov. 1919, forflyttet til Klaaby 1. Febr. 1920, til Højer 16. Nov. 1920, til Rudbøl 1. April

1921, Korporal 1. Nov. 1922, Overgendarmer af 1. Grad 1. Nov. 1925, forflyttet til Siltoft, 16. Afsnit 3. Distrikt, 1. April 1926. 8 Aars Hæderstegn 1. Nov. 1930.

Bopæl: Siltoft pr. Højer.

**Tastesen, Ketel Thomas**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 15. Sept. 1895 i Løjt Kirkeby, Søn af Landmand Ketel Tastesen og Hustru Eline, f. Møller. Gift 22. Marts 1922 med Anna Marie T., f. Schmidt.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer paa Bastrup Mark 1. April 1920, Overgendarmer af 2. Grad paa Frøslev Mark 1. April 1923, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1926. Uddannet ved Landvæsen. Deltager i Verdenskrigen 1915—19. 8 Aars Hæderstegn 1931, Jernkorset 1916.

Bopæl: Frøslev pr. Padborg.

**Therkildsen, Arthur Heide**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 15. Marts 1895 i Nr. Snede, Søn af Postkontrahent Therkildsen og Hustru Mette Marie, f. Petersen. Gift 11. Juli 1921 med Olga Nikoline T., f. Jørgensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarmer i Bastrup Skov 1. April 1919, forflyttet til Nørre Smedeby 1. Okt. 1920, Korporal 1. April 1922, Overgendarmer af 1. Grad i 7. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1925. 8 Aars Hæderstegn 1930.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Thidemann, Peder Mathisen**, Grænseovergendarmer af 1. Grad, f. 9. Sept. 1894 i Faaborg Sogn ved Varde, Søn af Rentier Aug. Fr. Thidemann og Hustru Kirsten Marie, f. Janniksen. Gift 9. Sept. 1920 med Marie Kristine T., f. Jensen.



Ketel Thomas Tastesen,  
Grænseovergendarmer.



Arthur H. Therkildsen,  
Grænseovergendarmer.



P. Mathisen Thidemann,  
Grænseovergendarmer.



Karl Thomsen,  
Grænseovergendarm.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i 9. Underofficersafsnit 19. Febr. 1919, forflyttet til Lille Jyndevad 5. Maj 1920, Korporal 1922, Overgendarm af 1. Grad i 11. Afsnit 3. Distrikt, 1925. Uddannet ved Landvæsen og som Grovsmed. 8 Aars Hæderstegn 1930. Gendarmerieksamen 1932.

Bopæl: Lille Jyndevad pr. Store Jyndevad.

**Thomsen, Karl**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 15. April 1896 i Skelde, Sønderborg Amt, Søn af Landmand Andreas Thomsen og Hustru Marie, f. Madsen. Gift 12. April 1921 med Fride T., f. Jensen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Rønshoved 2. Aug. 1920, Korporal 2. Aug. 1923, Overgendarm af 1. Grad i 6. Afsnit 2. Distrikt, 2. Aug. 1926. Uddannet ved Landvæsen, Deltager i Verdenskrigen, i engelsk Krigsfangenskab i Saloniki i Grækenland 1918—20. 8 Aars Hæderstegn 1931.

Bopæl: Rønshoved pr. Rinkenæs.

**Thomsen, Mathias**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Juli 1898 i Folding ved Brørup, Ribe Amt, Søn af Stenhugger Jeppe Jensen Thomsen og Hustru Ellen Katrine, f. Andersen. Gift 5. Jan. 1923 med Helene Dorothea T., f. Cordsen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Frøslev 1. April 1921, Overgendarm af 2. Grad 1. April 1924, af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. April 1927. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Tiufkjær, Martin Marinus Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 9. Jan. 1895 i Smidstrup Sogn,



M. M. Hansen Tiufkjær,  
Grænseovergendarm.



Mathias Thomsen,  
Grænseovergendarm.

Vejle Amt, Søn af Husmand Jacob Hansen og Hustru Anna, f. Petersen. Gift 4. Sept. 1920 med Louise Frederikke T., f. Fogh.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Ødis-Bramdrup 21. Febr. 1919, forflyttet til Frøslev Mark 5. Maj 1920, Korporal 1. Marts 1922, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet ved Landvæsen. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Frøslev Mark pr. Padborg.

**Toft, Peter Hansen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 22. April 1893 i Skodborg, Søn af Skrædermester Mads Jensen Toft og Hustru Marie, f. Villadsen. Gift 8. Sept. 1933 med Petra T., f. Petersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Legan ved Tønder 2. Aug. 1920, forflyttet til Kollund 1. Okt. 1920, til Krusaa 1. Juli 1922, Overgendarm af 2. Grad 1. Aug. 1923, af 1. Grad 1926. Tysk Soldat 1913—17. Bestyrelsesmedlem for Bov Sogns Sygekasse 1926. 8 Aars Hæderstegn 1931. Jernkorset 1915.

Bopæl: Krusaa pr. Padborg.

**Vaabensted, Alfred Jørgensen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 21. Jan. 1895 i Næstelø, Præsto Amt, Søn af Husmand Albert Hansen og Hustru Katrine.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Kalvslund 21. Febr. 1919, forflyttet til Skelde 1. Okt. 1920, Overgendarm af 2. Grad 1. Marts 1922, af 1. Grad i 3. Afsnit 1. Distrikt, 1. Marts 1925. Uddannet som Plejer ved Sindssygehospital. Gendarmerieksamen 1933. 8 Aars Hæderstegn.

Bopæl: Skelde.



Peter Hansen Toft,  
Grænseovergendarm.



A. Jørgensen Vaabensted,  
Grænseovergendarm.



A. Sandøe Ørsted-Petersen,  
Kaptajn, Distriktsofficer.

**Vanddam, Rasmus Rasmussen**, Grænseovergendarm af 1. Grad, f. 12. Okt. 1894 i Vester Hæsinge, Søn af Landmand Jesper Rasmussen Vanddam og Hustru Kristine, f. Christensen. Gift 27. Juni 1927 med Anna Kristence V., f. Andersen.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Gendarm i Hopdrup 1. Sept. 1919, fast ansat 1. April 1921, Korporal 1. Sept. 1922, Overgendarm af 1. Grad i 9. Afsnit 2. Distrikt, 1. Sept. 1925. Uddannet ved Landvæsen, Kasserer for Gendarmeriforeningen 1920—21, Formand for 9. Afsnit 1931—32. 8 Aars Hæderstegn 1. Sept. 1930.

Bopæl: Nygade, Padborg.

**Ørsted-Petersen, Anders Sandøe**, Kaptajn, Distriktsofficer i Grænsegendarmeriet, f. 11. Maj 1889 i Kastbjerg By, Rimsø Sogn, Randers Amt, Søn

af Forpagter Hjalmar Reinholt-Petersen og Hustru Emilie Charlotte, f. Erichsen. Gift 19. Dec. 1915 med Ingeborg Ø.-P., f. Møller.

Indtraadt i Grænsegendarmeriet som Distrikts-officer i Foldingbro 1. Febr. 1920, forflyttet til Store Jyndevad 5. Maj 1920, samme Aar til Rends, til Sønderborg, 1. Distrikt, 1927. Uddannet ved Landvæsen, gennemgaaet Rytteriets Sekondløjtnantsskole paa Jægersborg 1908—09, Sekondløjtnant ved 5. Dragonregiment. Virket i Rusland som Mejeribestyrer og senere som Godsforvalter fra 1911—18. Medlem af Bestyrelsen for Sønderjyllands Afdeling af Foreningen af Officerer udenfor aktiv Tjeneste, og af Bestyrelsen for det sønderjydske Fjerkærlageri i Haderslev, Formand for Danmarks Fjerkærlagerforenings Sønderborg Amtskreds.

Bopæl: Hertug Hans Vej 11, Sønderborg.